



URANTIA.

Stichting Urantia Nederlandstalig
www.urantia.nl
info@urantia.nl

071 – 531 85 21

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen

Met plezier hebben wij weer een nieuwsbrief samengesteld. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de landelijke bijeenkomst op 21 augustus en in de rubriek “mijn Favoriete Tekst” vindt u een bijdrage van Bert Volkers. Uit de reacties die we van u ontvangen blijkt deze rubriek zeer gewaardeerd te worden door de lezers en daarom willen wij nog een keer benadrukken, dat wanneer u uw favoriete passage in het Urantia Boek met de lezers wilt delen, wij uw bijdrage graag ontvangen en zullen plaatsen in de nieuwsbrief.

Het hanteren van vaste rubrieken is een methode, die wij graag willen uitbreiden. In deze uitgave starten wij met een overweging waarin een lezer gebeurtenissen binnen de actualiteit in relatie brengt met een passage of tekst binnen het Urantia Boek; Karen Huigsloot bijt hierin de spits af aan de hand van het thema: ‘De barmhartige Sameritaan’. En tenslotte vindt u weer wat informatie over de landelijke bijeenkomst op 21 augustus dit jaar.

Aan het eind van de nieuwsbrief herhalen wij nog een keer de aankondiging van Saskia Destombes, die op **zaterdag 3 juli een wandeling organiseert**, waarbij lezers van het Urantia Boek elkaar informeel kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.



Wij wensen u een fijne en geïnspireerde zomer en hopen velen van u weer te zien op 21 augustus.

Bestuur St. Urantia Nederlandstalig

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN

Tijdens mijn poging om een actuele situatie binnen de huidige maatschappij in relatie te brengen met een passage in het Urantia Boek, blijven mijn gedachten telkens cirkelen rond ontwikkelingen binnen de politieke visie in Nederland en West Europa en de gulden regel die in het Urantia Boek wordt besproken.

Terwijl in economisch goede tijden vreemdelingen als werkkrachten uiterst welkom zijn in de geïndustrialiseerde landen, blijkt het een terugkerend fenomeen dat in economisch slechte tijden de tolerantie voor vreemdelingen afneemt. In die tijd wordt vaak het accent gelegd op de bestaande verschillen tussen de culturen. De verschillen worden onder een vergrootglas gelegd en ze worden nogal eens aangeduid als oorzaken voor veel problemen binnen de maatschappij.

In een poging om de problemen te verhelpen lijkt het dan voor de hand te liggen de vreemdelingen weer weg te sturen. Echter zo eenvoudig liggen de zaken natuurlijk niet. In Nederland weet ik vanuit de gezondheidszorg dat mensen vanuit andere culturen, zoals onder andere uit de Antillen, Marokko, Turkije, Indonesië en Oost Europa nog altijd onmisbaar zijn. Zonder hen zou het probleem van te weinig medewerkers al tot onvoorstelbare problemen leiden.

Juist omdat jonge autochtone mensen niet vaak meer voor een carrière in de zorg kiezen en allochtone Nederlanders of hier wonende buitenlanders dat heel vaak wel doen, komt het verhaal van de barmhartige Samaritaan telkens in mijn gedachten terug. Misschien is er een analogie te zien met het feit dat de Joden de Samaritanen destijds nauwelijks tolereerden en het feit dat veel West Europeanen steeds minder tolerant zijn voor vreemdelingen. In beide situaties zijn de vreemdelingen wel bereid tot een vorm van dienstbaarheid waar de oorspronkelijke bewoners steeds minder voor kiezen. Dit thema is weer helemaal

actueel door de uitslag van de verkiezingen: grote winst voor de partij die de vreemdelingen weert. Hoewel deze partij zich beperkt tot volgelingen van de Islam, lijkt het er toch op dat de groeiende intolerantie zich niet beperkt tot één bepaalde groep, maar zich richt op vreemdelingen in het algemeen.

De kern van de gulden regel, is je naaste lief te hebben als jezelf. Dit wordt ook aangehaald in het Urantia Boek; daarin lijkt een wetgeleerde onderscheid te maken tussen mensen. 'Wie is precies mijn naaste?' vraagt deze man.

Jezus antwoordt door middel van een parabel, die, hoewel die u allen wel bekend zal zijn, ik hier toch herhaal.



'Een zekere man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van wrede rovers die hem beroofden, van zijn kleren ontdeden en

sloegen, en toen ze weggingen, hem half dood achterlieten. Toevallig kwam er al heel spoedig een priester langs diezelfde weg, en toen hij bij de gewonde man kwam en zag hoe ongelukkig deze er aan toe was, ging hij hem aan de andere kant van de weg voorbij. En een Leviet die langskwam en de man zag, ging hem eveneens aan de andere kant van de weg voorbij. Ongeveer tezelfdertijd trof een zekere Samaritaan, op reis naar Jericho, deze gewonde man aan; toen hij zag hoe hij beroofd en geslagen was, werd hij door deernis bewogen, ging naar hem toe en verbond zijn wonden, nadat hij er olie en wijn op had gedaan; daarna zette hij hem op zijn eigen lastdier en bracht hem hier naar de

herberg en verzorgde hem. De volgende ochtend haalde hij geld tevoorschijn, gaf dat aan de waard en zei: "Zorg goed voor mijn vriend, en mocht ge meer kosten maken, dan zal ik u die vergoeden wanneer ik weer terug kom." Nu zou ik u willen vragen: wie van deze drie bleek de naaste te zijn van de man die in handen van de rovers was gevallen?

De parabel heeft niet aan kracht verloren, ik voel me aangesproken door dit verhaal, maar handel ik er altijd naar?

FAMILIE

HET THEMA OP 21 AUGUSTUS 2010

Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd aangekondigd organiseert de St. Urantia Nederlandstalig dit jaar voor de vierde keer de landelijke bijeenkomst voor lezers van het Urantia Boek op 21 augustus. De toen bijgevoegde enquête werd door enkele lezers ingevuld en teruggestuurd. Lezers gaven aan dat zij bij voorkeur zien dat de dag een inhoudelijk thema heeft en dat er zowel centraal als in kleinere groepen ruimte wordt gemaakt voor discussie of dialoog. Bovendien wordt tijd om elkaar te ontmoeten en een muzikaal intermezzo op prijs gesteld.

Met deze gegevens zijn wij verder gaan nadenken en hebben uiteindelijk gekozen voor het thema 'Familie', familie in de breedste zin van het woord. In onze maatschappij is familie een belangrijke leidraad in het dagelijks leven. Maar wat is familie precies, waar ligt de grens of kun je zelf bepalen waar je de grens wilt



Angel by Manolo Gallardo

leggen. Is familie beperkt tot een bloedband of voelt iemand zich juist veel meer verbonden met gelijkgestemde mensen, met een gelijke bezigheid, met collega's, met vrienden, clubgenoten, mensen met een gelijke politieke visie? Of behoren alle mensen op deze aarde tot onze familie. Waar voelt iemand zich thuis? Hoe kijken mensen daar tegenaan, hoe ervaren lezers van het Urantia Boek hun familie in theorie, maar ook in het dagelijks leven.

Het thema is dus **'Familie'** geworden. Wij benaderen verschillende lezers om vanuit hun dagelijkse ervaringen een relatie te leggen met dit thema in het Urantia Boek en dat te delen met de deelnemers van de bijeenkomst op 21 augustus.

Het muzikale intermezzo wordt een bijzonder **klankconcert**: Jan Jacob Henneman zal graag een concert verzorgen met klankschalen.

De locatie is zoals ook al eerder aangekondigd weer het congrescentrum **Samaya** in Werkhoven, centraal in het land

gelegen: Hollendewagenweg 20, 3985 SG
Werkhoven: 0343 – 552332, www.samaya.nl

De kwaliteit die dit centrum biedt en met name de heerlijke lunch, maakt dat wij hier weer voor kiezen. Ook nu lukt het weer om de kosten beperkt te houden en kunnen wij de dag aanbieden voor € 50,- per persoon. Indien de kosten voor iemand lastig zijn op te brengen dan kunt u daar net als andere jaren weer contact over opnemen met de St. Urantia Nederlandstalig.

Samenvattend:

Bijeenkomst 21 augustus 2010

Thema: Familie

Locatie: Samaya conferentiecentrum in Werkhoven

Tijdsduur: 10.00 tot 16.00 uur

Kosten: € 50,--

Eind juli krijgt u van ons het definitieve programma toegestuurd. U kunt zich nu al wel opgeven bij info@urantia.nl of 071- 5318521

DE OPSTAND VAN LUCIFER

In het vaste onderdeel "Mijn favoriete tekst" geeft Bert Volkers aan hoe hij daar tegenaan kijkt, hoe hij werd getroffen door de lessen over de opstand van Lucifer.

"Mijn Favoriete Tekst" is een keuze of zou dat moeten zijn. Ik slaag er echter niet in die favoriete keuze te maken. Eén onderwerp dan maar waarvan ik mij goed herinner hoe ik er door getroffen werd in mijn gevoel. Om precies te zijn, in mijn gevoel van vertrouwen. Ik heb het over " *De Opstand van Lucifer*".

De *Opstand van Lucifer* is als een constructie met verschillende verdiepingen. Lucifer is een geschapen zoon waarvan bijna poëtisch werd gezegd: "onberispelijk waart gij in uw wandel vanaf de dag dat gij geschapen werd " ..., totdat (...). Lucifer werd gezien als briljant. Van Lucifer worden behalve briljant, ook kwalificaties genoemd als, indrukwekkend wezen, briljante persoonlijkheid, bekwaam, scherpzinnig en uitmuntend door wijsheid. In de Opstand van Lucifer treffen we ook de assistent Soeverein van Satania aan, van wie ons wordt gezegd dat hij meer dan vijfhonderdduizend jaar mede op Jerusem had

geregeerd, Satan. Tenslotte, de (eertijds) aangestelde Planetaire Vorst Caligastia. Lucifer, Satan en Caligastia zijn oneerbiedig gezegd de hoofdrolspelers in dit buitengewoon dramatische gebeuren.



Angel (Detail) by José de Ribera

Persoonlijk vond ik het schokkend omdat deze drie, geschapen zonen zijn. Geen evolutionaire wezens van fysiek- dierlijke afkomst. Geen achtergestelde slechte opvoeding of scholing achter de rug. Integendeel, briljante godenzonen bewust gekozenen, van wie in de hemelen veel verwacht werd maar geen rebellie. Om dit nog verder te illustreren: bij het uitbreken van de opstand op Jerusem sloot het hoofd van de serafijnse heerscharen (engelen) zich aan bij de zaak Lucifer. Hemelse wezens die niet konden bevatten – zo staat er - dat het mogelijk was dat zulk een oogverblindende persoonlijkheid een misstap zou begaan. (...).

Ik hoef mij als mens kennelijk niet te schamen voor het feit dat ik mij geschokt voel in mijn

vertrouwen door deze feiten en zonen van zulk een goddelijke statuur, functie en positie. Een goddelijke zaak – dit keer - van goed en kwaad. En niet de enige. Wie de *Opstand van Lucifer* leest wordt geconfronteerd met vragen die nog steeds actueel zijn op onze planeet. Voor mezelf sprekend kan ik niet om zekere punten van Lucifer heen. Wie zijn wij zonder kritische vragen? Waar zouden we zijn zonder de twijfel, zonder die sublieme onzekerheid? Ik heb het niet over bewuste misleiding.

Probeer u het eens voor te stellen dat Lucifer vandaag een podium krijgt om zijn betoog te doen, wellicht zijn verdediging, tegenover de bewoners van Urantia, naast het geloofsfeit dat u nu middels het Urantia Boek (UB) ter beschikking hebt. (De verklaringen van een Machtige Boodschapper op verzoek van Gabriël p.620).

En stel dat aan u na beide 'partijen' gehoord te hebben, gevraagd wordt naar uw bevindingen? Zo ongeveer waren mijn gedachten en gevoelens bij het lezen over de Opstand.

Mijn enigszins schokkende leeservaring waarmee ik dit schrijven begon, werd getemperd door het ontstaan – met het verder lezen - van meer begrip van rechtvaardiging en goddelijke liefde die in het Urantia Boek zo bijzonder tot zijn recht komt rondom de Opstand van Lucifer.

Begrippen als Rechtvaardigheid, Barmhartigheid en Genade schitteren als het ware tegen de donkere achtergrond van de Lucifer Opstand. Ik ben geneigd te zeggen; mede vanwege Lucifer worden de waarden Rechtvaardigheid, Barmhartigheid en Genade voor ons zichtbaar, in het bijzonder in wat ik dan maar noem de procedure; de *Vertraging van het Recht, de Vertraging der Barmhartigheid, de Wijsheid van het Uitstel* (p.614 e.v.). Een schitterende openbaring van rechtvaardiging en van goddelijke liefde.

Met dank en groet, Bert Volkers

URANTIA WANDELDAAG ZATERDAG 3 JULI



Op zaterdag 3 juli wordt er een wandeling georganiseerd voor lezers van het Urantia Boek. We verzamelen om uiterlijk 11:00 in de

centrale hal van het Centraal Station Utrecht bij het meeting point.

We wandelen een klein stukje door Utrecht, waarna we de wandeling vervolgen via het mooie wandelpad langs de Kromme Rijn. In Amelisweerd doen we horeca aan. We wandelen over het mooie oude landgoed Amelisweerd terug naar Station Lunetten vanwaar we een kort stukje met de trein terug reizen naar Utrecht Centraal. De wandeling is ook goed te doen voor minder ervaren wandelaars. We nemen onze tijd en maken er een gezellig Urantia-samenzijn van.

Voor wie wil, kan s'avonds mee uit eten in het gezellige Utrecht.

Handig is om brood (lunch) en drinken (water) voor onderweg mee te nemen en te zorgen voor makkelijk loopbare schoenen.

Aanmelden bij Saskia Destombes

email: saskia@urantia.nl