



URANTIA.

Stichting Urantia Nederlandstalig
www.urantia.nl
info@urantia.nl

071 – 531 85 21

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, willen wij u graag veel goeds toewensen. Vanuit Truthbook ontvingen wij de wensen voor het nieuwe jaar zo mooi geformuleerd, dat wij die graag aan u doorgeven: moge 2011 het beste jaar zijn van uw leven en wij hopen dat u vreugde vindt in de begeleidende woorden vanuit het Urantia Boek.

Ook in het nieuwe jaar willen wij de ingezette gewoonte van vaste rubrieken voor de nieuwsbrief voortzetten: Frank van Rooij heeft een bijdrage geleverd met betrekking tot een van zijn favoriete teksten: de waardigheid van wil. Samantha Nior legt een relatie tussen de boodschappen in het Urantia Boek en een actualiteit. Zij ziet dat er nog altijd veel materialisme heerst en zij heeft gekeken naar wat het Urantia Boek over materialisme zegt. Wij hopen dat beide artikelen u zullen inspireren.

In december is Gaetan Charland, de president van de UAI in Nederland geweest. Hij maakt een rondreis door Europa om Europese lezers van het Urantia Boek te ontmoeten en informatie te geven over het belang van studiegroepen en over het internationale



symposium dat in juli 2011 in Amerika zal worden gehouden.

Van dit bezoek doet Samantha Nior verslag.

Ten slotte vindt u een foto van een mozaïek aquarel gemaakt door de kunstenaar Red Lücken. Red heeft, geïnspireerd door het Urantia Boek prachtige mozaïek aquarellen gemaakt van de 12 apostelen. Hij wil dit werk graag delen met de lezers van het Urantia Boek en heeft ze ter publicatie aangeboden. We willen dat zeker doen en regelmatig een van de mozaïeken in de nieuwsbrief opnemen.

Het Bestuur

DE WAARDIGHEID VAN WIL

Een van mijn favoriete verhandelingen is verhandeling 62 “De dageraad van de vroege mens” met name § 7 “de erkenning als bewoonde wereld” die op bijzondere manier beschrijft hoe op Urantia “de biologische evolutie opnieuw het menselijk niveau van de waardigheid van wil bereikt”.

600.000.000 jaar geleden kwam de commissie van Levensdragers naar Urantia om circa 1.000.000 jaar geleden deze waardigheid te zien ontstaan. Men is dus 599 miljoen jaar bezig geweest voor dit resultaat.

En er heerste bij alle betrokkenen, inclusief op Salvington, Edentia en Jerusem, grote vreugde dat Urantia zover was.

De waardigheid van wil. Wanneer ik hierover mediteer komt me een ontzagwekkend respect voor de geest voor al die duizenden kosmische wezens die onze biologische evolutie koesteren, voeden en bewaken. En wij .., wij hebben waardigheid van wil. Intelligentie is heel wat, een gevoelsleven is heel wat, een goed fysiek lichaam is heel wat, maar de wil is een mysterieus en godgegeven aspect van de mens en dus van de menselijke waardigheid.

In de psychologie zijn stromingen, die er van uitgaan, dat “waar een wil is een weg is”. Vooral de Amerikaanse psychologie gaat uit van een optimistisch vooruitgangsgeloof. Het andere uiterste zijn psychoanalytici, die wel erg veel onbewuste en diepverborgen drijfveren vermoeden bij de mens, waar de eigen wil povertjes bij afsteekt.

Ik heb de indruk, dat veel mensen in onze westerse samenleving bij mooie dingen des levens een flinke eigen wil veronderstellen, maar met name bij leed en moeilijkheden toch wel snel de wil in de koelkast zetten. Dingen overkomen je dan, je bent slachtoffer, je hebt pech, het is het noodlot, desnoods Gods wil. Ik vind dat persoonlijk meten met twee maten.

Wij mensen hebben de waardigheid van wil; is het ooit mooier geformuleerd. Dat maakt ons tot mens, en dat betekent ook, dat wij telkens opnieuw ons moeten afvragen zowel bij vreugdevolle als bij droevige gebeurtenissen, “wat is ons eigen aandeel in het geheel?”. De eigen wil, de eigen keuzes, de eigen motivatie om het een te laten en het andere te doen, dat is een interessante: we zouden daar van binnen en ook met elkaar meer naar kunnen kijken.

Zo ben ik ooit aanhanger geweest van een Amerikaanse filosoof, die zei: everything is volitional”. Overal komt jouw wil ergens om de hoek kijken, en je bent dus minder slachtoffer dan je wilt doen voorkomen. Dat heeft wel gemaakt, dat ik meer dan voorheen kon zien in mijn eigen leven hoe mijn wil werkte, aanwezig was, zijn stempel drukte op van alles, meer dan ik voorheen had gezien. Mijn voorbeeld: ik begon te zien, dat ik zelf me allerlei dingen op de hals haalde, bezigheden



naar me toe trok, ja zei op mijn werk tegen extra klussen, anderen door mijn agenda liet fietsen, alleen omdat ik van alles wilde, veel te veel wilde, meer wilde dan ik kon, nou ga maar door. Ik bewaak mijn leven nu wat beter.

De waardigheid van wil.

Moraal van deze mooie paragraaf is volgens mij, naast het oneindige geduld van God en alle kosmische wezens, dat wij mensen, de waardigheid van wil hebben. Wij zijn geen dieren meer, wij kunnen die waardigheid telkens weer koesteren en waarderen en respecteren, ook in de ander. Dat maakt de Amerikanen weer wat aantrekkelijker met "hun vrije wil". Uiteindelijk was dat ook één van de drie aspecten van de Franse revolutie: vrijheid

(de Amerikanen), gelijkheid (de Chinezen), broederschap (de Russen). Over de andere twee aspecten zijn ook mooie verhandelingen te lezen. Maar die zijn dan voor een andere keer.

Frank van Rooij
30 december 2010

MATERIALISME

Materialisme heerst heel erg in onze tijd. Op zowel persoonlijk als maatschappelijk vlak. Hoe zien wij dit en hoe gaan we er mee om? Veel mensen zijn hier op persoonlijk niveau mee bezig: met zaken zoals veel geld verdienen, het belang hechten aan mooie spullen en status. In sommige gevallen streven zij ernaar meer te hebben en te zijn dan een ander. De zoektocht naar meer op materieel niveau eist alle aandacht en de persoonlijkheid lijkt vergeten. De consequentie hiervan is, dat zij niet weten wie ze echt zijn. Vervolgens storten zij zich in allerlei avonturen om te ontdekken wie ze zijn.

Wat zegt Het Urantia Boek over materialisme?
Verhandeling 195 § 5 blz 2076.

2076.1) ^{195:5.10} Probeert uw nieuwsgierigheid, of alle sluimerende avontuurlijkheid die in uw ziel opwelt, niet in één kort leven in het vlees te bevredigen. Hebt geduld! laat u niet verleiden om u losbandig in goedkoop, laag bij de gronds avontuur te storten. Brengt uw energieën in het gareel en beteugelt uw hartstochten; blijft kalm terwijl ge wacht op de majesteitelijke ontvouwing van een eindeloze loopbaan van steeds meer avontuur en opwindende ontdekkingen.

Verhandeling 195 § 6

(2076.8) ^{195:6.3} Het najagen van loutere kennis, zonder de begeleidende interpretatie door wijsheid en zonder het geestelijk inzicht van de religieuze ervaring, leidt uiteindelijk tot pessimisme en menselijke wanhoop. Een beetje kennis is waarlijk verontrustend.

(2077.3) ^{195:6.7} Het mechanistische naturalisme van sommige zogenaamd goed opgeleide mensen en het onnadenkende secularisme van de gewone man houden zich beide uitsluitend bezig met dingen; geen van beide brengt werkelijke waarden, sancties of voldoeningen van geestelijke aard voort, en beide zijn gespeend van geloof, hoop en eeuwige zekerheden. Een van de grote problemen van het moderne leven is dat de mens denkt dat hij het te druk heeft om tijd te vinden voor geestelijke overpeinzing en gebed.

(2077.4) ^{195:6.8} Het materialisme reduceert de mens tot een zielloze automaat en construeert hem tot een louter wiskundig symbool dat een hulpeloze plaats vindt in de mathematische formule van een onromantisch, mechanistisch universum.....

(2078.8) ^{195:7.5} En begaat, bij alle aandacht die ge besteedt aan de noodzaak tot zelfuitdrukking, niet de vergissing dat ge vergeet te zorgen voor Richter-uitdrukking, de manifestatie van uw werkelijke, betere zelf.

Op maatschappelijk niveau alles fysiek willen bewijzen door middel van wetenschap. Zelfs bewijzen dat omdat iets niet te bewijzen is, er dus ook niet is. Niet geloven dat er meer is dan het fysieke. Dat alles louter mechanisch en evolutie is. Het vervangend geloof?

Geloof is toch vertrouwen hebben in iets wat je niet kunt zien en bewijzen, maar waarvan je weet dat het waar is!



Verhandeling 195 § 6.

(2076.6) ^{195:6.1} Wetenschapsmensen hebben de mensheid onbedoeld in een materialistische paniek gestort; zij hebben een onbezonnen bestorming van de morele bank der eeuwen veroorzaakt, maar deze bank der menselijke ervaring heeft enorme geestelijke middelen: zij kan voldoen aan de eisen die haar gesteld worden. Alleen onnadenkende mensen raken in paniek over de geestelijke activa van het menselijk geslacht. Wanneer de materialistisch-seculiere paniek voorbij is, zal de religie van Jezus niet bankroet blijken te zijn. De geestelijke bank van het koninkrijk des hemels zal geloof, hoop en morele zekerheid uitbetalen aan allen die 'in Zijn naam' deze middelen opnemen.

(2077.7) ^{195:6.11} De bewering dat bewustzijn uit de materie 'is opgekomen,' verklaart niets. Indien het universum louter een mechanisme zou zijn en bewustzijn niet onafhankelijk zou zijn van de materie, zouden we nooit twee verschillende interpretaties van een zelfde waargenomen verschijnsel kunnen hebben....

Verhandeling 195 § 7.

(2078.4) ^{195:7.1} Het is dwaas van de materialistisch ingestelde mens om zich van de geweldige geestelijke hulpbronnen van de persoonlijke ervaring van ware religie te laten beroven door zulke aanvechtbare theorieën als die over een mechanistisch universum. Feiten zijn nooit in strijd met werkelijk geestelijk geloof; theorieën kunnen dat wel zijn. Het is beter dat de wetenschap zich wijdt aan het vernietigen van bijgeloof dan dat zij tracht het religieuze geloof – het geloof van de mens in geestelijke werkelijkheden en goddelijke waarden – ten val te brengen.

Graag sluit ik af met een inspirerend stukje.

(2076.3) ^{195:5.12} Wanneer ge naar de wereld kijkt, onthoudt dan dat de zwarte plekken van kwaad die ge ziet, zich voordoen tegen een witte achtergrond van uiteindelijk goed. Ge ziet niet alleen witte plekken van goed, die armetierig afsteken tegen een zwarte achtergrond van kwaad.

(2076.4) ^{195:5.13} Wanneer er zoveel goede waarheid is om bekend te maken en te verkondigen, waarom moeten mensen dan zoveel aandacht geven aan het kwaad in de wereld, alleen maar omdat het een feit lijkt te zijn? De schoonheden van de geestelijke waarden van waarheid zijn aangener en verheffender dan het verschijnsel van het kwaad.

Samantha Nior, december 2010

GAETAN CHARLAND PRESIDENT UAI, ONTMOETING MET LEZERS IN NEDERLAND.

Tijdens zijn rondtocht door een aantal landen in Europa, is Gaetan Charland ook in Nederland langs geweest en wel op 11 december jongstleden. Hij maakte deze reis om Europese lezers te ontmoeten, hen te informeren over de missie van de UAI en over het symposium dat zij in juli 2011 organiseren in Amerika.

Tijdens een presentatie geeft Gaetan een toelichting op de missie van de UAI, die zich vooral toespitst op het creëren en ondersteunen van studiegroepen. Het belang hiervan wordt uitgewerkt in twee documenten die u op onze website kunt vinden; "Publication Mandate" en "The Studygroups". Helaas nog niet vertaald, maar dat zal binnenkort wel zo zijn.

Zijn tweede presentatie betreft het symposium dat de UAI in juli 2011 organiseert in Amerika. Het thema is Leadership en is bedoeld voor iedereen die graag een bijdrage levert aan het Urantia Boek. Het is een bijeenkomst om te leren wat het doel van het Urantia Boek is en om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Een leider is iemand die zich geroepen voelt iets te doen. Om anderen te motiveren of om een studiegroep te leiden; iedereen die zich geroepen voelt om actief een bijdrage te leveren is een leider. Ook deze presentatie staat op de onze website 2011 Leadership seminar.

Hij refereert aan het Urantia Boek
Verhandeling 140 § 4 (complete paragraaf)
blz.1572.

(1572.2) 140:4.2 'Jullie bent het zout der aarde, zout van een behoudende smaak. Maar indien dit zout zijn smaak heeft verloren, waarmee kan het dan gezouten worden? Het deugt dan nergens meer voor dan om weggeworpen en onder de voeten der mensen vertreden te worden.'

(1572.4) 140:4.4 'Jullie bent het licht der wereld. Een stad die op een heuvel is gelegen, kan niet verborgen blijven. Evenmin steken

mensen een kaars aan om die onder een korenmaat te plaatsen, maar op een kandelaar; en hij geeft licht voor allen die in het huis zijn. Laat jullie licht zo schijnen voor de mensen dat zij jullie goede werken mogen zien en ertoe gebracht worden om jullie Vader die in de hemel is te verheerlijken.'



Stel u zelf de vraag:

Als niet ik, wie dan wel.

Als niet wij, wie dan wel.

(Zie presentatie op de site voor meer uitleg).

Ik moet zeggen dat ik hierdoor een heldere visie heb van het doel van het Urantia Boek en waar ik heen moet. Met het boek komt ook verantwoordelijkheid. Het is niet alleen voor jezelf. Samen kom je tot nieuwe universele inzichten en inspiraties en krijg je een waarlijk broederlijk gevoel.

Samantha Nior

GEVOELSSCHETS VAN DE APOSTELN

Red Lücken, kunstenaar in Zeeland heeft verschillende mozaïek aquarellen gemaakt naar aanleiding van de teksten in het Urantia Boek. Elke mozaïek betreft een apostel. Zelf zegt hij hier het volgende over: "Het werk is tot stand gekomen na het lezen van verschillende geschriften die betrekking hebben op het leven van Christus en de apostelen. Uiteindelijk heeft een gevoelsmatige selectie plaatsgevonden wat mij de inspiratie gaf tot het uitbeelden van de beweegredenen van elk van de twaalf apostelen. Christus is niet traditioneel afgebeeld beginnend met de geboorte maar eerder wanneer de mens hem verwachtingsvol tegemoet treedt.

Dit is 1 van de 12 mozaïek aquarellen die betrekking hebben op het leven van Christus en de apostelen. De 12 werken zijn tot stand gekomen tussen 1998 – 1999 en zijn eerder op verschillende plaatsen in Nederland en België geëxposeerd in galerieën en religieuze gebouwen. Alle mozaïek aquarellen hebben dezelfde maat: 50cm x 70 cm, de werken zijn uniek, eenmalig en zonder reproductie.



ANDREAS

Andreas was een goed organisator en een goed bestuurder.

Hij had een goede kijk op mensen en wist het beste uit hen te halen.

Andreas staat hier afgebeeld als een soort engel en is bezig de mensen te groeperen om zo het meest waardevol te zijn voor de prediking. Boven hem zijn de zeven meester-geesten die hem begeleiden in zijn keuzes. Het duurde twee volle dagen voordat deze stoere man aan het kruis stierf en al die tijd predikte hij de blijde boodschap.