



Stichting Urantia Nederlandstalig

www.urantia.nl

info@urantia.nl

URANTIA.

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen.

Hierbij ontvangt u de derde Nieuwsbrief van het jaar welke weer met veel zorg en toewijding voor u is samengesteld. Hopelijk zult u deze Nieuwsbrief met plezier lezen.

Achter de schermen is uw bestuur - in de vernieuwde samenstelling - bezig met het "up-daten" van diverse activiteiten/formaliteiten m.b.t. de Stichting Urantia Nederlandstalig. Zo is o.a. de website (www.urantia.nl) opnieuw aangepast met informatie betreffende de bestuursleden en hun functie binnen het bestuur en tevens toegankelijker gemaakt voor bezoekers.

Er hebben zich inmiddels voldoende lezers aangemeld voor de aanvraag van het lidmaatschap van de UAI. Dit lidmaatschap zal voor de toekomst volop nieuwe internationale mogelijkheden en voordelen bieden.

Met veel enthousiasme is uw bestuur bezig om de landelijke Urantiadag van 21 augustus tot een succes te maken. Een uitnodiging aan u om deze dag te bezoeken en waarover u meer kunt lezen in de Nieuwsbrief.

U treft in deze Nieuwsbrief diverse terugkerende vaste rubrieken aan, zoals o.a. "Mijn favoriete tekst uit het Urantia Boek" ditmaal geschreven door Elise, "Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen" door Jaap Terra en als afsluiting een gedicht. Frank van Rooij heeft aangeboden iedere Nieuwsbrief te willen voorzien van een artikel, "Het Urantia Boek en de actualiteit".



Deze keer geeft Frank zijn persoonlijke visie op " De smartphone en de persoonlijke Richters". Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bestuur er zich van bewust is dat het "uitdragen" van de inhoud van het Urantia Boek zeer zorgvuldig dient te geschieden. Echter, omdat de inhoud van het Urantia Boek voor lezers een leidraad kan zijn in het alledaagse leven, wil het bestuur ruimte bieden om actualiteiten te toetsen aan de hand van het Urantia Boek. Dit natuurlijk onder verantwoordelijkheid van de betreffende schrijver.

We hopen zoveel mogelijk lezers van het Urantia Boek te mogen begroeten op 21 augustus.

Tot ziens,

Uw bestuur.

Uitnodiging voor de jaarlijkse ontmoetingsdag op 21 augustus.

Op woensdag 21 augustus organiseert de Stichting Urantia Nederlandstalig voor de 7^e keer de landelijke bijeenkomst voor lezers van het Urantia Boek. Als thema voor deze bijeenkomst is gekozen voor "Persoonlijkheid". Enkele sprekers zullen vanuit verschillende invalshoeken dit interessante onderwerp toelichten. Ook kunt u op een bijzondere wijze - als een van de eersten - kennismaken met een visuele reis door het Meester Universum zoals dit beschreven is in het Urantia Boek. (DVD).

Om de kosten voor deelname aan deze dag zo laag mogelijk te houden heeft het bestuur gekozen voor een andere locatie, namelijk de Parklaankerk-Parklaan7- Driebergen/Rijssenburg. Deze locatie biedt optimale mogelijkheden om van deze dag een succes te maken. www.parklaankerk.nl. Deze locatie is landelijk centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar. Voor gasten die per trein komen is er eventueel een "pendeldienst" aanwezig.

Deelname en kosten:

Het bestuur hanteert een eigen bijdrage van € 45,00. Dit bedrag is lager dan voorgaande jaren, zodat we zoveel mogelijk lezers in de gelegenheid willen stellen deze dag te kunnen bezoeken. Consumpties en lunch zijn hierbij inbegrepen. Een vrijwillige hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Voor degenen waarvoor het deelnamebedrag een beletsel is gelieve contact op te nemen via info@urantia.nl. In overleg kan een tegemoetkoming worden afgesproken. Deelname uitsluitend via overboeking op rekeningnummer: 78.14.78.189 t.n.v: Stichting Urantia Nederlandstalig in Hilversum. (Triodos bank).

Begin augustus krijgt u van ons het definitieve programma toegestuurd. U kunt zich alvast opgeven via info@urantia.nl of telefonisch: 0513-413312/06-25468368.



We hopen dat deze dag voor u weer een gelegenheid mag zijn voor persoonlijke ontmoeting met andere lezers en dat de inhoud van het dagprogramma u mag aanspreken en inspireren. Tot ziens op 21 augustus.

Samenvattend:

Bijeenkomst: Woensdag 21 augustus.
Thema: Persoonlijkheid
Locatie: Parklaankerk, Parklaan7
Driebergen/Rijssenburg
Tijdsduur: van 10.00 uur tot ± 17.00 uur
Deelname: kosten: € 45,00

Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen

Aan mij is gevraagd een bijdrage te willen leveren aan deze Nieuwsbrief met als onderwerp: "Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen?". Op zich niet zo'n moeilijk onderwerp, zo lijkt het tenminste in eerste instantie. Om slechts te vertellen hoe ik aan het boek gekomen ben kan in een paar zinnen worden verteld. Interessanter is, hetgeen het Urantia Boek met me heeft gedaan en voor me betekent sinds ik het heb ontdekt.

Gedurende mijn druk bezette leven ben ik met wisselende regelmaat op zoek geweest naar de zin van mijn/ons bestaan, waarbij mijn geloof in God mijn vaste grond was en me ook overtuigde van de werkelijkheid van de vele onzichtbare dingen. Steeds weer op zoek naar een acceptabel en overtuigend antwoord waarmee ik verder kon met al mijn vragen. Veel mooie, maar niet gemakkelijk te lezen boeken kwamen hierbij op mijn pad, zoals o.a. de Nag Hammadi Geschriften en een Cursus in Wonderen.

Het zal ongeveer 10 jaren geleden zijn dat ik tijdens het "googlen" van het woord "Serafijn" het Urantia Boek ontdekte. Het vluchtig doornemen van de titels van de verhandelingen heeft me doen besluiten het boek reeds de volgende dag bij de plaatselijke boekhandel aan te schaffen. Zou dit boek mij de antwoorden geven op de vele vragen die ik had betreffende mijn Godsbeeld, God's Geest in mij, evolutie, wetenschap, religie, filosofie, de dogmatiek waarmee ik was opgegroeid, onze plaats in het Universum, een leven na de dood, over het leven van Jezus in de periode vóór zijn "openbare optreden"? Wat kan een mens zichzelf toch veel vragen stellen! Teveel om op te noemen. Toen ik het Urantia Boek als een "dikke pil" met meer dan 2000 bladzijden voor me had liggen nam ik me voor het boek van A tot Z te lezen, al hoe moeilijk dit ook bleek te zijn. Taaie - en ook licht verteerbare kost.

Voor mij werd duidelijk dat het lezen in een omgeving met "ruis" de inhoud van het boek niet volledig tot me kon komen. (Zonder die ruis trouwens ook niet altijd.) Het bracht me ertoe gedurende vele jaren 's morgens een uurtje eerder op te staan en in alle rust te gaan lezen. Bij mijn pogingen om de parels uit het boek met anderen te delen stuitte ik regelmatig tegen te bekende "muren". "Wie heeft het geschreven en waar komt het vandaan", waren vaak de eerste vragen



waarmee ik te doen kreeg. Niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden en ik heb geleerd dat een bepaalde terughoudendheid soms is vereist om het Urantia Boek onder de aandacht te brengen. Religie is immers de persoonlijke relatie met God. De inhoud van het Urantia Boek zal geopenbaard worden op de daarvoor bestemde tijd. Er zijn in mijn naaste omgeving diverse personen welke door mijn enthousiasme het Urantia Boek hebben gekocht en trouwe lezers zijn geworden.

Het Urantia Boek is een deel van mijn leven geworden. Sommigen spreken over "de rode draad", maar tijdens een fijn gesprek - onlangs met een lezer van het boek - kreeg ik een ander prachtig beeld voorgeschoteld: Het Urantia Boek kan met alle kleuren van het kleurenspectrum onze richting en zienswijze bepalen. Het kan ons helpen invulling en kleur te geven aan waarheid, schoonheid en goedheid. Hierin kan ik me goed vinden. Ook las ik eens dat je de Bijbel mag zien als de zoektocht van de mens naar God, maar het Urantia Boek de zoektocht is van God naar de mens. Soms raak ik in gesprek met het boek en kan dit voelen als "de Ander" die probeert een situatie voor mij in te kleuren en hieraan een positieve wending te geven. Het gevoel dat je nooit alleen bent. Na al die jaren het boek alleen te hebben gelezen had ik behoefte om in contact te treden met personen die het boek al jaren hadden gelezen.

Hierbij heb ik in contact gezocht met een bestuurslid van de Stichting Urantia Nederlandstalig en ook heb ik vorig jaar voor de eerste maal de Urantiadag bezocht op 21 augustus. Heel fijn om zoveel lezers te ontmoeten.

Tijdens deze dag heb ik aangegeven op bestuurlijk niveau iets voor de Stichting te willen betekenen. Men heeft mij gevraagd voorzitter te willen worden, hetgeen vanaf 1 januari 2013 een feit is. Een eer om deze functie te mogen bekleden en met enthousiaste bestuursleden te mogen samenwerken.

Ik zie ernaar uit een groot aantal lezers van het Urantia Boek op 21 augustus persoonlijk te mogen begroeten.

Vriendelijke groet,

Jaap Terra

“Het Urantia Boek en actualiteit”

De smartphone en de persoonlijke richter

De digitale wereld is een feit. Voor allen. Zelfs voor senioren, die nog niet op internet zitten, want ze hebben mogelijk een tomtom, een mobieltje en misschien een smartphone.

Wat betekent dit feit voor de mogelijkheden van de persoonlijke richter om ons mensen in het dagelijkse leven te bereiken? Dat weet ik natuurlijk niet. Maar we zouden de scenario's wel kunnen onderzoeken, u en ik.

Ik beperk me tot de smartphone, dat handige apparaatje, waarmee we dag en nacht in contact staan met dierbaren, het werk, e-mailverkeer en internet. Zelfs al heeft u er geen, het straatbeeld van in hun smartphone turende medemensen staat ons allen op het netvlies.

Ik zou graag een aantal aspecten van de smartphone willen noemen. En me dan afvragen wat dit betekent voor ons openstaan voor de richter.

1. De mogelijkheid van onmiddellijke communicatie met mensen uit de inner circle (dierbaren, werk).

Een stagiaire op mijn werk zei laatst: “ik ben dag en nacht bereikbaar, dat wil ik, daar heb ik voor gekozen, mijn familie en vrienden moeten op me kunnen bouwen”. Het was voor mij een confronterend inzicht, omdat ik zelf graag alles uitzet, mijn tijd neem voor een gesprek, het hier en nu, rust, alleen zijn af en toe. Het hier en nu. En deze jonge vrouw zag dat anders. Zij kon gestoord worden. Dus haar omgeving kon haar in moeilijkheden, in eenzaamheid of in behoefte aan contact bereiken.

Ze was er voor hen. Deze liefde moet de persoonlijke richter wel koesteren (verhandeling 110, § 3 punt 3 (p.1206): “de mensen lief te hebben en van ganser harte te verlangen hen te dienen...”.Dat zit dus wel snor bij dit meisje.

Toch: bewaken wij zo ons innerlijk, bewaken wij zo onze rust, zullen anderen dan niet door onze agenda komen fietsen met hun fratsen, wensen, problemen, fascinaties, is er dan nog wel ruimte voor meditatie, stilte, gesprek met onszelf, luisteren naar ons hart, open staan voor Onze Richter?

Mijn voorzichtige conclusie is deze: met een mes kun je een brood snijden en een mens verwonden. Met een smartphone kun je liefde realiseren, maar ook jezelf verliezen en in de buitenwereld en de oppervlakkigheid getrokken worden. Dus we moeten ons blijven afvragen: dient de smartphone ons of dienen wij de smartphone? En speciaal: dient de smartphone de Richter of maken wij de Richter ondergeschikt aan de smartphone?

2. De mogelijkheid van onmiddellijke communicatie met de hele wereld.

Waar wij vroeger het journaal of de krant nodig hadden om wat te vernemen van de buitenwereld, en dan was dat vaak ook nog eens negatief, namelijk rampen, revoluties en aardbevingen, kunnen wij nu met Google, LinkedIn, Twitter en Facebook de hele wereld bereiken. Zo is verzuiling verder afgebroken, is vrouwenemancipatie verder gevoed, is de kennis van andere landen, andere volkeren, andere gewoonten, en de schoonheid van de natuur tot ons gekomen, hebben we contacten gelegd met mensen, die we anders nooit hadden ontmoet, kunnen we skype met collega-geloofsgenoten in een ander werelddeel etc. De wereld is een dorp geworden, the global village (verhandeling 110, § 3 punt 4 (p.1206): “...het besef van de wederzijdse afhankelijkheid van de evolutionaire mens...”.Dat is dus positief, dat moet de Richter welgevallig zijn, zou ik zo zeggen.

Toch: wat betekenen 200 Facebookvrienden voor ons in het dagelijkse persoonlijke leven, wat levert ons een digitale discussie op LinkedIn ons op qua inzichten, gevoelswaarde, handelen in de praktijk, wat voor waarde hebben 12.000 volgers op Twitter (ik volg jou terug!) ? Er is daar veel oppervlakkige, eigenlijk alleen verbale communicatie, zoals op een verjaardagsfeestje een oppervlakkig gesprek over politiek of geloof.

Mijn voorzichtig conclusie is deze, dat er een nieuwe wereld voor ons is opengestaan, dat wij kunnen leren van andere culturen, meeleven met lijdende medemensen overal ter wereld, dat wij ons kunnen spiegelen aan al het leed en daardoor beter onze zegeningen kunnen tellen.

Dat zal onze Richter graag zien. Maar ook dat we een groot risico lopen ons te verliezen in oppervlakkige contacten, nietszeggend tijdsinvestering en de waan van dag, doordat we meegaan met hypes, trends en oppervlakkige maatschappelijke meningen. Wat zal de Richter hiervan vinden?

3. De mogelijkheid van onmiddellijke informatie.

We hebben met de smarphone altijd praktische informatie voor handen, vinden de weg met Google maps, staan voor een oude kerk en lezen wanneer dit gebouwd is, gerenoveerd en welke kunstwerken erin hangen. Het is al met al een grote informatiebron, een stimulans van onze kennis van de wereld, een gelegenheid om te leren, om informatie snel en adequaat en alleen dat wat nodig is en gewenst te vergaren.

Toch: worden wij geconfronteerd via verhandeling 110, § 1 (p.1204) met: "terwijl de mentale vergiften zoals vrees, boosheid, afgunst, jaloezie, achterdocht en onverdraagzaamheid de geestelijk vooruitgang van de evoluerende ziel eveneens enorm tegenwerken'.

Mijn voorzichtig conclusie is deze, dat de smartphone met al zijn onmiddellijke uiting van ook onderbuikgevoelens en ongecensureerde uitlatingen via Facebook en Twitter, waar zelfs ervaren politici aan bezwijken mee te doen een groot risico vormt en valt onder deze vergiften van mentale processen.



Mij lijkt deze conclusie, alles welbeschouwd, redelijk: de smartphone kan bijdragen aan ons gemeenschapsgevoel, aan onze betrokkenheid bij de wereld en aan de ontwikkeling van het denken, een noodzakelijke fase voor ons, evolutionaire schepsels als we zijn.

De smartphone kan ook een verslaving worden, een egocentrisch speeltje, zonder verband met ons hartelevens, ons gevoel, ons in het hier en nu zijn, en dan belemmert het open te staan voor het volle leven, voor de subtiele signalen van onze Richter, die nooit de vrije wil treedt. En dan werkt het niet bevorderlijk.

We gaan er van uit, dat alle bezeten smartphone bezitters enigszins terugkomen van hun identificatie, en een nieuw evenwicht vinden in hoe de smartphone te gebruiken. Deze tendens is reeds waar te nemen onder jongeren.

Frank van Rooij

'Favoriete tekst'

Als mij gevraagd wordt een favoriet tekst te kiezen uit het 'Urantia Boek is dat geen kleinigheid daar het hele boekwerk voor mij van de allergrootste betekenis is. Als ik de vele hoofdstukken en verhandelingen de revue laat passeren, wordt het zelfs steeds moeilijker één daarvan als favoriet te beschouwen.

Vandaar mijn besluit om mijn gedachten maar vrijelijk door het boek te laten gaan en daarmee iets van mijn gevoel weer te geven over dit fantastische geschrift.

Te beginnen bij het 'Voorwoord', de opening van het boek waardoor ik destijds direct gegrepen werd door de buitengewone inhoud. Deze tekst verschaftte mij verheldering ten aanzien van God, de Godheden, de Triniteit, onderwerpen waarover ik nooit eerder ook maar iets had gelezen.

Het universum werd voor mij een goddelijke werkelijkheid, waarin universum-persoonlijkheid; -energieën en -patronen een realiteit vormen. Een ware openbaring waarin nieuwsgierigheid naar een levend, goddelijk universum ten zeerste wordt aangewakkerd. De feiten en benamingen voedden mij direct met diepgaande werkelijkheden en hoewel niet alle woorden in één keer te doorgronden waren, drong de tekst diep en waarachtig, helder en vernieuwend door.

Doorlezend in deel 1; de prachtige weergave van het Wezen, de Natuur van God, de Persoonlijkheid en het Mysterie van God. GOD! de VADER over Wie ik wel heb geleerd dat Hij onze Vader in de hemel is, almachtig en liefdevol, de Schepper van alles en met de Zoon en de Geest de Drie-Eenheid vormt. De essentie van mijn geloof, maar nooit eerder heb ik op zo'n manier kunnen en mogen lezen over Zijn majesteitlijke eigenschappen en karakter, Zijn ware wezen, Zijn goedheid, liefde, al Zijn schoonheid en goddelijkheid.

Hetzelfde nogmaals te ervaren in de verhandelingen over de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest is ongelooflijk mooi. Teksten over de Universele Vader, de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest, in Hun betrekking tot de individuele mens, de kosmos, de realiteit, de religieuze ervaring. Waar heeft men ooit eerder zo persoonlijk en oprecht God leren kennen en over Hem horen vertellen?

Wat geeft dit een bevoorrecht gevoel. Hoe blij en uitverkoren voel ik mij telkens weer bij het lezen van deze woorden.



Het geeft mij onmiddellijk een andere, meer persoonlijke band met God, die in latere hoofdstukken zelfs nog versterkt wordt door de schitterende verhandelingen over de 'Adjuster', onze Goddelijke Richter (verhandeling 107 t/m 111).

Dit persoonlijk, zeer verheven geschenk van God dat wij zomaar toebedeeld krijgen, een fragment van God dat ieder mens zo nabij komt om met ons het leven op deze wereld te delen en te vervolmaken tot in de eeuwigheid, opent de ogen en het hart voor de enorme liefde en goedheid van God. Hoe wonderschoon en ongekend. Kennis nemen van dit feit, dat God op deze wijze met Zijn schepselen verbonden is; samenleeft; ons voortdurend leidt, heeft mij diep getroffen en beschouw ik steeds als een groot en goddelijk voorrecht.

Het juiste begrip van de veelheid van termen en woorden vraagt om een herhaald lezen, maar vanaf het begin proefde ik de grootsheid, de waarachtigheid, een goddelijke oorsprong. En altijd weer beleven mijn denken, mijn ziel en emotie bij het lezen van deze ongewone woorden een gevoel van 'overspoeld worden' met waarheid, kennis en openbaring maar ook een gevoel van blijdschap en verrukking die ik nooit voor mogelijk heb gehouden.

Ook de verhandelingen over religie - de individuele ervaring, de realiteit en natuur van religie - hebben mijn geloof en onvoorwaardelijk vertrouwen in God versterkt. (deel 3, verhandelingen 100 t/m105).

Dit alles met betrekking tot en over het universum, dat mij mijn hele leven al geïntrigeerd heeft, waar begrippen aangeboden worden en uitleg wordt gegeven over Almachtige en Allerhoogste Universum Scheppers, tijd en ruimte, ultiem en absoluut en niet te vergeten de wonderbaarlijke Zelfschenkingen van Jezus en Zijn bijna van dag tot dag gedocumenteerde leven op deze wereld (deel 4), maakt dit boek tot een ware favoriet en mijn grootste en belangrijkste informatiebron.

Elise

Gedicht.

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

De geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt' in hart en ogen.

In stilte werkt de geest van God
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
Omgeeft ons als een mantel.

