



Stichting Urantia Nederlandstalig

www.urantia.nl

info@urantia.nl

0513-413312

06-25468368

URANTIA.

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen.

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2014. We hopen dat u deze met veel genoegen zult lezen. We staan nog pril in een nieuw jaar met vele uitdagingen en ontdekkingen in een tijd die zich in een razend snel tempo verder ontvouwt. Een interessant en uitdagend jaar voor diegenen die studie maken van het Urantia Boek. Gaat men in Cern inderdaad het Higgs-deeltje vinden? Worden de komende jaren nog onbekende energieën ontdekt, bijvoorbeeld de ultimatonen die op een prachtige manier gerangschikt, uiteindelijk alle vormen van energie en materie vormen? Verrassend nieuws komt van de Universiteit Twente: wetenschappers hebben een doorbraak bereikt op het gebied van kernfusie. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een schone onuitputtelijke energiewinning die voor miljoenen jaren energie kan leveren. (Bron Nu.nl 14/12/2013). Zijn dit ontdekkingen waarvan het Urantia Boek in de verhandelingen 41 en 42 reeds melding maakt?

Zullen CEO's ontdekken dat de toekomst er één is van sociaal- of dienstbaar management? Trendwatchers voorspellen dat 'agile' leiders vooral motiverend, eerlijk, betrokken, sociaal vaardig en menselijk dienen te zijn. Verhandeling 72 verhaalt over een wereld die behoorlijk verder is in deze ontwikkeling. Het kan dus veel beter. Uiteindelijk zal Urantia bestendigd worden in 'licht en leven'. Zie verhandeling 55. Wat een vooruitzicht!

Wat kunt u verder lezen in deze Nieuwsbrief : een vertaling van een artikel van Jeffrey Wattles; een oproep m.b.t. studiegroepen; een bijdrage van Ymkje Veltman; er worden vertaler(s) gevraagd; een citaat van Bert Volkers.

Frank van Rooij levert zijn bijdrage met een artikel Urantia en de actualiteit en tot slot een afsluitende overweging van Aawee.



Het Urantia Boek verhaalt over ons bestaan in "tijd en ruimte": onverklaarbare en niet te bevatten fenomenen. Hoe kunnen we leven zonder deze begrippen gedurende ons bestaan op Urantia? Wat we ook mogen bedenken in ons dagelijks leven: je komt ze steeds weer tegen en je bent "erin opgesloten". Maar toch.... overweeg eens jezelf meer "tijd" te gunnen en voldoende "ruimte" te schenken aan jouw geschenk: je gedachtenrichter.

Mede namens het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig een heel voorspoedig, gezond en gelukkig 2014 gewenst.

Jaap Terra

Voorzitter

Dr. Jeffrey Wattles:

Bert Volkers, een Urantia Boek lezer 'van het eerste uur' is gefascineerd geraakt door een artikel van Dr. Jeffrey Wattles genaamd: 'Summary of Philosophy in the Urantia Book. Outline for an Exploratory Study'. (Samenvatting van Filosofie in het Urantia Boek, overzicht van een verkennende studie). Dit artikel is ontleend aan de website van de Urantia Book Fellowship. Dr. Jeffrey Wattles heeft zijn kantoor in het Department of Philosophy van de Kent State University in Amerika en heeft meerdere prachtige boeken geschreven, o.a. 'The Golden Rule'. Bert heeft het artikel vertaald en daar waar het soms wenselijk was een 'noot' toegevoegd. De nummers van de verhandelingen en de paragrafen corresponderen met de Engelse (en Nederlandse) tekst van The Urantia Book. Het artikel is bedoeld voor studenten van het Urantia Boek, die met name vanuit een filosofische interesse het boek lezen. (studenten filosofie of studiegroepen). Het artikel zal binnenkort op de website worden geplaatst onder "Artikelen".



Studiegroepen.

Een van doelstellingen van de Stichting Urantia Nederlandstalig is het stimuleren tot en het ondersteunen van het bestuderen van het Urantia Boek door middel van studiegroepen. Regelmatig komen bij het bestuur vragen binnen van o.a. nieuwe lezers, die zich aanmelden voor de Nieuwsbrief en zich ook graag willen aansluiten bij een bestaande studiegroep of soms een studiegroep willen starten. Het bestuur is op de hoogte van enkele bestaande studiegroepen welke in de loop der jaren spontaan zijn ontstaan en waarvan de leden al vele jaren contact met elkaar hebben.



Helaas zijn we niet voldoende op de hoogte van het bestaan van alle studiegroepen in Nederland en Vlaanderen. Graag willen we hierin verandering aanbrengen en de mogelijkheid benutten om van een "organisatie een levend organisme" te maken. Het deelnemen aan een studiegroep zal voor velen een verrijking kunnen betekenen zich met anderen verder te kunnen ontwikkelen middels de verhandelingen uit het Urantia Boek. Tijdens de enquête welke gehouden is op de ontmoetingsdag op 21 augustus hebben diverse aanwezigen aangegeven deel te willen nemen aan een studiegroep. De onderlinge afstanden maken het vaak niet mogelijk elkaar hierin regelmatig te ontmoeten. Graag willen we een beroep doen op leden van bestaande studiegroepen en op personen die graag deel willen uitmaken van een studiegroep of een studiegroep willen starten informatie te verstrekken bij ondergetekende. Op onze website kunt u meer lezen over het deelnemen en begeleiden van studiegroepen.

Zie hiervoor
<http://www.urantia.nl/pag/studiegroepaanmelden.php>

Een sociale groep van mensen die gecoördineerd en harmonisch samenwerken, vertegenwoordigt een veel grotere kracht dan de enkelvoudige som van haar leden." (Blz. 1477: 1)

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Graag uw opgave naar info@urantia.nl

Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen, hoe gebruik ik het in mijn dagelijks bestaan en wat doet het met mij?

Mijn naam is Ymkje Veltman. Sinds 2006 heb ik het voorrecht om het Urantia Boek te mogen lezen. Hieronder vindt u een kort verslag van hoe ik aan dit boek ben gekomen, wat mijn favoriete verhandeling is en wat de inhoud van dit boek met mij heeft gedaan. Uit vele gebeurtenissen vloeien ook zovele gevolgen. Dit was ook bij mij het geval. Na een ernstige persoonlijke crisis, nu 17 jaar geleden kreeg ik uiteindelijk een soort honger/drang om God te zoeken. Ik begon veel boeken te lezen van allerlei aard waarin God beschreven werd. Ik kreeg af en toe plotselinge ingevingen die maar een fractie van een seconde duurden maar voor mij ontzettend waar waren. Ook heb ik de allesomvattende, niet in woorden uit te drukken Liefde gevoeld die alles wat leeft met elkaar verbindt. Mijn geloof in God is een weten geworden. Ongeveer zeven jaar geleden attendeerde mijn zwager (Jaap Terra) mij op het Urantiaboek. Hij sprak hier zo enthousiast en vol liefde over dat ik besloot het zelf aan te schaffen. De inhoud van dit boek heeft een grootse verandering in mijn denken teweeg gebracht en de bevestiging dat God puur liefde en waarheid is. Dit weten maakt mij op een bepaalde manier zo bewust dat er geen terugkeer naar mijn oude denken en doen meer mogelijk is.

De verhandeling 67, "De planetaire opstand" (zie <http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-67-de-planetaire-opstand>), die enigszins mijn voorkeur heeft beschrijft wat voor verstrekkende en rampzalige gevolgen een keuze kan hebben die je maakt. Als gevolg van een keuze is de evolutie van de mensheid ernstig vertraagd. Deze verhandeling verhaalt hoe de waarheid zo gemanipuleerd en verdraaid kan worden dat men er voor de volle 100% in gaat geloven. Het beschrijft hoe je beïnvloed kunt raken door personen met een bepaalde status. Het beschrijft ook de geweldige inspanning die men heeft geleverd om de verdraaiing van de waarheid tegen te gaan en daarvoor te strijden.



In paragraaf 8 van deze verhandeling wordt met respect en waardering gesproken over de mens Adamon. Zijn volharding in de strijd tegen het kwaad en zijn loyaliteit worden zeer geprezen. Het geeft een positief beeld en hoop voor de toekomst in het evolutieproces van de mens.

Deze verhandeling is één van de vele die mij een soort rust en blijheid schenken. Ik zie de toekomst vol vertrouwen tegemoet en ga op weg samen met God.

Ik wens u allen Gods onnoemelijke liefde en zegen toe.

Ymkje Veltman.

Overweging.

Wij worden omringd door een kosmos, die trilt in kleur en structuur, die voortdurend in beweging is en ons voortdurend uitnodigt een dieper inzicht in de aard ervan te krijgen. Terwijl wij ons gekleineerd kunnen voelen door de volkomen natuurlijke schaal van wat wij zien, is het bijna miraculeus, dat wij door onze instrumenten zoveel kunnen bevatten, en, wat nog belangrijker is door ons denken. Er is een meevoelend reflecterend beginsel in ons, dat ons in staat stelt verder te reiken en te beginnen de mysteriën van de ruimte te doorgronden.

Bert Volkers.

Vertaler(s) gevraagd.

Op de sites van de Urantia Foundation, de UAI en andere Urantia gerelateerde sites (o.a Jeffrey Wattles) staan dikwijls hele mooie artikelen welke een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze website en toekomstige Nieuwsbrieven. Bent u als lezer van het Urantia Boek bekwaam in het vertalen van artikelen vanuit het Engels naar het Nederlands en wilt u hierbij vrijwillig uw steentje bijdragen aan de Stichting Urantia Nederlandstalig, dan bent u van harte welkom. U kunt contact opnemen met Jaap Terra. (info@urantia.nl)



“Het Urantia Boek en actualiteit”

Ik wil graag met u praten over het in het Westen zo gekoesterde begrip vrijheid. Het Urantia Boek doet hier bijzondere waarnemingen over. Een en ander lijkt me heel actueel, omdat het begrip vrijheid, en echt niet alleen onder jongeren ernstig aan het ontsporen is. Eerst even een paar citaten:

Verhandeling 54, § 1. p. 613

“Vrijheid is suïcidaal wanneer zij wordt losgemaakt van materiële gerechtigheid, intellectuele onpartijdigheid, sociale verdraagzaamheid, morele plicht en geestelijke waarden.”

Idem p. 614

“ware vrijheid is de vrucht van zelfbeheersing”

In deze tijd, zeker in het rijke Westen, heeft het individualisme een bijzondere houding onder de mensen aangekweekt: “ik doe mijn ding”. Sec.

Nu is dat nog betrekkelijk onschuldig, waarom zou iemand niet “zijn ding doen”? Waarom zou hij “andermans ding doen”? Het lijkt alleszins logisch. “Jouw ding doen”, ook al is de uitdrukking van vrij recente datum. Toch wil ik graag het addertje onder het gras bepreken.

Want in onze onvolkomen wereld, corrupteert de duivel graag snel en grondig het ideaal.

Even een stukje historie.

De Franse revolutie heeft het ideaal “vrijheid, gelijkheid en broederschap” voortgebracht. Heel goed. Deze drie belangrijke idealen zijn in de 20 e eeuw verder vormgegeven door de drie toenmalige machtsblokken:

De VS heeft vrijheid geadopteerd, kost wat kost, hierover straks meer.

De Sowjet-Unie heeft broederschap geadopteerd, kameraad hier en kameraad daar.

China heeft gelijkheid geadopteerd, niemand mocht vooral meer zijn of hebben dan een ander, zelfs de kleding moest uniform.

M.i. hebben ze alle drie het begrip uit zijn verband gerukt, gecorrumpeerd, er een karikatuur van gemaakt en het zeker een eigen leven laten leiden. En zo hoort het te gaan, want de wegen van de evolutie gaan gestaag voort. Maar in deze inleiding zal ik me beperken tot het begrip vrijheid en het westerse individualisme en ongebreidelde kapitalisme.

Ik ga in op twee aspecten van vrijheid.

- De vrijheid van het individu
- De vrijheid van het marktmechanisme.

De vrijheid van het individu lijkt nu in onze tijd heilig geworden. Kom niet aan iemands vrijheid, durf eens iets over iemands handelen te zeggen, heb eens het recht iemands gedrag maatschappelijk te beoordelen:

Agenten raken slaags met publiek, als ze een jongensbende aanspreken.

Onderwijzers worden door ouders agressief bejegend, als ze de kinderen aanspreken of een onvoldoende geven.

Lokettisten van de gemeente worden verbaal bedreigd als ze regels stellen aan het publiek.

Ik denk, dat ik niet overdrijf. Dit kwam vroeger niet voor. De toename aan incidenten illustreert dat men niets meer pikt, gauw geïrriteerd is, agressief wordt, als ook maar de geringste indruk ontstaat, dat de eigen vrijheid lijkt te worden aangetast.

Hier laat ik het even bij.

De vrijheid van het marktmechanisme lijkt nu in onze tijd heilig geworden. De instorting van de Sowjet-Unie en het overgaan door China naar een gecontroleerde vrije markt (ja, vlak voor de bankencrisis) hebben de gelovigen van het kapitalisme doen verzuchten: “wij hebben gezegevierd”. En zo is er over de wereld een vrijheid van multinationals, banken en verzekeraars ontstaan, die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Is dat goed?

Ik denk het niet. De staat van de wereld, de uitbuiting van het milieu en de groeiende tegenstelling tussen arm en rijk laten zien, dat het marktmechanisme eerder een allesvernietigend beest aan het worden is dan een verbreider van economische welvaart en vrijheid onder alle volkeren. Hier laat ik het even bij.

“Vrijheid is suïcidaal wanneer zij wordt losgemaakt van materiële gerechtigheid, intellectuele onpartijdigheid, sociale verdraagzaamheid, morele plicht en geestelijke waarden.”

En “ware vrijheid is de vrucht van zelfbeheersing”

Het Urantia Boek spreekt hier harde maar duidelijke taal, en dit alles wel te verstaan naar aanleiding van een probleem van wereldformaat op Urantia: namelijk de opstand van Lucifer.



Er kan m.i. daarom geen andere conclusie getrokken worden, namelijk, dat de zo in de wereld gekoesterde vrijheid voor het individu en de zozeer gepropageerde vrijheid van de markt tot puur verderf leidt, wanneer dit niet gepaard gaat met eenvoudig menselijke waarden als:

- materiële gerechtigheid (houden we de kwetsbaren vast? Raakt niet een hele bevolkingsgroep gedemoniseerd?)
- intellectuele onpartijdigheid (weten we waar onze koopjes vandaan komen? Ten kosten van wie zijn we zo goedkoop uit?)
- Sociale verdraagzaamheid (houden we rekening met iemands achterstand? Hebben we zelf vergeten hoe lang we deden over onze veranderingen? Leggen we andere volkeren niet teveel dominante eisen op?)
- Morele plicht (Als we veel in het leven hebben gekregen, moeten we dan ook niet veel teruggeven? Is al onze welvaart zo welverdiend, zo vanzelfsprekend, zo noodzakelijk?).
- Geestelijke waarden (waarom hechten wij zo aan onze vrijheid? Levert het ons voldoende op? Wat baat ons de welvaart van de wereld als we schade lijden aan onze ziel?).

Ik heb u niet bang willen maken, maar de macht van de geest stelt hoge eisen aan de persoonlijkheid: als één ding me wel duidelijk geworden is in het Urantia Boek dan is het dit: dat zoete broodjes niet gebakken worden, wel ware broodjes.

Frank van Rooij

Overweging

Als een numineuze ervaring
juist geen tijd nodig heeft
zorgt de tijd dan
dat we zo'n ervaring
ontlopen
en is stilstaan bij
niet juist doorgaan in de tijd.
Dromen zijn en gaan
vervliegen en bestaan
waar naartoe of
waar vandaan.
Leert Urantia ons niet
dat tijd tijdloos is
en ruimte ruimtelos
zijn de cirkels niet eeuwig
en is een simpele punt
niet alles in één.
de . als moNument.
Aawee

