

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Beste lezers van het Urantia Boek, hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van mei 2015. We hopen dat de inhoud van deze Nieuwsbrief u zal aanspreken. Graag wil ik allen die zich afgelopen periode hebben aangemeld voor het ontvangen van de Nieuwsbrieven van harte welkom heten. We mogen ons verheugen in een groeiende belangstelling. Ook is er een toenemende vraag van lezers van het Urantia Boek naar aansluiting bij een studiegroep. Helaas maken onderlinge afstanden aansluiting nog niet altijd mogelijk.

Op vrijdag 21 augustus organiseren we weer onze landelijke ontmoetingsdag. Net als vorig jaar zal deze Urantia dag gehouden worden in Groot Kievitsdal in Baarn. U vindt hierover informatie in deze Nieuwsbrief of op onze website www.urantia.nl. U kunt zich hiervoor nu reeds aanmelden.

Ook vragen we uw aandacht voor de tweede ontmoetingsdag in Galerie de Molen in Wassenaar. Ria Sprenger is

hiervan de initiatiefneemster en haar initiatief wordt door het bestuur van harte ondersteund.

In onze vorige Nieuwsbrief maakten we melding van de UAI Conferentie in Quebec. Ook u kunt aan deze conferentie deelnemen en bent van harte uitgenodigd. Informatie over deze bijzondere bijeenkomst kunt u lezen in deze Nieuwsbrief of op onze website www.urantia.nl.

Op 22 april is de Stichting Urantia Nederlandstalig officieel lid geworden van de Urantia Association International (UAI). Informatie hierover vindt u in deze Nieuwsbrief.

Frank van Rooij levert weer zijn vaste bijdrage aan deze Nieuwsbrief. Vanuit "het Urantia Boek en de actualiteit" belicht Frank deze keer "Het geloof van Jezus".

Richard Jernigan – woonachtig in Texas, Verenigde Staten - is een "associate



stichting **URANTIA** nederlandstalig

trustee van de Urantia Foudation". Als cineast heeft hij een indrukwekkende documentaire gemaakt over de positie van onze kleine planeet Urantia in het Meester Universum. Het Urantia Boek verhandeling 32, pagina 359 verhaalt hierover.

In iedere Nieuwsbrief kunt u een persoonlijke bijdrage vinden van één van de lezers van het Urantia Boek onder de titel: "Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen en wat heeft het met me gedaan"? Deze keer is de pen overgenomen door Gea de Jong – Oud, waarvoor onze dank.

Van Henry Mensink ontvingen we een afsluitend gedicht ter overweging met als titel "Geloven is niet...

Graag wil ik dit voorwoord afsluiten met een uitspraak van Abraham Lincoln die ik aantrof op een schouder tas bij een tiener...

"My Best Friend is a person who will give me a book I have not read".

Ik wens u veel leesplezier.

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig
info@urantia.nl

☎: 06-25468368

Uitnodiging voor de Urantia ontmoetingsdag



Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig u uit aanwezig te zijn op de jaarlijkse ontmoetingsdag op vrijdag 21 augustus 2015.

Als thema voor deze dag is gekozen: "Morontia". Een aantal sprekers zal dit thema met een korte inleiding vanuit verschillende invalshoeken toelichten, waarna er voldoende tijd zal zijn voor het stellen van vragen en persoonlijke ontmoeting.

Méér informatie kunt u vinden op onze website: [Uitnodiging Jaarlijkse bijeenkomst 2015](#).

Deelname en kosten

De Urantia ontmoetingsdag wordt net als vorige jaar gehouden in Groots Kievitsdal te Baarn. Een prachtige locatie met alle faciliteiten om deze dag tot een succes te maken. Het bestuur hanteert een eigen bijdrage van € 55,00 en hoopt met dit bedrag zoveel mogelijk lezers in de gelegenheid te stellen deze dag te kunnen bezoeken. Alle consumpties en de lunch

zijn hierbij inbegrepen. Een vrijwillige hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Diegenen voor wie het deelnamebedrag een beletsel is, kunnen contact met ons op nemen via info@urantia.nl In overleg kan een tegemoetkoming worden afgesproken.

Registratie van deelname geschiedt via rekeningnummer:

IBAN: NL82 TRIO 0781 4781 89
t.n.v.: Stichting Urantia Nederlandstalig
(Triodos bank)
o.v.v.: 21 augustus 2015.

U kunt zich alvast opgeven via: info@urantia.nl of telefonisch: 06-25468368. Na ontvangst van de betaling sturen wij u per email een bevestiging van uw inschrijving.

Wij hopen dat óók deze dag voor u weer een gelegenheid mag zijn voor persoonlijke ontmoeting met andere lezers en dat de inhoud van het dagprogramma u mag aanspreken en inspireren.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Samenvattend:

Datum: Vrijdag 21 augustus 2015
Thema: "Morontia"
Locatie: Groot Kievitsdal
Hilversumsestraatweg 19
3744 KB te Baarn
Website: www.grootkievitsdal.nl
Tijdsduur: Ontvangst vanaf 10.00 uur tot ± 17.30
Kosten: € 55,00

(Wijzigingen voorbehouden)

Tot ziens op 21 augustus.

Uitnodiging Urantia bijeenkomst in Galerie de Molen op Zondag 14 juni



Op zondag 8 februari is een bijeenkomst geweest van lezers van het Urantia Boek in Galerie de Molen in Wassenaar. Initiatiefnemer voor deze goed bezochte bijeenkomst was Ria Sprenger uit Wassenaar. Deze bijeenkomst werd van harte ondersteund door het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig. De aanwezigen gaven na afloop te kennen dat dit initiatief voor herhaling vatbaar is en op deze wijze een bijzondere gelegenheid is voor ontmoeting van Urantia Boek lezers.

Op zondag 14 juni is een volgende bijeenkomst gepland, ook weer in Galerie de Molen in Wassenaar.

Frank van Rooij heeft zich bereid verklaard deze ochtend te verzorgen. Het onderwerp zal zijn: "Het geloof van Jezus". Ria en Frank streven naar een informele studie-ochtend met gelegenheid voor een actieve bijdrage van de aanwezigen,

uiteeraard indien men dat wenst. Er zal ook een muzikale omlijsting zijn, verzorgd door Martin Hogervorst, lid van een studiegroep.

Graag nodigen we u van harte uit deze bijeenkomst te bezoeken.

Nadere informatie:

Locatie: Galerie de Molen
Adres: Molenplein 10 A
Plaats: 2242 HW Wassenaar
Datum: Zondag 14 juni 2015
Aanvang: Ontvangst met koffie vanaf 10.00 uur
Om 10.30 uur start de bijeenkomst
Einde: Om ± 13.00 uur is de bijeenkomst afgelopen.

U kunt zich aanmelden bij Ria Sprenger:
mobiel 06-10262314 of per
email: riasprenger@gmail.com

UAI: Internationale Conferentie in Canada



Van 30 juli tot 2 augustus wordt in Quebec (Canada) een Internationale Urantia Conferentie georganiseerd. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen.

Deze bijeenkomst biedt ongekende mogelijkheden van sociale interactie en innerlijke groei, terwijl het tevens een (h)echte broederschap met lezers uit andere culturen zal bevorderen.

De Conferentie zal zich richten op één van de belangrijke leringen uit het Urantia Boek: de opvoeding van het gezin en de samenleving.

Velen van ons zijn op zoek naar mogelijkheden om geavanceerde technieken te delen met onze kinderen, familie en vrienden.

De bijeenkomsten en workshops zullen ook inzicht bieden om kinderen te helpen in hun relatie met God de Vader en hoe volwassenen en grootouders hierbij kunnen helpen en deel uitmaken van dit progressieve proces.

Mocht u interesse hebben deze Internationale Conferentie van de UAI te bezoeken, dan kunt u informatie verkrijgen via deze link: 2015-urantia-association-international-conference.

Stichting Urantia Nederlandstalig nu “Full Member” van de Urantia Association International UAI



Op 22 april jl. is Stichting Urantia Nederlandstalig officieel lid geworden van de Urantia Association International (UAI). Zoals reeds in vorige Nieuwsbrieven is gemeld moesten we hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Nadat we vorig jaar op 23 augustus een “Local Association” waren geworden, waarbij minimaal 10 lezers van het Urantia Boek moesten aangeven het boek te hebben gelezen, zijn verdere stappen ondernomen om te komen tot een “National Association”.

Hiervoor moesten minimaal 30 lezers van het Urantia Boek aangeven het boek te hebben gelezen en moesten zij akkoord gaan met de gestelde voorwaarden. Hierdoor werd men individueel een “Full Member” waardoor wij als stichting ook het “Full Membership” konden aanvragen. Eind vorig jaar is dit aantal bereikt en is het “Full Memberhip” aangevraagd.

Medio april zijn we door de “International Service Board” (ISB) van de UAI voorgedragen als volwaardig lid. Hierna volgde een stemronde waarbij alle bij de UAI aangesloten landen unaniem hun “I Vote Yes” hebben gegeven.

We mochten felicitaties ontvangen van diverse landen, waaronder o.a. van Oekraïne.

Internationaal is onze naam nu: Urantia Association International Stichting Urantia Nederlandstalig (UAISUN). We behoren nu tot de “Representative Council” van de UAI.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

De UAI heeft sinds kort een geheel vernieuwde website met daarop interessante (internationale) informatie voor lezers van het Urantia Boek: urantia-association.org.

Namens het bestuur wil ik allen nogmaals bedanken die deze stap naar een "Full Membership" mogelijk hebben gemaakt.

Jaap Terra

Het Urantiaboek en de actualiteit



Ik wil graag met u praten over het geloof van Jezus. En dit ter ere van zijn Hemelvaart op 18 mei om 7.45 uur in de ochtend (zie verhandeling 193, § 5. p. 2057):

“Die morgen om ongeveer kwart voor acht verdween de morontia-Jezus uit het zicht van zijn elf apostelen en begon hij aan de opstijging naar de rechterhand van zijn Vader, om daar de formele bevestiging te ontvangen dat zijn soevereiniteit over het universum Nebadon volledig was geworden.”

Triomf van God en van Zijn Schepper-Zoon...

Soms denk ik, zou deze datum geen gedenkwaardiger dag zijn om gezamenlijk te vieren dan zijn geboorte? Maar dat is een ander onderwerp.

Ik wil graag ter ere daarvan met u praten over het geloof van Jezus, dus niet het geloof over Jezus.

Het lijkt alsof de hele wereld in brand staat en geloof daar een mede oorzaak van is. Maar misschien zijn er altijd botsingen tussen godsdiensten geweest en horen we nu alles. Of misschien horen we er nu sneller over en ook nog vergezeld van gruwelijke beelden dankzij de massamedia. Of misschien is het wel erger deze tijd, maar komt dat gewoon omdat de mens op Urantia verduizendvoudig is in aantal.

Dan heb je ook meer kans op ongelukken. Maar dat is niet mijn punt.

Mijn vraag is waarom godsdiensten zo met elkaar botsen, dat het leidt tot geweld? En mijn vraag is hoe kunnen we dan geloven zonder dat de ander daar onder lijdt?

Hoe kunnen we geloven zonder dat er onprettige discussies ontstaan met andersdenkenden?

Hoe kunnen we geloven zonder dat we ons meer voelen dan de ander?



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Hoe kunnen we geloven zonder dat we onze eerbied en respect verliezen voor andersdenkenden, voor andere godsdiensten, voor ongelovigen?

Ik denk, dat Verhandeling 196 ons kan helpen bij de antwoorden.

Ik zal er een paar aspecten uithalen.
Verhandeling 196, Inleiding, p. 2087:

“...doordat hij verkondigde dat ieder sterfelijk schepsel een kind is van deze Vader van liefde, een zoon is van God.”

Kan het duidelijker gezegd worden?

Wat we ook vinden, wat we ook geloven, wat we ook doen, we zijn allen een kind van deze Vader, en dientengevolge broeders en zusters.

Ik heb ooit les gegeven aan laagopgeleide jonge Nieuwe Nederlanders. Een onderdeel van het programma studievaardigheden was dat ze een presentatie moesten geven en met de groep hierover in gesprek gaan. Een hele mooie les was die keer dat een fanatieke jonge moslim, gelovig geworden in de gevangenis, de presentatie moest geven en van mij de instructie had om als kader te gebruiken: wat hij geloofde was alleen zijn geloof, en hij mocht erover vertellen, niet om te overtuigen, maar om uit te leggen. Hij mocht zijn geloof uitleggen maar moest tegelijkertijd andere meningen, andere gevoelens, andere

geloofsvormen in hun waarde laten. Want wat hij besprak was zijn geloof, niet dat van de andere jongens (Christelijk, Boeddhistisch, Hindoeïstisch en atheïstisch).

En het lukte, met mijn ondersteuning uiteraard. Het was heel moeilijk voor hem maar ook bevrijdend, omdat hij voor het eerst met anderen in gesprek ging niet om te overtuigen, maar om te vertellen. Niet om beledigd te raken maar om te luisteren. Voor het eerst kon hij vertellen over zijn geloof zonder dat het agressie opriep, maar juist begrip.

We vinden nog meer antwoorden in deze verhandeling.

Verhandeling 196, Inleiding, p. 2089

“Wanneer ge de levensloop van de Meester bestudeert, met betrekking tot het gebed of enig ander aspect van het religieuze leven, zoekt dan niet zozeer naar wat hij onderrichtte, als naar wat hij deed...”

Maar zo wordt het wel erg eenvoudig: als we discussie dreigen te krijgen met een andersdenkende, hoeven we ons alleen maar dit te realiseren: het doet er niet toe wat iemand vindt of gelooft, maar wat hij ermee doet. Daar kun je met elkaar over praten: wat doe je met jouw geloof in jouw leven, in jouw contacten met de medemens? En dan zal het wel wat we met z'n allen geloven. En dan kun je er ook



stichting **URANTIA** nederlandstalig

makkelijker over praten, zonder die heftige identificatie.

Ik stel me zo voor, dat als de mens arriveert in de geestelijke sferen, men hem niet zal vragen wat hij geloofde, wat hij dacht en wat hij voelde, maar wat hij gedaan heeft : “voor de minste der **Mijnen**”, zei de Christus.

En het grootste antwoord op de verwarring om geloof in deze dynamische tijden vind ik in dezelfde verhandeling in § 3, p. 2097, de laatste bladzijde van het Boek:

“De grote uitdaging aan de moderne mens is het bereiken van betere communicatie met de goddelijke Mentor die in het menselijke bewustzijn woont.”

Het lijkt me DE openbaring van het Boek. Hoe beter dit lukt, des te mooier zal de communicatie met de medemens verlopen.

Het is ons allen toegewenst.

Frank van Rooij

Urantia, Neadon en het Meester Universum Het getal 3.840.101



3.840.101. Wanneer u dat getal herkent als het aantal bewoonde planeten van ons plaatselijk universum, heeft u het bij het rechte eind. Het is een nogal profetisch aantal dat nederig maakt als je overdenkt dat onze Schepper Zoon uit die miljoenen onze planeet heeft gekozen als zijn wereld voor menselijke incarnatie.

Dit project begon toen ik gewoon beeldmateriaal wilde maken van ons plaatselijk universum en plaatselijk systeem en waar onze planeet Urantia zich in dit alles bevindt.

Ik besloot tot de meest eenvoudige benadering en maakte er data van waarbij iedere bewoonde planeet in ons plaatselijk universum met een blauw vierkant wordt aangegeven.

Ik speelde wat met Photoshop, maakte een kaart met 2.840.101 pixels verdeeld over 10.000 staafjes die de plaatselijke

systemen symboliseren. Daarna stelde ik me voor dat ik een lange print zou maken van 2 voet (60,9 cm) hoog en veertig voet (12.2 meter) lang waarin Urantia een piepkleine vierkante millimeter zou zijn.

Ik zou dat nog steeds willen doen. In plaats daarvan maakte ik er een video van die verder gaat dan het plaatselijk universum, om Urantia te tonen binnen het hele meester universum. Ik besloot tot de meest eenvoudige benadering en maakte er data van waarbij iedere bewoonde planeet in ons plaatselijk universum met een blauw vierkant wordt aangegeven.

Urantia, Neadon en het Meester Universum is vooral voor lezers van het Urantia Boek die de beschrijvingen van het universum hebben gelezen en een idee hebben over de kosmologie in het boek.



Ik kan me voorstellen dat niet-lezers in de war zullen raken en lezers gefascineerd zullen zijn.

Mij bracht het samenstellen van zoiets als dit een aantal inzichten :

- De plaatselijke universa zijn de primaire bouwstenen van de zeven superuniversa. Elk is een uniforme, persoonlijke schepping.
- Ons plaatselijk systeem is goed ontwikkeld. Een plaatselijk systeem van gemiddelde grootte heeft 384 bewoonde planeten. Ik schat dat het kleinste systeem ongeveer 200 bewoonde planeten telt, en het grootste circa 700 planeten.
- Toen ik al een eind op weg was met het bouwen van deze grafieken, kwam ik achter het bestaan van een cluster van 1000 sterren die ongeveer 500 lichtjaren verwijderd is en zo'n half miljard jaar oud (jong). De Bijenkorf Cluster zou zomaar in ons plaatselijk universum kunnen liggen en het is aannemelijk dat het geen bewoonde planeten heeft. Als dat zo is, is ons plaatselijk universum meer ontwikkeld dan ik bij aanvang vermoedde.
- Als je een golfbal in het centrum van de Verenigde Staten legt, is dat een andere manier van denken over het formaat van het grote universum (de zeven superuniversa plus de centrale universa) en hoe dat zich verhoudt tot het verste niveau van het heelal.
- Twee koppen zout min twee eetlepels levert 3.8 miljoen zoutkorrels op. Strooi die eens uit over een tafel om een idee te krijgen over hoeveel planeten er zijn in ons plaatselijk universum.
- 3.840.101 punten in een 12- punts lettertype zonder spaties zullen in je tekstverwerkingsprogramma 592 pagina's met punten opleveren. Een van die punten is Urantia.
- Dit immense gevoel van kleinheid zorgt ervoor dat mijn persoonlijke problemen heel, heel onbelangrijk worden. Wat bevrijdend !

Klik op de link om de film te zien:

www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g

Richard Jernigan

Associate Trustee van Urantia Foundation
Texas, Verenigde Staten

Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen?



Al heel jong bestookte ik mijn ouders met vragen als:

- Wie ben ik?
- Waar kom ik vandaan?
- Waarom ben ik hier?
- Wat is er als we doodgaan?
- Hoeveel zonnen zijn er?
- Waarom zijn er zoveel sterren?

en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Die vragen waren niet gemakkelijk te beantwoorden. De oprechte pogingen van mijn ouders brachten me wel iets verder. Toch bleven veel vragen onbeantwoord, ook in de kerk. Ik wilde meer weten.

In mei 2008 overleed mijn lieve moeder. Een paar dagen later sprak ik een lezer van het Urantia Boek, Jaap Terra, de broer van mijn moeder, mijn oom. Ik vertelde hem wat mij bezighield. Ik wenste voor mijn moeder dat ze niet meer ziek was, niet meer hoefde te wachten op uitslagen (wat ze jarenlang heel vervelend vond), dat ze vrij was van zorgen en dat ze waardering zou krijgen voor wat ze voor ons gezin en veel andere mensen had gedaan in haar

leven. We hadden een boeiend gesprek over wat wij kunnen verwachten na de dood, mijn belangstelling voor het Urantia Boek was gewekt.

Nu, jaren later, ligt het Boek altijd op mijn nachtkastje. Omdat ik zo graag alles wil begrijpen wat ik lees, is mijn leestempo laag. Wat het boek ons leert over de gedachtenrichter maakt bijzonder veel indruk op mij. Het bevestigt ook 'iets' wat ik innerlijk weet. Toen mijn schoonvader overleed had ik nog nooit van het Urantia Boek gehoord. Ik heb hem in zijn laatste weken wel verteld over de goddelijke vonk van liefde, aanwezig in alle mensen. Nu ik lees over de gedachtenrichter en dat steeds beter begrijp, voelt dat als thuiskomen.

Nu ben ik zelf moeder en krijg van mijn dochters ook wel eens een pittige vraag voorgeschoteld. Het Urantia Boek heb ik al diverse malen kunnen gebruiken. Een duidelijk voorbeeld was vorig jaar met Pasen. Ik kreeg de vraag hoe het nou toch kon dat Jezus uit de dood was opgestaan. Zoals het Urantia Boek dit beschrijft, heb



stichting **URANTIA** nederlandstalig

ik het uitgelegd. "Ja, zo is het," was het antwoord dat ik kreeg en dit jaar heb ik er geen vraag meer over gehoord.

En er is nog zoveel meer. Je blijft lezen, het is allemaal boeiend. Als dit boek je raakt, laat het je niet meer los. Het verandert de manier waarop je in het leven staat. Wat je leest is raak en dat houdt je bezig. Dat is mijn ervaring en daar ben ik heel blij mee. Ik hoop nog veel

meer te leren van dit ongekend wijze en inspirerende Boek.

Tot slot wil ik ook mijn studiegenoten van onze studiegroep noemen en bedanken. Samen komen we veel te weten over het Urantia Boek. We versterken elkaar. Ik kijk er elke veertien dagen naar uit!

Gea de Jong-Oud



Geloven is niet...



Geloven is niet

Het er op nahouden van een religie:

Het is je begeven in een relatie

Geloven is niet

Verbijsterd worden door het onbegrijpelijke;

Het is het verblijd worden door het ongelooftelijke.

Geloven is niet

Alleen een kwestie van een zienswijze,

Het is een kwestie van een zijswijze.

Geloven is niet

Een hardnekkig product van je opvoeding;

Het is de meest behartenswaardige

Verworvenheid van volwassenheid

Geloven is niet

Overal een afdoend antwoord op weten;

Het is wel de goede vragen durven stellen.

En proberen zelf een antwoord te zijn.

Geloven is niet

Met je hand op je hart

Je verstand laten capituleren;

Het is met je hand op je hart

Je verstand goed gebruiken.

Geloven is niet

Net doen of het niet erg is

Om te moeten sterven;

Het is weten dat de dood

Niet het laatste woord heeft.

Geloven is:

Afzien van jezelf

Opzien naar God,

Omzien naar een ander

en uitzien naar de toekomst

Henry Mensink