
Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Hierbij ontvang je de Nieuwsbrief van 15 maart 2018. Ik hoop dat je deze weer met plezier zult lezen.

Het venijn van deze winter zat echt 'in de staart'. Eind februari hadden we nog een periode met kou en lage 'gevoelstemperaturen'. Hopelijk is óók de periode met griep en verkoudheid voorbij of ben je de gelukkige die 'net de dans is ontsprongen'?

Ik denk dat we allemaal uitkijken naar een mooie lente.

Internationale Conferentie

Wij als bestuur van de SUN kijken samen met velen óók uit naar [de 10^e Internationale Conferentie](#) van de Urantia Association International die van 12 tot en met 15 april in het NH Conferentie

Centrum Leeuwenhorst wordt georganiseerd.

Bij het toekennen van de conferentie aan de SUN was één van de voorwaarden van de Urantia Association International om innovatief te zijn, een andere koers te varen t.o.v. vorige internationale conferenties. Hopelijk zullen we hierin slagen. In deze Nieuwsbrief kun je weer uitgebreid nieuwe informatie krijgen over deze conferentie.

Urantiadag

Op 21 augustus .a.s. organiseren we weer onze landelijke Urantiadag, waarbij we de geboorte van Jezus van Nazareth vieren. We hopen hierbij de stijgende lijn van het aantal nieuwe bezoekers in de afgelopen jaren voort te mogen zetten. Noteer alvast deze datum in je agenda.



Door een tip van een trouwe Urantia Boek lezer over een mogelijk faillissement van Frontier- de distributeur van het Urantia Boek - zijn de Nederlandstalige boeken in veiligheid gesteld. Je leest hierover in deze Nieuwsbrief.

In 'Op verzoek van lezers' staat een vraag uit Groningen om het deelnemen aan of het opzetten van een studiegroep. Een mooie ontwikkeling!

Frank van Rooij levert weer zijn bijdrage aan deze Nieuwsbrief, op weg naar Pasen. Bedankt Frank!

In "Ter overweging" geven we een citaat uit verhandeling 195 mee over 'Het

gesecculariseerde totalitarisme' en aansluitend 'De opgave van het Christendom'.

Dorrit Lanfers heeft speciaal voor jou als lezer van deze Nieuwsbrief een gedicht 'op maat gemaakt' : Lente, omarm een nieuw begin. We sluiten hiermee af.

Hopelijk tot ziens op de conferentie in april of op de Urantiadag op 21 augustus. Liefst natuurlijk bij beiden.

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig (SUN)

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368

De 10^e Internationale Conferentie van de Urantia Association International



Via onze Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren / maanden hebben we je volop informatie verstrekt over de 10e Internationale Conferentie van de Urantia Association International die van 12 tot en met 15 april in NH Conferentie Centrum Leeuwenhorst wordt gehouden.

We beschouwen het mogen organiseren van deze internationale conferentie nog steeds als een grote eer en in de ontwikkelingen naar aanloop naar de conferentie is dit gevoel steeds verder gegroeid.

Het geeft een heel bijzonder en bevoorrecht gevoel om onze Schepper Zoon Michael van Nebadon in deze roerige tijden een podium te geven met als thema:

Jesus as a teacher
Are you ready to live his teachings
in the 21st century?

In ons voorstel naar de UAI hadden we een prognose gemaakt van ±100

bezoekers. We hielden hierbij rekening met de hoge kosten van vliegtickets vanuit de Amerika's waar het Urantia Boek veel meer verspreid is dan in Europa. We mogen ons nu verheugen op een verwacht bezoekersaantal van 175 personen. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee.

Ook vanuit Nederland en Belgisch Vlaanderen zijn er volop Urantia Boek lezers die deze conferentie gaan bezoeken.

We hebben zeven sprekers voor de Plenaire presentaties die goed bekend zijn met de inhoud van het Urantia Boek en die hun sporen verdiend hebben in het verspreiden van 'the 5th Revelation'.

Op zaterdagmiddag 14 april zijn er 13 workshops over diverse onderwerpen die het hoofdthema van de conferentie van vele kanten belichten.

Natuurlijk is er ook entertainment. Pato Banton zal samen met zijn vrouw Antoinette Hall een concert geven op



zaterdagavond 14 april, en Iris Kroes zal op vrijdagavond 13 april een concert geven op haar harp en met prachtige zang. Iris neem een goede vriendin Sofie Dragt mee en samen zullen ze ervoor zorgen dat het een bijzondere muzikale avond wordt.

Op donderdagavond 12 april, na de officiële opening geven Cristina Seaborn (viool) en Bob Solone (piano) een concert. Ze hebben eerder tijdens voorgaande Urantia conferenties samen prachtige optredens verzorgd. Het is een eer om hen in ons midden te hebben.

Onze website www.uai2018.org wordt momenteel wekelijks aangevuld met nieuwe actuele informatie.

We mogen ons ook verheugen op het grote aantal vrijwilligers die allen hun uiterste best doen om deze conferentie tot een succes te maken.

Mocht je nog overwegen de conferentie te gaan bezoeken, dan is dat geen probleem. Van harte welkom!

Creditcard of geen creditcard?

Voor het boeken van de deelname aan de conferentie alsmede de overnachtingen

gebruik je onze website www.uai2018.org. Betalingen en hotelreserveringen via deze website kunnen alleen als je in het bezit bent van een creditcard.

Indien je niet in het bezit bent van een creditcard, dan hoeft dit geen probleem te zijn. Het bedrag voor deelname aan de conferentie is € 325,00. Dit bedrag kun je ook overmaken op onze rekening die we speciaal voor deze conferentie hebben geopend:

IBAN: **NL57 TRIO 0391 1776 05**

BIC: **TRIO2U**

T.n.v.: **Stichting Urantia Nederlandstalig**

O.v.v.: **Deelname Conferentie 2018**

Als u vragen heeft over een betaling en/of de conferentie, dan kunt u gebruik maken van het [contactformulier](#) of ons bekende email adres info@urantia.nl.

Hopelijk zien we elkaar tijdens de conferentie in april.

Namens het bestuur,

Jaap Terra

Voorzitter SUN

Urantiadag 2018



Ook dit jaar zal de jaarlijkse Urantia ontmoetings- en studiedag weer worden georganiseerd voor Urantia Boek lezers uit Nederland en Belgisch Vlaanderen. Traditiegetrouw vieren we deze dag op 21 augustus, waarbij we de incarnatie en geboorte van Michael van Nabadon als Jezus van Nazareth op Urantia gedenken.

Dit jaar valt deze dag op dinsdag. Hopelijk zal dit voor velen geen beletsel zijn om deze bijzondere dag met elkaar te vieren.

Pilot

Ieder jaar is het weer een uitnodigende gelegenheid om voor jou bekende lezers en nieuwe lezers van het Urantia Boek persoonlijk te ontmoeten en nieuwe contacten aan te gaan.

Vorig jaar hebben we als 'pilot' een andere invulling gegeven aan de presentaties tijdens deze dag. Via de enquête die deze dag is gehouden heeft men hierop erg

positief gereageerd. Een 'hart onder de riem' voor de Programma Commissie die deze dag had georganiseerd en deze 'try-out' ook gaat toepassen tijdens de Urantia Association International Conference in NH Conferentie Centrum Leeuwenhorst. Door de diverse sprekers van de plenaire bijeenkomsten en workshops is hier nu reeds positief op gereageerd.

Momenteel zijn zowel het bestuur van de Sun, de Programma Commissie, Hospitality & Housing en de vele vrijwilligers van de diverse werkgroepen intensief bezig om de conferentie tot een succes te maken.

Een onvergetelijke dag

Er is besloten om met de voorbereiding van de Urantiadag op 21 augustus a.s. na de conferentie te beginnen, gebruik makend van de vele ervaringen die worden opgedaan tijdens de conferentie.



Dit betreft het thema van deze dag en ook de inhoud van de lezingen.

We zullen ons uiterste best doen om van deze dag voor jou weer een onvergetelijke dag te maken.

Evenals voorgaande jaren is de locatie weer Landgoed [Groot Kievitsdal](#) in Baarn.

Groot Kievitsdal is schitterend gelegen tegen de bossen van landgoed Pijnenburg aan de weg tussen Baarn en Hilversum en is wijd en zijd bekend als een van de

mooiste locaties in het hart van het Gooi. Het biedt tevens alle faciliteiten die we nodig hebben voor het slagen van deze dag.

In de volgende Nieuwsbrief van 15 mei zullen we meer informatie kunnen verstrekken over de Urantia ontmoetingsdag op 21 augustus.

Noteer deze datum alvast in jouw agenda.

Het bestuur van de Sun



Nederlandstalige Urantia Boeken



Eind vorig jaar werd ik getipt door een trouwe Urantia Boek lezer over een mogelijk faillissement van Frontier, de distributeur van de Nederlandstalige Urantia boeken. Deze situatie was voor dat moment een zorgelijke ontwikkeling i.v.m. de verdere verspreiding van het Nederlandstalige Urantia Boek.

Veilig gesteld

Gelukkig zijn de boeken veilig gesteld en wordt er in de loop van het jaar gezocht naar een nieuwe distributeur, zodat de boeken weer volop beschikbaar zullen zijn binnen de reguliere boekwinkels en webshops.

Momenteel blijkt wel dat er geen of zeer beperkt nieuwe Urantia Boeken te koop zijn.

In de wetenschap dat dit tijdelijke hiaat zou ontstaan heb ik privé actie ondernomen en ben zodoende in het bezit gekomen van een aantal Urantia Boeken. Deze boeken kan ik aanbieden voor de normale prijs van € 29,95, inclusief verzendkosten.

Mocht je hiervoor belangstelling hebben, neem dan gerust contact met me op via: jaapterra6@gmail.com.

Jaap Terra



Op verzoek van lezers ...



Studiegroep in Groningen

Consuelo Jager, woonachtig in Groningen is na jaren zelfstudie van het Urantia Boek op zoek naar een studiegroep in de stad- of provincie Groningen. Hij wil zich graag aansluiten bij een studiegroep of zelf een studiegroep opzetten. Zijn voorstel hierin is om elkaar eens per twee weken te ontmoeten.

Je kunt contact met Consuelo opnemen via zijn e-mail adres:

a.consuela.jager@gmail.com.

Voor zover het bij het bestuur van de SUN bekend is zijn er geen studiegroepen in de stad Groningen en provincie Groningen.

We zijn erg blij met dit initiatief.



Jezus als voorbeeld in onze eigen Getsemane



Wie raakt niet onder de indruk als hij het verhaal leest van de eenzaamheid en het lijden van Jezus in de Hof van Getsemane? Daar kunnen we wat mee, lijkt me, als het ons zo raakt.

Eerst maar Jezus zelf:

[182:3.7 \(1969.2\)](#) Eerder op de avond had het niet zo moeilijk geleken de drinkbeker te drinken, maar toen de mens Jezus zijn apostelen vaarwel zei en hen heenzond om te gaan slapen, werd de beproeving afschrikwekkender. Jezus onderging de natuurlijke eb en vloed van gevoel die alle menselijke ervaring gemeen heeft, en juist nu was hij vermoeid van het werk en uitgeput door de lange uren van ingespannen arbeid en pijnlijke bezorgdheid om de veiligheid van zijn apostelen. Hoewel geen sterveling zich kan aanmatigen te menen dat hij de

gedachten en gevoelens van de geïncarneerde Zoon van God in een ogenblik als dit kan begrijpen, weten wij dat hij zeer grote zieleangst en onzegbare smart leed, want het zweet liep in grote druppels langs zijn gelaat. ...

[182:3.9 \(1969.4\)](#) ... Hij was gescheiden van zijn familie in het vlees, één van zijn gekozen medewerkers was bezig hem te verraden. Het volk van zijn vader Jozef had hem verworpen en als volk met een speciale zending op aarde daardoor de eigen ondergang bezegeld. Zijn ziel werd gekweld door verijdelde liefde en door verworpen barmhartigheid. Dit nu was een van de verschrikkelijke ogenblikken in het leven van een mens waarin hij door alles tegelijk met schokkende



wreedheid en vreselijke zieleangst dreigt te worden verpletterd.

[182:3.10 \(1969.5\)](#) De menselijke natuur van Jezus bleef niet onberoerd onder deze toestand van eigen eenzaamheid, openbare schande en het ogenschijnlijk mislukken van zijn zaak. Al deze gevoelens die op hem afkwamen, zetten hem onder een onbeschrijflijk zware druk. ...

Jezus is moe, maakt zich ernstig zorgen of de apostelen wel zonder hem kunnen, niet of zijn moeder of Maria Magdalena dat kunnen, nee de apostelen. Hij is bang, verbijsterend bang zodat hij zweet van smart, hij is alleen, hij is in de steek gelaten door zijn volk en hij voelt zich ernstig gefrustreerd, zouden we tegenwoordig zeggen, alles lijkt tevergeefs geweest, hij twijfelt dus ook nog heftig. Mijn God, hij was schepper maar nu mens, lijdend mens, hopeloos verdwaald in de woelige baren van het leven. Hoe kunnen we hier een voorbeeld aan nemen?

Toen mijn oude moeder in haar laatste levensfase was, leed ze echt. Toch keek ze

soms naar het kruisbeeld tegenover haar en zei dan “het is nog niet zo erg met me, ze hebben me geen spijkers door mijn handen en voeten geslagen”.

Eigenlijk is dit het wat ik wilde zeggen, wat voor woorden zou ik hier nog aan toe kunnen voegen? We zouden allen in ons grootste leed, onze donkerste dagen, onze zwartste momenten kunnen denken aan Jezus in Getsemane en kunnen verzuchten, het is nog niet zo erg met me, ze gaan geen spijkers door mijn voeten slaan, ze gaan me niet aan een kruis ophangen, ze gaan me niet vermoorden om wat ik heb gezegd, de wereld gaat me niet zo teleurstellen als ze Jezus heeft gedaan.

Jezus zei tot het bittere eind van zijn leven “Uw wil geschiede” en “Vergeef ze, ze weten niet wat ze doen” en “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”.

Meer is er niet over te zeggen.

Als we ons aan Jezus' lijden spiegelen, spiegelen we ons zacht, in alle gevallen.

Frank van Rooij



Het gesecculariseerde totalitarisme



[195:8.1 \(2081.1\)](#) Maar zelfs nadat het materialisme en het mechanisme min of meer zijn overwonnen, zal de verwoestende invloed van het secularisme van de twintigste eeuw de geestelijke ervaring van miljoenen nietsvermoedende zielen nog steeds zwaar schaden.

[195:8.2 \(2081.2\)](#) Het moderne secularisme is bevorderd door twee invloeden van wereldwijde omvang. De vader van het secularisme was de bekrompen, godloze instelling van de zogenaamde wetenschap der negentiende en twintigste eeuw – de atheïstische wetenschap. De moeder van het secularisme van de moderne tijd was de totalitaire middeleeuwse Christelijke kerk. Het secularisme werd geboren als een opkomend protest tegen de bijna volledige overheersing van de Westerse beschaving door de geïstitutionaliseerde Christelijke kerk.

[195:8.3 \(2081.3\)](#) Ten tijde van deze openbaring is het overheersende

intellectuele en filosofische klimaat van zowel het Europese als het Amerikaanse leven uitgesproken verwereldlijkt – humanistisch. Driehonderd jaar lang is het Westerse denken in toenemende mate gesecculariseerd. Religie is steeds meer een nominale invloed, een grotendeels ritualistische praktijk geworden. De meerderheid van belijdende Christenen in de Westerse civilisatie, zijn zonder het te weten in feite secularisten.

[195:8.4 \(2081.4\)](#) Er was een grote kracht, een machtige invloed, nodig om de denkende, levende Westerse volkeren te bevrijden uit de wurggreep van een totalitaire kerkelijke overheersing. Het secularisme heeft inderdaad de banden van de controle door de kerk verbroken, en nu dreigt het op zijn beurt een nieuw, godloos type heerschappij te vestigen in het hart en denken van de moderne mens. De tirannieke, dictatoriale politieke staat is de rechtstreekse nakomeling van het



wetenschappelijke materialisme en het filosofische secularisme. Het secularisme heeft de mens nog nauwelijks bevrijd uit de overheersing van de geïnstitutionaliseerde kerk, of het verkoopt hem als slaaf aan de totalitaire staat. Het secularisme bevrijdt de mens slechts uit de kerkelijke slavernij om hem verraderlijk onder de tirannie van politieke en economische slavernij te brengen.

[195:8.5 \(2081.5\)](#) Het materialisme loochent God, het secularisme negeert hem eenvoudig; dit was althans de instelling vroeger. In de laatste tijd heeft het secularisme echter een militanter houding aangenomen, en matigt het zich aan om de plaats in te nemen van de religie, wier totalitaire slavernij het eerst heeft weerstaan. Het twintigste eeuwse secularisme beweert over het algemeen dat de mens God niet nodig heeft. Maar weest op uw hoede! Deze godloze manier van denken over de menselijke samenleving zal alleen tot onrust, vijandigheid, ongeluk, oorlog en wereldwijde rampspoed leiden.

De opgave van het Christendom

[195:9.1 \(2082.6\)](#) Ziet de waarde niet over het hoofd van uw geestelijke erfenis, de

rivier van waarheid die door de eeuwen heen is blijven stromen, zelfs tot in de dorre tijden van een materialistisch, secularistisch tijdperk. Zorg ervoor dat ge bij al uw lofwaardige inspanningen om u vrij te maken van de bijgelovige geloofsopvattingen uit vroegere eeuwen, de eeuwige waarheid vasthoudt. Hebt echter geduld! Wanneer de huidige opstand tegen het bijgeloof voorbij is, zullen de waarheden van het evangelie van Jezus glorieus een nieuwe, betere weg blijven verlichten.

[195:9.2 \(2082.7\)](#) Maar het gepaganiseerde, gesocialiseerde Christendom heeft behoefte aan een nieuw contact met het onbezoedelde onderricht van Jezus: het leidt een kwijnend bestaan doordat het een nieuwe visie op het leven van de Meester op aarde ontbeert. Een nieuwe, vollediger openbaring van de religie van Jezus is bedoeld om een rijk van materialistisch secularisme te veroveren en de wereldheerschappij van het mechanistische naturalisme omver te werpen. Urantia staat nu bevend op de drempel van een van haar meest verbazingwekkende, boeiende tijdvakken van sociale herordering, zedelijke herleving en geestelijke verlichting.



IN OMARMING



In het moment
van de Eeuwigheid
wordt het Nu
opnieuw geboren

In al haar glorie
en grootsheid
het leven vierend
omarmt het een nieuw begin

Het is lente!

Dorrit Lanfers