



URANTIA.

Stichting Urantia Nederlandstalig

www.urantia.nl

info@urantia.nl

071 – 531 85 21

Aan de mailinglist Stichting Urantia Nederlandstalig

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen

Hierbij onze 4^e nieuwsbrief. Zo langzamerhand begint het schrijven van de brief en het denken over wat we erin zullen zetten, zich tot ontwikkelen tot een patroon. En als ik daarop terugkijk realiseer ik me dat, hoewel we formeel net een half jaar bestaan, er al veel is gerealiseerd. Veel activiteiten die wij in ons activiteitenplan hebben opgenomen hebben inmiddels plaatsgevonden. Zo is begint de nieuwsbrief een vast item te worden, is de website vernieuwd en heeft de “21 augustus- bijeenkomst” plaatsgevonden.

De “21 augustus- bijeenkomst” werd dit jaar voor de eerste maal georganiseerd en gebaseerd op onze eigen ervaring en de reacties die wij op de dag zelf en later via de email hebben ontvangen, denken wij te kunnen spreken van een geslaagde dag. De deelnemers zijn van mening dat het goed is om de “21 augustus- bijeenkomst” jaarlijks te herhalen. En daar willen wij als stichting ons van harte voor inzetten. Dus u kunt er nu alvast op rekenen, volgend jaar zal er weer een bijeenkomst zijn. Voor de lezers, die niet aanwezig konden zijn, vindt u in deze nieuwsbrief een impressie van de dag.

Om de thema's van deze dag verder te verdiepen met meer lezers van het Urantia Boek, willen wij daar graag een vervolg aan geven. We willen dit doen in de vorm van workshops en daarin verder met u in gesprek gaan over de dilemma's en persoonlijke vragen die binnen deze thema's spelen. Daarover kunt u meer lezen 'de vooruitblik, centrale workshops in Woerden'.

Terugblik

Op 21 augustus 2007

Natuurlijk beginnen we met een terugblik op onze landelijke bijeenkomst in het congrescentrum Onze Lieve Vrouw ter Eem in Amersfoort op 21 augustus jl., op de geboortedag van Jezus. Dit conferentiecentrum bleek een goede keus, een prettige open en lichte ruimte waarin we plezierig konden werken. Bovendien werden we goed voorzien van eten en drinken.



Wij, als bestuur kijken terug op een goede en geslaagde dag en ook de reacties van de aanwezigen waren zeer positief. Wij zijn dan ook echt van plan dit jaarlijks te herhalen op 21 augustus. De dag is bezocht door 24 lezers. Het ochtendgedeelte bestond uit een drietal lezingen en een korte presentatie van Claire Mylanus over de Urantia Foundation in Chicago. Als co-trustee van deze Foundation vertelde zij ons iets over de doelstellingen en taken van deze organisatie en de verbinding met de zusterorganisaties.

De lezingen, die u kunt terugvinden op onze website, hadden de volgende thema's:

- 1: Evolutie en openbaringen, complementaire groei op Urantia door Henk Mylanus;
- 2: De grote leraren als spiegel voor zelfreflectie door John van den Hout;
- 3: Een nieuwe religie of juist niet door Karen Huigsloot.

Elke lezing eindigde met een stelling of opdracht en deze zijn in de middag in een drietal workshops verder verkend en verdiept. Door het relatief lage aantal deelnemers per workshop, werd tijdens de besprekingen een intimiteit bereikt waarmee de thema's diep en persoonlijk konden worden besproken. De resultaten hiervan zijn weer teruggekoppeld in de centrale bijeenkomst. Aan het eind van de dag werd de nieuwe website (www.urantia.nl) gelanceerd door Nicolien Gouwenberg, waarna de dag door Karen Huigsloot rond de klok van 16.30 is afgesloten. In de komende nieuwsbrieven zullen wij zeker nog verder terugkomen op de besproken thema's.

Nieuwe website

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de renovatie van de website en zoals hierboven al is aangegeven, is deze vernieuwde site sinds 21 augustus in de lucht. Speciale dank zijn wij als bestuur verschuldigd aan Nicolien Gouwenberg en Quint van der Putte, die hier veel tijd, energie en aandacht aan hebben besteed. Wij hebben er voor gekozen om een site te creëren, die eenvoudig, functioneel en overzichtelijk is en wij zijn blij met het resultaat.



Wij nodigen u uit om eens te gaan kijken en wij zijn zeer benieuwd naar uw mening hierover. Indien u informatie heeft, die u op de website wilt plaatsen of indien u interessante links heeft dan willen wij u vragen dit aan ons door te mailen. Natuurlijk kunnen wij u niet garanderen dat alles zal worden geplaatst, maar als bestuur willen wij graag bereiken dat de website bij u het gevoel kan oproepen dat het ook uw website is. Wij hopen dat de website evenals de nieuwsbrief een bijdrage zal leveren aan de wederzijdse communicatie tussen de stichting en u als lezers en tussen u als lezers onderling.

In gesprek met Belgische (Vlaamse) Urantia Boeklezers

In augustus hebben wij in Amsterdam een overleg gehad met Karuna en Johan Vanderwalle uit Vlaanderen. Zij lezen het Urantia Boek al zeer lang en in dit gesprek hebben zij verteld wat er de afgelopen jaren in België is gebeurd rondom het Urantia Boek en de knelpunten van de tweetaligheid die ook hierbij een rol spelen. Zij waren heel verheugd dat wij onze stichting de naam hebben gegeven van Stichting Urantia Nederlandstalig en voelden zich zeer uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. Wij waren dan ook zeer verheugd dat zij onze bijeenkomst van 21 augustus hebben bezocht en ook echt een inbreng in de dag voor hun rekening namen. Zij hebben een netwerk van lezers in Vlaanderen en kunnen verbindingen leggen tussen hun netwerk van lezers in Vlaanderen en de lezers in Nederland. Wij hebben met elkaar afgesproken goed met elkaar in contact te blijven en de ontwikkelingen in beide Nederlandstalige gebieden te blijven volgen.

Vooruitblik:

Centrale studiegroepen in Woerden

Een van de resultaten van de "21 augustus bijeenkomst", is dat er door velen een behoefte aan gemeenschap wordt gevoeld, een plek waar men elkaar kan tegenkomen en van gedachten kan wisselen en waar ervaringen rondom het Urantia Boek gedeeld kunnen worden. Het blijkt ook voor jongeren een gemis te zijn om met eigen generatiegenoten de verhandelingen te bestuderen en van daaruit meningsvorming en visie te ontwikkelen. We hebben al in eerdere nieuwsbrieven aangegeven dat het ondersteunen van jongeren onze speciale aandacht heeft en we daar graag iets voor willen doen. Deze twee invalshoeken hebben ons doen besluiten om het komende jaar 8 bijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten zullen afwisselend open staan voor uitsluitend jongeren en openstaan voor iedereen die het Urantia Boek bestudeert. Deze bijeenkomsten voor jongeren worden georganiseerd door Samantha Nior, die hieronder toelicht hoe zij hiermee wil gaan starten. Toegang tot alle bijeenkomsten is gratis.

Bijeenkomsten voor de jongeren

Er is vanuit de stichting gekozen om één keer per twee maanden een studiegroep voor jongeren in Nederland te organiseren: 18 november 2007, 20 januari 2008, 16 maart 2008 en 25 mei 2008.

Er zijn, voor zover wij weten, weinig jongeren die het Urantia Boek lezen in Nederland en degenen die wij kennen hebben aangegeven dat zij graag met generatiegenoten over de inhoud van het boek in gesprek willen gaan. De studiegroep waar ik, Samantha, in zit heeft één jongere deelnemer: Maya Horree. Zij leest al 12 jaar het Urantia Boek en dus was het voor mij een logische keuze om samen met haar te brainstormen over wat wij denken dat er nu speelt bij jongeren. Two minds work better than one.

Een thema kiezen is niet vanzelfsprekend. Hoe kies je een geschikt onderwerp om mee te beginnen? Vanuit jezelf of vanuit wat jij denkt dat bij een ander speelt als brandende vraag? Vanuit beide standpunten hebben Maya en ik een aantal Verhandelingen gekozen met als uitgangspunt een vraag die er tegen over gesteld kon worden, zoals:

- Waar komen wij vandaan?
- Waar gaan wij heen?
- Wat is religie?
- Wat gebeurt er als ik dood ga?
- Hoe gaan wij om met relationele verbintenissen?
- Hoe zijn de diverse rassen ontstaan en hoe is hun ontwikkeling geweest?

Dit zijn natuurlijk niet alle vragen die wij en andere jongeren hebben, maar je moet je beperken tot een aantal essentiële vragen. Want in het Urantia Boek zijn heel veel verhandelingen die inspelen op deze vragen.

Na veel overleg en bladeren, zijn wij vrij snel tot een logische keuze gekomen, we kiezen als eerste onderwerp: Waar komen wij vandaan?

Nou zijn er natuurlijk twee manieren om daarnaar te kijken:

1. van God natuurlijk, als uitvloeisel van het Goddelijke Plan voor het gehele Universum. Dit onderwerp is echter zo breed en diep van inhoud, dat we dat wellicht als vervolgstudie zouden kunnen aanhouden .

2. het daadwerkelijk creëren van leven en implanteren daarvan. Dit lijkt een wat meer praktische keuze, omdat dit een onderwerp is:
- dat niet vanzelfsprekend is;
 - iets makkelijker te lezen is als beginonderwerp;
 - en natuurlijk omdat wij het zelf wel een heel interessant onderwerp vonden.

Dus is ons voorstel om als eerste thema te kiezen voor: **De Levendragers**.

We beginnen daarmee op de eerste bijeenkomst te weten 18 november 2007 en gaan de volgende bijeenkomsten er mee door totdat iedere deelnemer het voldoende uitgediept vindt .

Vooraf dient Verhandeling 36 gelezen te zijn, zodat we goed voorbereid kunnen beginnen.

Jongeren zijn in onze ogen de lezers die in eigen ervaring voelen dat ze bij deze groep behoren. Om toch een concretere richtlijn te geven denken wij aan lezers tot 35 jaar, maar dit is geen harde grenslijn.

Open bijeenkomsten voor iedereen

Ook voor de open bijeenkomsten stellen wij ons voor dat een bepaald thema vooraf thuis goed is bestudeerd en dat tijdens de bijeenkomst, door uitwisseling van gedachten en ideeën, het thema verder verdiept kan worden. Het is niet onze bedoeling om deze thema bijeenkomsten altijd zelf in te vullen en voor te zitten. Wij nodigen ieder van u van harte uit om een thema aan te brengen of de bijeenkomst te begeleiden. Als u zich hiertoe voelt aangesproken (of nog twijfelt) neemt u dan contact met ons op.

Om een vervolg te geven aan de thema's van 21 augustus zijn die voor de eerste twee bijeenkomsten op de agenda gezet. Als voorbereiding kunt u ook de inleidingen van die dag nog een keer doorlezen.

Op 21 oktober is het thema 'nieuwe religie of juist niet?'. Vooraf dienen verhandelingen 99 en 100 in hun geheel gelezen te zijn en van verhandeling 87 alleen paragraaf 7.

Op 16 december is het thema 'De grote leraren als spiegel voor zelfreflectie'. Vooraf dient verhandeling 92 en 93 gelezen te zijn.

Agenda studiegroepen jaar 2007 / 2008

Voor iedereen

21 oktober 2007
16 december 2007
17 februari 2008
20 april 2008

Uitsluitend voor jongeren

18 november 2007
20 januari 2008
16 maart 2008
25 mei 2008

Tijd: van 11.30 inloop, studiegroep 12.00 – 14.00 uur

Locatie: Helsinkilaan 4, 3446 AH Woerden

Er zijn voldoende parkeerplaatsen en het gebouw ligt op 10 minuten loopafstand van het station.

Aanmelding: via ons email adres info@urantia.nl of telefonisch 071 531 85 21. Bij voorkeur tot enkele dagen van te voren, maar kan ook dezelfde dag nog.

Ter afsluiting

Losse gedachte

Hoe groots moet iets zijn
om jezelf klein te voelen

Hoe klein moet iets zijn
om de grootsheid te ervaren

U en ik
groots en klein
deelgenoot van iets onbegrijpelijks
en daarom zo geloofwaardig

Ontmoeten door te delen
is delen in de ontmoeting
niet om te overtuigen
maar om te onderzoeken

ik roep u op
om veel te delen
en daardoor te ontmoeten
in dienstbaarheid
aan het grotere geheel.

Aawee