



# URANTIA.

Stichting Urantia Nederlandstalig  
www.urantia.nl  
info@urantia.nl

071 – 531 85 21

## Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen

In de afgelopen week, de zogenaamde goede week voor Pasen bereiden wij ons, in een Christelijke traditie voor op het Paasfeest. Dit Paasfeest is in mijn jeugd altijd gewijd geweest aan het lijden van Christus. Het Urantia Boek heeft daarin een totale omslag gemaakt: dankzij de verrijzenis uit het graf heeft Jezus ons een totaal andere boodschap nagelaten. Hij heeft aan de destijds op aarde levende gelovigen laten zien dat er na de lichamelijke dood weldegelijk een leven bestaat, een ander leven. In 19 verschijningen heeft hij aan meer dan 1000 gelovigen laten zien dat het leven niet stopt na een lichamelijke overlijden. Hij maakt zijn belofte waar en vanaf dit moment heeft hij ons getoond dat de Geest altijd triomfeert boven de materie, heeft hij het symbool van het kruis verheven tot symbool van triomf van de geest boven de materie. Pasen refereert niet meer aan lijden, maar aan de triomf van de geesten het eeuwige leven. Wat ons in deze week ook duidelijk wordt gemaakt, is dat deze triomf niet zonder inspanning wordt verkregen. Voor Jezus vormde deze week geen makkelijke gang naar zijn overwinning, in zijn gecombineerde natuur als mens en als God doorloopt hij alle stappen en hij is zelfs in staat om op donderdagavond aan zijn apostelen te laten weten dat hij op het punt staat de allergrootste vreugde te ervaren bij het schenken van zijn liefde aan zijn stervelingen, ofschoon hij uiterlijk smart zal ondergaan.

Vol vertrouwen geeft hij zich over aan wat hem te wachten staat. Vol ontzag en ontroering lees ik elk jaar weer deze teksten en elke keer weer realiseer ik me dat ik het meest geraakt word door de strijd die Jezus levert in



Getsemane. Hier niet de grootsheid van de triomf van een Schepper Zoon, maar de grootsheid van een mens die zichzelf overwint. Daar is Jezus alleen, daar blijken zijn apostelen hem niet te kunnen steunen en daar legt hij zijn worsteling voor aan de Vader.

Volgens het Urantia Boek leed Jezus op dat moment grote zieleangst en onzegbare smart. En als hij zich dan overgeeft aan de wil van de Vader, dan daalt een machtige engel naast hem neer, spreekt hem toe, raakt hem aan en sterkt hem.

Waarom is het juist deze zin die mij elk jaar zo ontroert? Is het omdat juist die zin voor mij zo duidelijk maakt dat Jezus naast al zijn Goddelijkheid en juist op dat moment vooral ook een mens is. Een mens die het voor elkaar krijgt zijn eigen wil over te geven aan de Vader en die durft te vertrouwen op de hulp die ons allemaal als stervelingen ter beschikking staat. Die ons altijd ter beschikking

staat als wij het gesprek met Hem maar durven aan te gaan en Hem durven te vertrouwen.

En tegelijkertijd is het toch ook deze God, onze Schepper, die zichzelf zo kwetsbaar en weerloos maakt en zich laat sterken in de troost en de hulp van een van zijn schepselen, zodat hij zijn gewone evenwicht en kalmte herwint.

De moed van de dappere mens Jezus dwingt mijn grote respect en ontzag af, maar het is de kwetsbaarheid van onze machtige God, onze Schepper die mij zo onbeschrijfelijk ontroert.

Ik wens u allen nog gezegende en verlichte Paasdagen.

---

## OPROEP VOOR THEMA EN BIJDRAGE OP 21 AUGUSTUS 2010

Ook in 2010 zullen wij weer een landelijke bijeenkomst organiseren voor de Nederlandstalige lezers van het Urantia Boek. En voor de vierde keer dit jaar zal de bijeenkomst weer plaatsvinden op 21 augustus. U ziet, we beginnen gewoontes te ontwikkelen met elkaar en natuurlijk hopen we daarmee weer tegemoet te komen aan wat er bij u leeft met betrekking tot de studie van het Urantia Boek.

Belangrijke factoren zijn zeker het thema dat wij op deze dag en de vorm waarmee wij met elkaar het thema willen uitwerken. Wij vragen u daarom of u bij ons wilt aangeven naar welke thema's uw belangstelling uitgaat en of u hierbij zelf ook een bijdrage zou willen leveren. Om het wat gemakkelijker te maken, heeft Frank een bijlage gemaakt bij deze nieuwsbrief. Hij heeft verschillende vragen opgesteld. Zoudt u deze vragen willen beantwoorden en aan ons terug willen mailen? U kunt ons ook bellen.

Alvast hartelijk dank daarvoor.



Angel by Manolo Gallardo

---

## URANTIA WANDELDAAG ZATERDAG 3 JULI



Op zaterdag 3 juli wordt er een wandeling georganiseerd voor lezers van het Urantia Boek. We verzamelen om uiterlijk 11:00 in de

centrale hal van het Centraal Station Utrecht bij het meeting point.

We wandelen een klein stukje door Utrecht, waarna we de wandeling vervolgen via het mooie wandelpad langs de Kromme Rijn. In Amelisweerd doen we horeca aan. We wandelen over het mooie oude landgoed Amelisweerd terug naar Station Lunetten vanwaar we een kort stukje met de trein terug reizen naar Utrecht Centraal. De wandeling is ook goed te doen voor minder ervaren wandelaars. We nemen onze tijd en maken er een gezellig Urantia-samenzijn van.

Voor wie wil, kan s'avonds mee uit eten in het gezellige Utrecht.

Handig is om brood (lunch) en drinken (water) voor onderweg mee te nemen en te zorgen voor makkelijk loopbare schoenen.

Aanmelden bij Saskia Destombes

email: [saskia@urantia.nl](mailto:saskia@urantia.nl)

---

## DE RICHTER EN DE ZIEL

In het vaste onderdeel "Mijn favoriete tekst" geeft Frank ons inzage in wat hem raakt in verhandeling 111 "De richter en de ziel" en met name paragraaf 7 "De opgave van de richter".

Ik heb vele verhandelingen vele malen gelezen, maar mijn favoriete, mijn geliefde teksten zijn die over de persoonlijke Richter. Wat een

wonder, wat een liefde, wat een genade voor ons mensen, dat God een stukje van zichzelf uitzendt om ons uit onze dierlijke staat op te tillen tot eeuwige hoogte. Ik heb me dikwijls geprobeerd voor te stellen hoe een Richter ons beziet.

Als een bezoeker van een dierentuin kijkend naar een fascinerend exemplaar? Sorry, maar

uiteindelijk zijn we toch relatief dierlijke schepsels met nog een lange weg te gaan. Of beziet een Richter ons als een schoonmaker, die zich buigt over een vervuilde toiletput? Sorry, maar heeft u wel eens bij Uzelf bekeken wat u de hele dag voor onzin denkt en voelt, en daar wordt de Richter permanent mee geconfronteerd.

Of beziet een Richter ons als een oudere broer zijn kleine zwakbegaafde broertje of zusje beziet? Sorry, maar uiteindelijk zijn we toch ver verwijderd van het sprankelend bewustzijn van een met eeuwig inzicht en verstand begiftigde Richter.

Of kijkt een Richter naar ons als een ouder? Mogelijk is dat een aardige optie, zoals Jezus ook steeds zei: God de Vader. Op p. 1193 staat: "En zoals gij de menselijke ouder zijt, zo is de Richter de goddelijke ouder van uw werkelijke zelf....."

Ik vind dat een fijn beeld, een wijze, liefdevolle, alles verdragende ouder, die toch bij tijd en wijlen suggesties doet of subtiele hints geeft. Mijn oude moedertje is onlangs overleden en was altijd zacht en verdraagzaam en rustig en begripvol en deed me soms wijze raadgevingen, als de situatie er naar was. Zoiets, maar dan nog veel mooier alles.

Vandaar mijn favoriete tekst, waarin beschreven wordt hoe onze Richter geconfronteerd wordt met grote uitersten in ons wezen, extreme neigingen, uitzonderlijke talenten en diep krachtige dierlijke neigingen. Wat een wonder om daar als raadgever en inspirator wat van te bakken. Ik vraag me wel eens af, maar dat is mijn managersachtergrond "hoeveel % van alle aardse Richterprojecten is eigenlijk succesvol? Hoeveel mensen gaan verloren voor de eeuwigheid?"

Aan onze Richters zal het niet liggen, ook al zullen ze diep bedroefd zijn, wanneer wij als evolutionair schepsel niet overleefd hebben.

Mijn favoriete tekst lezend, raak ik altijd geroerd en ontroerd en geïnspireerd door de grote, liefdevolle en permanente inspanningen van mijn Richter. Geïnspireerd om nog meer te werken aan de zuivering van mijn wezen, overgave bij mijn bidden, strijden tegen mijn aardse verslavingen, nou ja, en al het andere natuurlijk wat ons doet toegroeien naar de overleving.

Dank U, lieve God.

Frank van Rooij  
Bestuurslid  
april 2010



Quote van de dag van Truthbook.com:



## **GELUKKIG PAASFEEST**

Het zag er donker uit op die dag der kruisiging, maar er scheen een heerlijk licht op de morgen der verrijzenis ...

(Urantia Boek 194, 3:2)