



Stichting Urantia Nederlandstalig  
[www.urantia.nl](http://www.urantia.nl)  
info@urantia.nl

035 – 772 71 16

# URANTIA.

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen.

Beste lezers van Het Urantia Boek, hier ontvangt u weer een editie van de nieuwsbrief. De zomer is voorbij en we blikken terug op 21 augustus. In deze nieuwsbrief vindt u de samenvatting van de landelijke bijeenkomst op 21 augustus jongstleden, tevens staat er de samenvatting van de landelijke bijeenkomst op 21 augustus in België voor de franstaligen. In de rubriek "Het Urantia Boek en actualiteit" vindt u een bijdrage van Frank. Marcel heeft een stuk over de 'Lopende zaken van de website'. Ook vindt u weer een foto van een mozaïek aquarel gemaakt door de kunstenaar Red Lücken.

De presentaties van de landelijke bijeenkomst staan binnkort op de website.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Nieuwsbrief.

Het bestuur.



**21 augustus 2011**

## **Thema: Engelen en dienende geesten**

Deze mooie dag vierden wij de geboortedag van Jezus/Michael hier op Urantia.

Met een stuk of 20 mensen kwamen we samen in een van de ruimtes van Samaya in Werkhoven.

De dag begon natuurlijk met een woord van voorzitter Samantha Nior.

Hierna hield Frank van Dijk een voordracht en vertelde over zijn kennismaking met Het Urantia Boek en wat het voor hem had betekend. Ook vertelde hij over een heel persoonlijke ervaring tijdens het ziek zijn van zijn vrouw en de steun van engelen in dit proces.



Na deze goede start was Johan van de Walle uit België aan het woord en hij vertelde over ons bewustzijn (mind) en over de assistent-bewustzijnsgeesten, in het engels wel de 'adjutant mind-spirits' genoemd.

Johan vertelde over bewustzijn en legde stap voor stap uit welke 7 geesten er zijn en wat ze voor ons betekenen. Waar zouden we zijn als ze er niet waren? Waarom hebben we ze nodig?

De conclusie was:

-De Hulp en Bijstand van de eerste vijf geesten zorgt er voor dat we, zelfs zonder God, KUNNEN leven op aarde. Wat de mens met die vermogens aan Bewustzijn doet, heeft God in de handen van de mens gelegd.

-De geest van Aanbidding en Wijsheid zijn de middelen om geboren te worden in de Natuur en de Wil van God en om samen met Hem te handelen.



Na een korte pauze was er een muzikaal meditatief moment. Er was muziek met een slideshow met beelden van engelen en een tekst over de engelen die er bij hoorde en gelijk gelezen kon worden.

Hierna nam Henry Mensink het woord over de beschermengelen.

Henry vertelde ons eerst over de soorten engelen die er allemaal bestaan, maar verdiepte het onderwerp beschermengelen. Hij legde uit wat ze zijn en hoe ze werken.

Hierna legde Henry ook nog uit wanneer je een persoonlijke beschermengel toegewezen krijgt. Er werd nog verteld hoe de engelen werken en ons helpen.

Al met al vloog de tijd om en voor Henry zijn hele verhaal uit kon vertellen, bleek het al lunchtijd te zijn.



Er was weer goed voor ons innerlijk gezorgd en na de uitgebreide lunch hadden we tijd voor onszelf om met elkaar te praten, rond te lopen of even wat te zitten en te verwerken.

Na de lunch en de tijd voor onszelf, werden we in 2 groepen verdeeld.

De ene groep werd bij Henry Mensink geplaatst en kon discussiëren over een stelling die hij zelf had of over een onderwerp of stelling die door anderen was aangedragen.

De andere groep deed hetzelfde, maar dan bij Johan van de Walle.

Na een bepaalde tijd werd er een korte pauze gehouden, waarna de groepen wisselden van spreker. Er kwamen zeer interessante discussies naar boven, en dat allemaal in gemoedelijke sfeer. Al met al een waar genoegen.

Hoewel de meesten nog niet waren uitgepraat, was het uiteindelijk toch tijd om te stoppen en was er nog tijd om even na te praten en te toosten.

Al met al was het een bijzonder geslaagde en interessante dag geweest.

Iedereen die aanwezig was BEDANKT!

Maya van Galiën

---

## 21 augustus 2011 België

Zoals elk jaar, voor de afgelopen vier jaar, kwamen de lezers van Het Urantia Boek bijeen op 21 augustus voor een landelijke ontmoeting.

Het doel is elkaar te ontmoeten, een gezamenlijke maaltijd te hebben en de geboorte van Jezus te vieren.

Voor de maaltijd, om 12 uur, het uur van Jezus 'geboorte, was er een moment van meditatie waar iedereen een tekst of een citaat uit Het Urantia Boek kon lezen.

Het was een eenvoudig moment, verzameld, die ons deed nadenken over het waarom van onze bijeenkomst: het leven en de leer van Jezus van Nazareth.

Dan was er de maaltijd die altijd erg vriendelijk is. Iedereen brengt zelf een gerecht dat wij met elkaar delen en de overvloed maakt dat het een groot plezier is .

Het is ook een gelegenheid om de laatste maaltijd van Jezus en zijn apostelen te herinneren.

Hierna geeft de vrije tijd de ruimte voor discussies. Sommigen hebben onderwerpen voorbereid en het is dé gelegenheid voor uitwisseling - soms geanimeerd, over ons begrip van Het Urantia Boek.

Elk jaar is de bijeenkomst anders en zeer rijk, volgens de deelnemers. Nieuwe lezers ontmoeten oude lezers. Het is altijd een sterk moment in het leven van de beweging in België en wij hopen de komende jaren, lezers van andere landen te ontvangen.

Dus welkom in België volgend jaar ... 😊

Jean ANNET  
Association Belge Francophone d'Urantia



## Het Urantiaboek en actualiteit.

De hypothekencrisis leidde tot een bankencrisis.

De bankencrisis leidde tot een kredietcrisis.

De kredietcrisis leidde tot een landencrisis.

De landencrisis leidde tot een politieke crisis.

Ongetwijfeld leidt de politieke crisis tot een morele crisis.

Wat moet de mensheid leren of veranderen of aanpakken, nu de mensheid wordt gestort in een wereldwijde economische en politieke crisis?

Verhandeling 52 paragraaf 6 formuleert vijf opdrachten aan de mensheid na de zelfschenking-zoon. Weliswaar is Urantia een buitenbeentje en zou na een zelfschenking een tijdperk van vrede aan moeten breken, maar toch staan vijf opdrachten in het vaandel geschreven van de mensheid. En het lijkt alsof we deze opdrachten in de 21e eeuw moeten gaan uitvoeren, vooralsnog en met spoed, willen we onze eigen ondergang niet bewerkstelligen.

Het leven is sterker dan de dood, ook al zal de mensheid dit nu kwaadschiks leren, we zullen het moeten leren.

1. Sociale broederschap. Uit het Urantiaboek: *De vermeerdering van internationale en interraciaale sociale contacten en broederlijke vormen van omgang door reizen, handel en competitieve spelen. De ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en de vermeerdering van sprekers van meerdere talen. De raciale en nationale uitwisseling van studenten, leraren,*

*industriëlen en religieuze filosofen.*

(verklaring van de rechten van de mens, de Verenigde Naties). De mensheid heeft hier nog slagen te maken, maar heeft in de 20e eeuw er ook al heel wat gemaakt.

2. Intellectuele kruisbestuiving. Uit Het Urantia Boek: *Broederschap is onmogelijk op een wereld waar de bewoners zo primitief zijn, dat zij de dwaasheid van pure zelfzucht niet inzien. Er moet een uitwisseling van nationale en raciale literatuur plaatsvinden. Ieder ras moet de gedachten van alle rassen leren kennen; iedere natie moet de gevoelens van alle naties kennen. Onwetendheid kweekt wantrouwen en wantrouwen is onverenigbaar met de wezenlijk noodzakelijke geesteshouding van sympathie en liefde.* De kredietcrisis heeft de hegemonie van het rijke westen doorbroken, de onaantastbare positie van aandelenbeurzen en banken opgeblazen. Veel wordt afgebroken, de mensheid als geheel zal daar iets voor in de plaats moeten stellen. Internet is al ruim 20 jaar bezig met deze intellectuele kruisbestuiving en heeft daadwerkelijk bijgedragen aan een global village. En dit is nog pas het begin.
3. Ethisch ontwaken. Uit Het Urantia Boek: *Alleen het ethische bewustzijn kan de immoraliteit van de menselijke onverdraagzaamheid en de zondigheid van op broedermoord uitlopende twisten ontmaskeren. Alleen een moreel geweten kan de kwaden van de naijver tussen naties en de jaloezie tussen de rassen veroordelen. Alleen morele wezens zullen echt op zoek gaan naar het geestelijke inzicht dat nodig is om de gulden regel te kunnen naleven.* Dictators worden nu



zelfs internationaal vervolgd, of verdreven door hun eigen jongeren. De wereldwijde gemeenschap is steeds vaker misstanden in de nek aan het blazen, veel verborgen politieke en sociale misdaden komen door de persvrijheid en internet aan het licht. Waar zal dit toe leiden: een morele wereldwijde controle en toezicht ten goede?

4. Politieke wijsheid. Het Urantia Boek: *Voor zelfbeheersing is emotionele volwassenheid vereist. Alleen emotionele volwassenheid kan garanderen dat de barbaarse arbitrage door oorlog vervangen wordt door internationale methoden van geciviliseerde arbitrage. Eens zullen wijze staatslieden arbeiden voor het welzijn der mensheid, zelfs terwijl zij ernaar streven het belang van hun eigen nationale of raciale groep te bevorderen. Zelfzuchtige politieke scherpzinnigheid staat uiteindelijk gelijk aan zelfmoord – zij vernietigt al die blijvende kwaliteiten die de overleving van de planetaire groep verzekeren. De situatie van de arme landen, de milieucrisis en politiek wanbeleid komen steeds vaker voor het voetlicht van de internationale gemeenschap. Ooit komt de tijd, dat een machthebber weet, dat hij/zij niets onfatsoenlijks kan doen, zonder dat iedereen het te weten komt.*
5. Geestelijk inzicht. Het Urantia Boek: *De broederschap der mensen stoelt per slot van rekening op de erkenning van het vaderschap van God. De snelste manier om de broederschap der mensen op Urantia te verwezenlijken is het tot stand brengen van de geestelijke transformatie van het huidige mensdom. De enige methode om de natuurlijke tendens van de sociale evolutie te versnellen is het uitoefenen van geestelijke druk van boven af, waardoor het morele inzicht wordt verdiept, terwijl het zielsvermogen van iedere sterveling om iedere andere sterveling te begrijpen en lief te hebben*

*wordt vergroot. Onderling begrip en broederlijke liefde hebben een transcendente civiliserende invloed en zijn machtige factoren in de wereldwijde verwezenlijking van de broederschap der mensen.*

Mijn persoonlijke inschatting is, dat volledige politieke wijsheid en geestelijk inzicht wereldwijd bij de mensheid gerealiseerd zullen worden na een zeer heftige crisis, waarbij de materialistische markteconomie, egocentrische machthebbers en landen en de milieuvervuiling een halt zal zijn toegeroepen.

Gaat immers niet ook een individuele mens pas met zijn rug tegen de muur grondig veranderen? In die zin zou je wensen, dat de crisis doorzet, waardoor we sneller weer kunnen gaan bouwen aan onze toekomst.

Het Griekse woord crisis betekent immers oordeelfase.

Mensheid, ga ervoor.

En misschien is na de crisistijd de mensheid rijp voor het grootschalig adopteren van de wijsheden uit het Urantia Boek. Niet eerder.

Frank van Rooij

---

## Lopende zaken

*“Het belangrijkste doel van de stichting is het stimuleren tot en ondersteunen van de studie van Het Urantia Boek. De stichting wil een aanspreekpunt zijn voor alle lezers en potentiële lezers van het Nederlandstalige Urantia Boek.”*

Dit citaat van de website geeft in de meest beknopte zin weer, wat ons als stichting beweegt. De drie belangrijkste middelen die deze stichting hanteert om dit doel te verwezenlijken, is:

- deze nieuwsbrief,
- de jaarlijkse landelijke Urantia-dag,
- Regionale contactpersonen en
- de website.

Voor dit laatste wil graag uw aandacht vragen. U zult wel gemerkt hebben dat de afgelopen periode er weinig activiteit heeft plaatsgevonden op [www.urantia.nl](http://www.urantia.nl). Dit is deels te wijten aan mijn goed gevulde agenda en voor de andere deel verwijst ik naar het tweede deel van de eerste zin in deze tekst: “De stichting wil een aanspreekpunt zijn voor alle lezers en potentiële lezers ...”. Als beheerder en bouwer van de website zou ik graag willen weten wat u, als lezer van Het Urantia Boek, verwacht aan te treffen op de website.

Daarom hebben we als stichting het plan opgevat om een “webredactie” op te starten. Deze redactie kan zich gaan buigen over de inhoud, de vormgeving en de functionaliteit van de website. En daar zoeken wij nog mensen voor. Technische kennis hoeft u niet te hebben,

maar enige affiniteit met het gebruik van internet in het algemeen is welkom.

Mensen die artikelen kunnen vertalen vanuit het Engels naar het Nederlands zijn eveneens zeer welkom. Ik verwacht dat een dergelijke webredactie vooral via email zal communiceren: u hoeft de deur dus niet uit. Wellicht dat we elkaar één of twee maal per jaar zullen komen, maar dat zal de tijd moeten uitwijzen.

Maar ook als u geen tijd, zin of gelegenheid hebt voor een webredactie, wil ik u vragen ons feedback te geven over onze website zodat wij deze beter kunnen maken en op die manier een beter “aanspreekpunt zijn voor alle lezers en potentiële lezers van het Nederlandstalige Urantia boek”. Ik zou graag van u vernemen wat er beter kan op het gebied van:

- vormgeving/lay-out; kleurgebruik, lettergrootte, gebruik van afbeeldingen en witruimte e.a.
- inhoud; welke menu-items ontbreken of kunnen beter, wat voor teksten zou u graag zien op de website etc.
- functionaliteit; welke functionaliteiten zou u graag zien (bijv. een zoekfunctie op de website of een forum). Wat kunnen we doen met twitter, facebook, wikipedia en andere “social media” etc?

Uw reacties, opmerkingen, aanmeldingen of zelfs complimenten zie ik graag tegemoet via [p053@urantia.nl](mailto:p053@urantia.nl) (P nul vijf drie).



In de wens van de stichting om "een aanspreekpunt zijn voor alle lezers en potentiële lezers van het *Nederlandstalige Urantia Boek*" te zijn, zijn we eind 2009 gestart met "regionale contact personen". De regionale contact personen zouden moeten dienen als een aanspreek punt voor Urantia Boek lezers. Nu hebben we een aantal wijzigingen binnen deze contactpersonen (opsplitsingen/wijzigingen van regio's en contactpersonen) waarbij de belangrijkste is dat we iemand hebben

gevonden die het Nederlandstalige deel in België voor zijn rekening wil gaan nemen.

Binnenkort zal dit geëffectueerd worden op de website.

Tot zover de lopende zaken.

Graag tot horens.

Marcel Peereboom  
(Stichtings-lid technische zaken)

[p053@urantia.nl](mailto:p053@urantia.nl)



## Gevoelsschets van de apostelen

Red Lücken, kunstenaar in Zeeland heeft verschillende mozaïek aquarellen gemaakt naar aanleiding van de teksten in Het Urantia Boek. Elk mozaïek betreft een apostel. Zelf zegt hij hier het volgende over: "Het werk is tot stand gekomen na het lezen van verschillende geschriften die betrekking hebben op het leven van Christus en de apostelen. Uiteindelijk heeft een gevoelsmatige selectie plaatsgevonden wat mij de inspiratie gaf tot het uitbeelden van de beweegredenen van elk van de twaalf apostelen. Christus is niet traditioneel afgebeeld beginnend met de geboorte maar eerder wanneer de mens hem verwachtingsvol tegemoet treedt.

De 12 werken zijn tot stand gekomen tussen 1998 – 1999 en zijn eerder op verschillende plaatsen in Nederland en België geëxposeerd in galerieën en religieuze gebouwen. Alle mozaïek aquarellen hebben dezelfde maat: 50cm x 70 cm, de werken zijn uniek, eenmalig en zonder reproductie.



### Simon Petrus

Petrus zit met zijn broer Andreas op de rots bij het water.

Hij is zeer te neer geslagen door de kruisiging en weet niet verder wat te doen.

Na meevoelende gesprekken met zijn broer Andreas zijn ze de eersten om weer terug te keren naar de visnetten in afwachting van Pinksteren waarna het grootste werk van Petrus een aanvang nam. Tijdens hun gesprek op de rots kun je aan de hemel zien welke grootse gebeurtenissen er zich afspelen op de aarde en nog zullen afspelen.