

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van juli 2014. Uw bestuur is de afgelopen periode actief bezig geweest met diverse activiteiten waarover we u graag nader informeren.

Allereerst kijken we vooruit naar de Urantia ontmoetingsdag op donderdag 21 augustus. Er heeft zich reeds een behoorlijk aantal personen aangemeld, waaronder ook diverse 'nieuwe gezichten' die deze dag voor de eerste maal zullen bezoeken.

Op zaterdag 23 augustus vindt het heugelijke feit plaats dat de Stichting Urantia Nederlandstalig zich aansluit bij de Urantia Association International (UAI). Hierdoor worden we lid van 'het grote geheel' en kunnen we in de toekomst gebruik maken van de geboden informatie en activiteiten.

We zijn Frank van Rooij weer dankbaar voor zijn bijdrage. Ditmaal: Het Urantia Boek en de actualiteit, met als ondertitel: "God is onze grootste ervaring".

U vindt in deze Nieuwsbrief een vertaling door Rolien Hanekroot van een artikel van Dr. William Sadler; The History of the Urantia Movement. Hopelijk zal deze vertaling van dit artikel veel lezers van het Urantia Boek tot steun zijn.

Verder levert John van den Hout, bij velen wel bekend als een van de medeoprichters van de Stichting Urantia Nederlandstalig, zijn bijdrage : "Hoe ben ik aan het Urantia Boek gekomen en wat heeft het met mij gedaan".

De Stichting Urantia Nederlandstalig is een organisatie van vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor de lezers van het Urantia Boek. Om toekomstige activiteiten blijvend te kunnen bekostigen vindt u op de Homepage van onze website onder "Over de stichting" > donaties een vrijblijvende oproep voor een geringe donatie. Deze bevelen we u van harte aan.



Een afsluitend gedicht voor onze nieuwsbrieven wordt als altijd aangeleverd door Aawee.

Opmerkingen over onze Nieuwsbrieven zijn natuurlijk altijd welkom. We wensen u veel leesplezier. En ... mocht u met vakantie gaan: een hele fijne vakantie en misschien tot 21 augustus.

Namens het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig,

Jaap Terra
info@urantia.nl
06-25468368

Urantia ontmoetingsdag op donderdag 21 augustus 2014.



Een van de hoofdactiviteiten welke de Stichting Urantia Nederlandstalig zich ten doel stelt is de organisatie van de jaarlijkse ontmoetingsdag voor de lezers van het Urantia Boek. In de vorige Nieuwsbrief en d.m.v. een persoonlijke uitnodiging bent u uitgebreid op de hoogte gesteld van deze bijzondere dag. Henk Mylanus, Johan Vandewalle en Marcel Peereboom zullen de presentaties verzorgen. Dit jaar is het thema "De Ziel" gekozen. De drie presentaties van ± 30 minuten zullen verschillende kanten van dit prachtige thema belichten. Na deze

inleidingen is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en een mogelijk gesprek. Voor onderlinge contacten en persoonlijke ontmoeting met andere lezers wordt ruimschoots tijd geboden. Inmiddels heeft zich een groot aantal - waaronder ook nieuwe lezers - aangemeld. Indien u ook aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden via de mogelijkheid welke geboden wordt op de homepage van onze website: www.urantia.nl of door het sturen van een email aan info@urantia.nl

Graag tot ziens!

Stichting Urantia Nederlandstalig treedt toe tot de Urantia Association International. (UAI)

Op zaterdag 23 augustus vindt de toetreding plaats van de Stichting Urantia Nederlandstalig tot de Urantia Association International (UAI). Dit heugelijke gebeuren vindt plaats in Hilversum/Baarn, locatie 'Groot Kievitsdal'. Om het lidmaatschap te kunnen aanvragen moest de stichting voldoen aan een aantal criteria, o.a. opgave van tenminste 10 personen uit Nederland of Vlaanderen die het

Urantia Boek minimaal 1x hebben gelezen en zich conformeren met het lidmaatschap van de UAI. Deze personen hebben voor deze gelegenheid een uitnodiging ontvangen. Ook een afvaardiging van de UAI uit Amerika zal op deze dag aanwezig zijn. Meer informatie over de UAI kunt u vinden op : <http://urantia-uai.org> Mocht u nadere informatie willen over deze toetreding, dan kunt u terecht bij: info@urantia.nl.



Het Urantia Boek en de actualiteit

God is de grootste ervaring



Het dagelijkse leven slorpt ons op waar we bij staan. En zelfs als we zonder zorgen zijn, is er wel een ander met een probleem, of iets interessants op TV of een vakantie of een hobby of een bericht uit de krant. Dat alles is goed, want het leven is ook vol ervaringen en aantrekkelijkheden en moeilijkheden en interessante zaken.

Maar toch...

Laatst sprak ik iemand, die ik redelijk goed ken, en die debiteerde, dat een goede vrijpartij met alle zintuiglijke gewaarwordingen daarom heen (ik zal niet in detail treden) "het beste is wat je kan overkomen".

Ik zei hem, dat ik mijn Godervaringen het beste vond. Hij vroeg niet eens door. Ik denk dat hij schrok of mij voor gek verklaarde of niet wist waar ik het over had. Welnu, dat weet ik wel. Ik ben daar zeker van: mijn ervaringen met God zijn het beste wat me ooit is overkomen in het leven. De rest haalt het er niet bij, een vrijpartij, een verliefdheid, een maatschappelijk succes, natuurbeleving, noem maar op. "God is the best".

"Mensen vergeten maar al te vaak dat God de grootste ervaring in het menselijke bestaan is. Andere ervaringen zijn beperkt van aard en inhoud, maar de ervaring van God kent geen beperkingen, behalve die van het begripsvermogen van het schepsel, en deze ervaring op zichzelf vergroot het vermogen. Wanneer mensen God zoeken, zoeken zij alles. Wanneer zij God vinden, hebben zij alles gevonden. Het zoeken naar God is het onbeperkt schenken van liefde, vergezeld van verbazingwekkende ontdekkingen van nieuwe, grotere liefde die kan worden geschonken". [Uit het Urantia Boek, verhandeling 117, § 6. De zoektocht naar de allerhoogste, p. 1287.]

Dat vind ik zo mooi aan dit citaat. Doordat je God zoekt, zul je God vinden, zul je in aanraking komen met de liefde van God, kun je zelf ook een grotere liefde ervaren voor de medemens, het leven, de natuur. Wat een kans! Wat een geluk en wat een perspectief, telkenmale weer.

Maar God zoeken, God vinden, God beleven, Gods gaven ontvangen en uitdelen aan de medemens, daar zijn nog andere belangrijke zaken mee verbonden:



“Wanneer ge waarlijk begeert God te vinden, kan het niet anders dan dat in uw denken het besef van de allerhoogste wordt geboren. Zoals God uw goddelijke Vader is, zo is de allerhoogste uw goddelijke Moeder, in wie ge uw hele leven als universum-schepselen wordt gevoed”. [Uit Urantia Boek, verhandeling 117, § 6. De zoektocht naar de allerhoogste, p. 1288.]

Twee wonderschone kanten zie ik aan dit citaat. Wanneer je alleen al God zoekt, wordt in het denken van de mens het besef van de allerhoogste geboren.

Wat betekent dat “het besef van de allerhoogste wordt geboren”?

Ik vat het zo op, dat de woorden van Christus, “Zoekt en Gij zult vinden , vraagt en U zal worden gegeven”, dus een levende waarheid voor de mens zijn. Een levende waarheid. Het kan niet missen: zoek God en je zult hem ervaren. Richt je aandacht op God en God zal zich aan je kenbaar maken. Verlang naar God en je zult Godervaringen hebben.

En dat andere mooie is het benadrukken van de Liefdevolle Vader èn Moeder. De twee aspecten van God, de Vader-God en de Moeder-God, God die voor ons een Vader en Moeder is en ons aardse schepselen voedt, en koestert en redt voor de eeuwigheid.

Als dus de actualiteit nog zo aantrekkelijk en dwingend en alles overheersend en belangrijk mag zijn en blijken en schijnen dan hoeven we ons alleen maar God te herinneren, en dan gebeurt er iets met ons. De panelen schuiven, de accenten worden verlegd, het perspectief wordt gewijzigd: van buiten naar binnen, van het aardse naar het geestelijke, van het tijdelijke naar het eeuwige, van het beperkte naar het oneindige, van de actualiteit naar het Absolute, van de relatieve werkelijkheid naar de Universum Waarheid, van de schepping naar de Schepper, van de medemens of onszelf naar God.

Wat willen we nog meer?

Frank van Rooij

Juli 2014



De geschiedenis van de Urantia beweging



Naar aanleiding van een telefoontje – vorig jaar - van één van de Urantia Boek lezers 'van het eerste uur', Rolien Hanekroot uit den Haag – had ik toegezegd haar een keertje te bezoeken. Afgelopen voorjaar ben ik bij haar geweest. Het werd een heel interessante ontmoeting. Ik mocht d.m.v. haar verhalen kennismaken met o.a. de geschiedenis rondom het tot stand komen van de Nederlandse vertaling van het Urantia Boek. Deze vertaling en Nederlandse druk zijn bijna volledig tot stand gekomen dankzij de familie Begemann.

Rolien vertelde me dat ze het Urantia Boek bij voorkeur leest in het Engels.

Kort hiervoor was me een artikel aangeleverd: "The History of The Urantia Movement" door Dr. William Sadler. Toen ik haar vroeg dit samen met mij te vertalen in het Nederlands was haar antwoord positief. Inmiddels is deze vertaling gereed en u kunt deze vinden op onze website via <http://www.urantia.nl/pag/ontstaansgeschiedenis.php>. Hopelijk is deze tot steun aan vele Urantia Boek lezers.

Met dank aan Rolien Hanekroot.

Jaap Terra

Hoe ik aan het Urantia Boek ben gekomen



Eigenlijk zou ik de vraag willen omdraaien en daarmee recht doen aan het gegeven dat ik, of waar ik als John "ik" tegen zeg, niet over alles ga. In mijn ogen heeft het boek mij gevonden en daar ben ik het boek dankbaar voor.

Ja, hoe vindt een boek jou? Eigenlijk zouden wij ons dan in het boek moeten verplaatsen en dat is niet zo eenvoudig. Daarom gewoon een verbeelding van hoe het volgens mij, vanuit het boek gezien, gegaan zou kunnen zijn.

Als Urantia Boek ben ik, en dat is een ander verhaal, in contact gekomen met Karen Huigsloot en zij was voor mij, als boek, de verbinding met en het contact naar John. Karen, een bijzondere vrouw, deelt met John de belangstelling voor vragen over het waarom, of beter nog, over het waartoe. Over betekenis geven aan, over betrokkenheid tonen bij, over verwonderd worden door. Dit klinkt misschien hoogdravend, maar neem van mij, als geschreven boek, maar aan dat deze mensen met beide benen op de grond staan. Alleen het aarden, het gronden is niet genoeg. Het is wel van groot belang omdat de energie van de aarde de voedingsbodem is van de dualiteit van de tegenstellingen. Immers juist de tegenstelling, de "+" en de "-", zorgt voor het stromen en gaat het stollen tegen. Jullie zullen begrijpen dat ik als Urantia Boek tegen het stollen ben. Daar zijn al genoeg religies door ontstaan. Spiritualiteit moet stromen.

Ook het lichaam van John hielp een beetje. Zijn lichaam, met name zijn hart protesteerde: hij kreeg een hartinfarct. Dit bracht hem op de weg naar binnen, naar existentiële vragen. Wat wil ik, wie ben ik, waar ben ik mij bewust van, waar zeg ik John tegen?

Tot slot heb ik hem via mijn verhalen over de Richter op het spoor van de ervaring gezet en heb ik hem duidelijk gemaakt dat ik hem even hard nodig heb, als hij mij. Immers Alles zijnde heb je geen mogelijkheid om ervaringen op te doen. Daar heb ik hem, jullie, anderen voor nodig. En juist door ervaringen groeit alles, ontstaat energie en wordt er potentieel ontwikkeld. Daar heb ik de Richter voor nodig die zielen van de ervaringen weeft.

Ik weet inmiddels dat John in zijn werk verder is gegaan met de kracht van ervaring. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van Markieza, Academie voor Ervaringsdeskundigheid en hij is ervan overtuigd dat naast wetenschappelijke en professionele kennis een derde pijler noodzakelijk is. De pijler van Ervaringskennis. Ook heeft hij, nadat hij Psychosynthese heeft gestudeerd, de draad weer opgepakt door Jungiaanse Filosofische Therapie te gaan studeren. Hij ervaart meer en meer de kracht van het collectieve onbewuste en bewuste, van het weten in het niet weten. Ja, juist daar en als boek denk ik dan:



"Ik ben blij dat John blij is dat hij mij heeft gevonden".

En eigenlijk staat er hetzelfde. Alleen dan anders.

John zou zeggen: "Ik heb een leven nodig om te worden wie ik al ben".

John van den Hout

Afvragen of Beantwoorden

Hallo, staat u weleens stil bij wat u zich afvraagt of springt u direct door naar het antwoord?

Het antwoord; ik vraag mij weleens af bestaat dat wel, moeten wij niet praten over een antwoord?

Of misschien beter geformuleerd: hoezo, een antwoord doet er niet toe dat is wat ik mij afvraag...

Een antwoord is context-afhankelijk en wij, wij zijn bereid ervoor te strijden, uit te sluiten, te veroordelen... waarom vraag ik mij af?

Stel dat wij stoppen met de antwoorden of het nu een of het is en de ruimte gebruiken om ons af te vragen...

***waar kippen in ons vel huizen,
waar de vlinders in onze buiken zijn,
wat de zwaarte is die op de maag drukt,
wat het bonken van het hart wil vertellen,
hoeveel ziel er eeuwig in ons zit...***

Aawee