

---

## Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar 2016. Hopelijk mag u terugzien op fijne Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Deze eerste Nieuwsbrief is een prima gelegenheid terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat 2016 ons als Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN) mag brengen.

In april 2015 zijn we officieel toegetreden tot de Urantia Association International (UAI). U bent hierover in vorige Nieuwsbrieven uitvoerig op de hoogte gebracht. Deze stap is internationaal niet onopgemerkt gebleven en in het afgelopen voorjaar hebben we van de UAI de uitnodiging ontvangen ons kandidaat te stellen voor het organiseren van 'UAI Conference 2018' in Nederland. Deze conferentie wordt eens in de drie jaren gehouden. Er is hard gewerkt om met een goed voorstel te komen en aan het eind van de UAI Conference 2015 in Quebec is de SUN aangewezen deze conferentie in 2018 te organiseren. Hierover leest u meer in onze Nieuwsbrief. In verband met deze toewijzing zullen we in de toekomst een beroep gaan doen op lezers die hun steentje willen bijdragen aan een succesvolle voorbereiding van de

organisatie van deze conferentie. Misschien kan dit nog worden toegevoegd aan al die goede voornemens die u heeft aan het begin van dit nieuwe jaar.

Ook de Urantiadag op 21 augustus in Groot Kievitsdal is succesvol geweest. Door een andere invulling van het dagprogramma ten opzichte van voorgaande jaren kregen we meer positieve reacties. Daarom houden we deze lijn aan ook voor 2016. We hopen daarmee méér nieuwe lezers te begroeten op die dag.

Er is een gestage toename van Urantia Boeklezers die zich aanmelden voor het ontvangen van onze Nieuwsbrieven. Ook komen er regelmatig aanvragen binnen voor aansluiting bij studiegroepen. Het blijkt dat Urantia Boek lezers - die soms jarenlang alleen zelf het boek lezen en daarna aansluiting bij een studiegroep zoeken - een verdere "spirituele groei" ervaren. Ook ontstaan hierdoor nieuwe contacten en vriendschappen. Het is dus de moeite waard om te overwegen zich bij een studiegroep aan te sluiten. Informatie kunt u inwinnen via [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl). Een database van studiegroepen is in 2015 in kaart gebracht.



Van lezers van het Urantia Boek ontvangen we met regelmaat bijdragen aan onze Nieuwsbrieven. Ria Sprenger is “in de pen geklommen” met haar bijdrage: “Mijn favoriete hoofdstuk”. Met dank aan Ria.

Veel lezers ervaren het lezen en het bestuderen van het Urantia Boek als een “serieuze aangelegenheid” op zoektocht naar onze Vader in Waarheid, Schoonheid en Goedheid. Er wordt óók een ander aspect belicht in het Urantia Boek: Humor. ‘Humor’ wordt 55 keer genoemd in het Urantia Boek en het blijkt, dat op Urantia én Universeel humor een essentieel onderdeel behoort te zijn van ons leven. Wat een geschenk!

We hebben humor mogen ervaren tijdens de informele bijeenkomst op 29 november jl. in Wassenaar waar Martin Hogervorst een inleiding heeft gegeven over ‘Humor vanuit het Urantia Boek’. Er is tijdens deze ontmoeting ontzettend gelachen over vele geestige voorbeelden. ‘Humor in het Urantia Boek’ heeft Frank van Rooij ook inspiratie gegeven in zijn vaste bijdrage.

Voorgaande jaren en afgelopen jaar zijn we door de media en misschien ook op persoonlijke wijze geconfronteerd met ontzettend veel leed op Urantia. Velen zullen zich afvragen of er nog hoop is voor de toekomst. De “SUN Thought to Ponder”

in deze Nieuwsbrief laat wel degelijk zien dat er volop hoop is en dat we de toekomst vol vertrouwen tegemoet mogen zien. We mogen weten dat Urantia een gouden toekomst heeft en in beide handen gedragen wordt door Michael van Nebadon.

Het afsluitend gedicht is geschreven door Dorrit Lanfers. Met dank aan Dorrit.

Persoonlijk wil ik u danken voor de fijne contacten die ik afgelopen jaar met Urantia Boeklezers mocht hebben en ik spreek de hoop uit dat de **organisatie** van de SUN verder mag doorgroeien naar een **levend organisme**.

Moge het nieuwe jaar een jaar worden met een toename van groei óók in geestelijk inzicht.

Graag wens ik u, óók namens Samantha Nior en Marcel Peerboom, een heel gelukkig, gezond en hoopvol 2016 toe.

Hartelijke groet,

Jaap Terra  
Voorzitter Stichting Urantia  
Nederlandstalig (SUN)

✉: [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl)

☎: 06-25468368



---

## Informatie vanuit het SUN bestuur



### Een nieuwe betekenis van het Kerstfeest

Eind vorig jaar ontvingen we van Karen Huigsloot de Nederlandse vertaling van *“The new meaning of Christmas”* door Mark Kulieke uit 1994.

Mark Kulieke is een zoon van één van de forumleden en in 1992 schreef hij dit artikel (herzien in 1994). Hierin beschrijft hij zijn herinnering aan een tekst die door Middenwezens was opgesteld en gericht aan de forumleden in antwoord op hun vragen over de viering van Kerstmis en de reactie van William Sadler op deze tekst. Dit willen we u niet onthouden, deze vertaling is inmiddels op onze website geplaatst en kunt u vinden onder: [Een nieuwe betekenis van het Kerstfeest](#).

Zal het Kerstfeest in de (verre) toekomst het feest van Broederschap worden?

### Vertalen

Vanuit de UAI is vorig jaar het verzoek ontvangen hun tweemaandelijks nieuwsbrieven “Tidings” vanuit het Engels in het Nederlands te vertalen. Inmiddels heeft een lezer van het Urantia Boek zich bereid verklaard deze vertalingen op zich te nemen. Om zijn taak hierin te verlichten

doen we een beroep op onze lezers die bekwaam zijn in vertalen Engels – Nederlands en de Nederlandse taal goed beheersen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via: [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl)

### Urantia Young Adults International (UYAI)

Er is vanuit de Urantia Association International (UAI) een nieuwe studiegroep opgericht die een training biedt aan potentiële “Leaders and Teachers” van toekomstige conferenties. Deze studiegroep is bedoeld (maar niet exclusief) voor jongere lezers van het Urantia Boek. Een onderdeel van deze studie is het zich bekwamen in het spreken in het openbaar. Het kweken van een beter onderling begrip tussen oudere-jongere lezers wordt hierbij ook behandeld. De bijeenkomsten worden gehouden via [ZOOM](#). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Antonio Schefer via [conference@triniteit.org](mailto:conference@triniteit.org) of bekijk de site van de [uyai-study-group](#).



## **De Urantia ontmoetingsdag 2016**

De Urantia ontmoetingsdag voor 2016 is gepland op zondag 21 augustus in Groot Kievitsdal te Baarn. Evenals voorgaande jaren zal deze dag in het teken staan van het vieren van de geboorte van Jezus van Nazareth op Urantia. Belangrijke onderdelen van deze dag van ontmoeting zijn studiethema's uit het leven van Jezus. In de volgende nieuwsbrieven en op onze website zult u hiervan nader op de hoogte worden gebracht.

## **Urantia Association International Conference 2018**

In deze en komende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom deze conferentie. We hebben de organisatie opgezet en onderverdeeld in drie groepen, hierbij symbolisch gebruik makend van de drie bekende concentrische cirkels. Deze werkgroepen zijn als volgt onderverdeeld:

**Cirkel 1:** dit is het bestuur van de SUN;

**Cirkel 2:** deze werkgroep, die direct betrokken is bij de voorbereiding en organisatie van de conferentie, bestaat momenteel uit 7 personen. Allen zijn lezers van het Urantia Boek of direct daarbij betrokken. Op 3 januari jl. is deze werkgroep voor de tweede maal bijeen geweest en daar zijn diverse verantwoordelijke taken naar deskundigheid verdeeld. Nu reeds wordt ervaren dat de intentie deze conferentie tot een succes te maken een zeer positieve uitwerking heeft op de leden van Cirkel 1 en Cirkel 2;

**Cirkel 3:** deze groep bestaat uit lezers die bereid zijn tijdens de conferentie in 2018 een bijdrage te leveren op uiteenlopend vlak i.v.m. een goed verloop van de conferentie. Het gaat hierbij om onder andere logistieke hand- en spandiensten. Deze groep zal in een later stadium gaan ontstaan. Mogelijk doen we beroep op u.

## Mijn favoriete hoofdstuk



*Door Ria Sprenger*

Toen mij gevraagd werd welke verhandeling of teksten mij het meest aanspreken in het Urantiaboek, dacht ik: van A tot Z spreekt mij het hele boek aan. Toch zijn er verhandelingen die op dit moment mijn persoonlijke aandacht hebben. Die gaan over hoe te leven in het nu.

Voor mij gaat het dan vooral over de geestelijke groei. Hoe kan ik vandaag leven in de Geest van Jezus. Het zal natuurlijk op deze aarde wat mij betreft, altijd een streven blijven. In verhandeling 100 kunnen we daar van alles over lezen.

Uiteindelijk geeft geestelijke groei blijvende vreugde en vrede die alle verstand te boven gaat. Bijvoorbeeld op bladzij 1098 staat:

*“Wanneer iemand u irriteert, gevoelens van ontstemming bij u opwekt, moet ge proberen met hem mee te voelen en zo zijn gezichtspunt te gaan zien, zijn redenen voor zulk onaangenaam gedrag. Wanneer ge uw naaste eenmaal begrijpt, zult ge verdraagzaam worden en deze verdraagzaamheid zal uitgroeien*

*tot vriendschap en uitgroeien tot liefde”.*

Bijvoorbeeld:

Als er zich in mijn leven zo een situatie voordoet en ik mij herinner, dat ik met de ander mee kan voelen, komt er van alles in mij in opstand. Tegelijkertijd is het wel mijn streven om dat in mijzelf te onderzoeken. Uiteindelijk kan dat leiden tot transformatie. Daar bedoel ik mee, dat wat in mij in opstand kwam verdween als sneeuw voor de zon.

In verhandeling 91 staat op bladzij 1002:

*“Het echte gebed draagt bij tot geestelijke groei, verandert attitudes en geeft de voldoening die voortkomt uit de gemeenschap met het goddelijke wezen. Het is een spontane uitbarsting van Godsbewustzijn”.*

Verder in de verhandeling wordt mij ook verteld wat dan het echte gebed is. Voor mij is dat nog een hele klus om te ontdekken wat dan echt is. Het steeds weer oefenen en steeds weer om leiding vragen.



Zo is verhandeling 140 ook mijn favoriet, vooral de Bergrede.

En dan verhandeling 143, paragraaf 2. Het onderricht over zelfbeheersing, bladzijde 1609, waar staat:

*“Voorwaar voorwaar zeg ik jullie, hij die zichzelf beheerst is groter dan wie een stad inneemt. Zelfbeheersing is de maatstaf van ‘s mensen morele natuur en de indicator van zijn geestelijke ontwikkeling”.*

Dan een stukje verder:

*“Op de oude manier probeer je te onderdrukken, te gehoorzamen en te voldoen aan de regels van het leven, op de nieuwe manier word je eerst getransformeerd door de Geest van Waarheid en daardoor in*

*het diepst van je ziel gesterkt door de voortdurende geestelijke vernieuwing van je bewustzijn en zo word je de kracht geschonken om in zekerheid en vreugde de genadevolle, aannemelijke en volmaakte wil van God te volbrengen”.*

Vergeet niet dat het je persoonlijke geloofsvertrouwen is in de buitengewoon grote en kostbare beloften van God, dat garandeert dat je deel zult hebben aan de goddelijke natuur (wat een belofte).

Zo zijn er nog veel meer verhandelingen die gaan over geestelijke groei die nu mijn aandacht hebben. Dit aan te gaan is voor mij een manier om bij dankbaarheid, innerlijke vrede en vreugde te komen. Ik heb het idee dat dat streven zal voorduren tot mijn dood.



## God of lot?



*Door Frank van Rooij*

29 november verzorgde Martin Hogervorst in Wassenaar een bijeenkomst over humor in het Urantiaboek. Dankzij hem kon ik makkelijk de volgende passage vinden.

In verhandeling 38, § 2 p. 419 staat:

*“Zij (noot: engelen) waarderen uw inspanningen op het gebied van muziek, kunst en werkelijke humor, en genieten daar zeer van”.*

Dat lijkt me een mooie aanleiding voor een verhaal dat mij onlangs is overkomen.

Persoonlijk denk ik, dat mijn beschermengel hardop heeft zitten lachen.

U moet vooraf weten, dat ik behoor bij die generatie die makkelijk een borreltje pakt. Ik ben 60. Het aantal senioren is legio, dat 's middags al (meer dan gezond is voor een mens) aan een wijntje begint. Oh, maakt u geen zorgen, er komen geen bekentenissen van een stille drinker of een notoire alcoholist.

Ik heb de genen van mijn moeder en dat betekent zoveel, dat ik na één glas wijn mij binnen een half uur beroerd voel,

doodmoe wordt en het lijkt alsof ik een “delirium tremens” heb, aangeschoten dus. Kortom, ik kan er helemaal niet tegen.

Maar... ik bevind mij al een tijd in een lastige situatie, zowel zakelijk als privé, en neem dus toch af en toe een glas. Wodka met jus, en daarna betaal ik de prijs, maar het geeft me even verlichting in mijn hoofd, even wordt het leven luchtig, makkelijk, ontspannen. En ik ken alle meditatie- en ontspanningsvormen om dat ook te bereiken, maar soms wil een mens wel eens makkelijk en primitief doen.

Al een tijdje had ik het gevoel, dat ik dit helemaal niet meer moest doen, dat het niet goed voor me was, dat het een beetje onvolwassen was (ik spreek alleen voor mezelf, ik heb echt geen oordeel over een ander) en eigenlijk had ik me voorgenomen om eens een paar maanden de alcohol te laten staan. Gewoon even een paar maanden niet. Dat voelde heel goed, en ik ervoer als het ware de zegen van boven over dit voornemen.

En dat heb ik zo een paar weken gedaan.



Maar na een paar dagen op de Hoge Veluwe op weg terug naar huis, reden we langs een supermarkt om wat boodschappen te doen en voor ik het wist stond ik bij een slijterij in Doorwerth (of all places) voor een fles wodka. “Nou Frank, waar blijft je voornemen”, dacht ik in de auto, maar thuis nam ik dus toch een borrel. Ik ging er toch even goed voor zitten. Een bodempje wodka en de rest jus d’orange.

En nu komt het, en ik denk, dat ik meer kans heb om de hoofdprijs bij de Staatsloterij te winnen, maar mij is het overkomen. De hele fles wodka bleek gewoon water te zijn. Ik vond al dat de dop er makkelijk afging.

En nu vraag ik u: heeft God de wodka in water veranderd? Heeft mijn beschermengel ervoor gezorgd, dat de enige fles wodka die niet gevuld is met wodka maar met water op mijn pad terecht kwam? Of is het gewoon dom toeval? Is het toeval dat het me net overkomt als ik me een stevig voornemen heb gesteld? Werken de kosmos en het lot mee om mij te sterken in dat voornemen?

Kent u iemand die dat overkomen is? Is het u ooit overkomen?

Eigenlijk besepte ik vrij snel, dat dit echt heel grappig was. Heel grappig, want u moet weten, ik had het me echt voorgenomen, en ik wist dat het goed was, en toch kocht ik zo’n fles.

Ik heb de slijterij gebeld, maar wat moeten ze met zo’n verhaal, dat gelooft toch niemand. Ik werd nadien teruggebeld door degenen die me geholpen heeft, maar...zou u het geloven? Ik mag blijkt nu een nieuwe fles komen halen, maar dat interesseert me niet zo, aan de andere kant van het land.

Inmiddels heb ik mijn voornemen maar weer opgepakt, mijn verlies genomen, de goede God bedankt voor de hint, van binnen geglimlacht tegen mijn beschermengel en erkend dat de spirituele wereld machtiger is dan ik kan bedenken. Maar begrijpt u hoe het kan?

Gelukkig Nieuwjaar.



## SUN: A Thought to Ponder



[\(1096.3\) 100:2.6](#) Het doel van de zelfverwerkelijking van de mens dient geestelijk te zijn, niet materieel. De enige werkelijkheden die waard zijn te worden nagestreefd zijn goddelijk, geestelijk en eeuwig. De sterfelijke mens mag aanspraak maken op het smaken van fysieke geneugten en op de voldoening die menselijke genegenheid verschaft; het doet hem goed om loyaal te zijn aan associaties van mensen en wereldlijke instellingen. Dit zijn echter niet de eeuwige grondslagen voor het opbouwen van de onsterfelijke persoonlijkheid die de ruimte moet transcenderen, de tijd moet overwinnen en de eeuwige bestemming van goddelijke volmaaktheid moet bereiken, waar hij als volkomene zal dienen.

[\(1096.4\) 100:2.7](#) Jezus omschreef de diepgewortelde zekerheid van de mens die God kent met de woorden: 'Wat komt het er voor een Godkende gelovige in het koninkrijk op aan als alle aardse dingen ineens storten?' De zekerheden van de wereld zijn kwetsbaar, maar geestelijke zekerheden zijn onaantastbaar. Wanneer de vloedgolven van menselijke

tegenspoed, zelfzucht, wreedheid, haat, boosaardigheid en afgunst de ziel van de sterfelijke mens overspoelen, kunt ge rust vinden in de verzekering dat er één innerlijk bastion is, de citadel van de geest, dat absoluut onneembaar is; dit geldt althans voor iedere mens die zijn ziel heeft toevertrouwd aan de hoede van de inwonende geest van de eeuwige God.

[\(1096.5\) 100:2.8](#) Na het bereiken van zulk een geestelijke vooruitgang, hetzij door geleidelijke groei, hetzij ten gevolge van een bijzondere crisis, vindt er een nieuwe oriëntering van de persoonlijkheid plaats en ontwikkelt zich een nieuwe standaard van waarden. Deze uit de geest geboren mensen krijgen zulk een andere motivatie in het leven, dat zij er kalm onder kunnen blijven wanneer ze hun dierbaarste ambities schipbreuk zien lijden en hun vurigste verwachtingen ineen zien storten; zij weten met stelligheid dat deze catastrofes slechts de heroriënterende rampen zijn waardoor hun tijdelijke scheppingen worden afgebroken, voordat de edeler, blijvender werkelijkheden van een nieuw, hoger prestatieniveau in het universum kunnen worden opgebouwd.



## Licht



Licht

Zie telkens weer  
mijn lijnenspel

wonderschoon  
en  
zo veranderlijk  
in het eeuwige Zijn

Weet...  
zo ben ook Jij

Verrassend, prachtig  
in  
vorm en schijn

Dorrit Lanfers