

---

## Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van 15 juli 2016. Wij hopen dat u deze met plezier zult lezen.

Het bestuur van Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN) informeert u over alle ontwikkelingen i.v.m. de Urantiadag op 21 augustus a.s. en de UAI International Conference 2018.

Vorige maand heeft u per email een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse Urantia ontmoeting- en studiedag op 21 augustus in Groot Kievitsdal te Baarn. Dit jaar valt deze bijzondere datum op een zondag, misschien een gelegenheid i.v.m. uw doordeweekse werkzaamheden nú ook of juist of wederom onze gast te zijn. We zijn blij met de aanmeldingen tot nu toe, waaronder ook lezers die deze dag voor de eerste maal gaan meemaken. Een mooie ontwikkeling voor 'Urantia' in Nederland en Belgisch Vlaanderen.

U vindt in deze Nieuwsbrief een nieuwe rubriek: **Op verzoek van lezers...** In deze rubriek doen lezers van onze

Nieuwsbrieven een verzoek aan andere lezers. Wie weet groeien zo de contacten tussen lezers. Deze rubriek is gericht op verzoeken van lezers. Echter, vragen **over** de inhoud van het Urantia Boek zien wij liever rechtstreeks gesteld aan het bestuur van SUN.

Ook doen we in deze Nieuwsbrief een beroep op u voor een – uiteraard vrijwillige – financiële ondersteuning voor de UAI International Conference in 2018.

Frank van Rooij levert een bijdrage met de titel: 'De vrije wil is ook zo'n dingetje'. En wederom is er ook een "Thought to Ponder". Deze "Gedachte tot nadenken" laat ons het belang zien van het o.a. het verbinden van de naam van een wetenschapper aan zijn wetenschappelijke ontdekking, het signeren van een kunstwerk door de kunstenaar of het noemen van de naam van een schrijver van een boek of artikel.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

[\(2080.3\) 195:7.18](#) “Geen  
beoordeling van kunst is echt,  
tenzij deze ook de kunstenaar  
erkenning geeft.”

Dorrit Lanfers verzorgt het afsluitend  
gedicht met als titel: ‘Luisteren’.

Namens het bestuur van de SUN wens ik u  
een mooie zomerperiode toe. En wij

hopen u te mogen ontmoeten op 21  
augustus!

Jaap Terra  
Voorzitter Stichting Urantia  
Nederlandstalig (SUN)

✉: [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl)

☎: 06-25468368



---

## Informatie vanuit het SUN bestuur



### Urantiadag op 21 augustus

In de afgelopen periode is weer veel energie gestoken in de organisatie van de Urantia ontmoetingsdag op 21 augustus aanstaande. In de uitnodiging die u op 15 juni jl. heeft ontvangen is ruim aandacht besteed aan de introductie van de sprekers van deze dag. Wij streven steeds naar ruimte voor vernieuwing, mede ter voorbereiding op de conferentie in 2018. Tijdens het derde onderdeel van deze dag, verzorgd door Ria Sprenger en Ina Terra, zal Frank van Rooij de dialoog tussen Ria en Ina over een klein fragment uit het Urantiaboek ondersteunen. Het wordt een "mini-studiegroep", en dat op de bühne. We kijken er met hen naar uit!

### De UAI International Conference 2018

De voorbereidingen voor deze conferentie zijn in volle gang en we liggen goed op schema. Binnen cirkel 2 (personen die direct betrokken zijn bij de organisatie) hebben we menskracht nodig in ons

webteam. We zijn speciaal op zoek naar deskundigheid in de nieuw te bouwen website (inhoud, functionaliteit en layout), die de hele conferentie gaat ondersteunen.

Daarbij zoeken we vrijwilligers die de sociale activiteiten gedurende de conferentie ondersteunen. Hieronder wordt verstaan het organiseren van activiteiten naast de plenaire zittingen en workshops tijdens de avondprogramma's.

Op de dag na de conferentie (zondag 15 april 2018) bieden we de gasten, die langer blijven, een kennismaking aan met iets Nederlands. Hiervoor hebben we drie bijzondere activiteiten gepland, namelijk "nature": Keukenhof, "science": ESA Noordwijk en "culture": Het Rijksmuseum in Amsterdam.

Misschien is een van bovenstaande verzoeken u 'op het lijf geschreven' en gaat u uw steentje bijdragen aan de conferentie? Neem gerust contact op via: [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl).



## De Urantia ontmoetingsdag 2016



En nu allereerst komt de Urantia ontmoetingsdag op zondag 21 augustus a.s. in Groot Kievitsdal te Baarn. De inhoud en opzet van de lezingen van dit jaar, en ook het vervolg hierop in 2017 zullen een aanloop vormen naar het hoofdthema van de conferentie in 2018: **JESUS AS A TEACHER**.

We verheugen ons op deze dag, en op een groeiend aantal gasten, ook uit Belgisch Vlaanderen.

We zijn er blij mee. Zie ook [www.urantia.nl/21aug/2016\\_uitnodiging.php](http://www.urantia.nl/21aug/2016_uitnodiging.php).

## Op verzoek van lezers...



Het komt regelmatig voor dat lezers een verzoek doen aan de SUN met uiteenlopende vragen en/of activiteiten die men wil organiseren of aanbieden met betrekking tot het lezen van het Urantia Boek. Ook ontvangen we verzoeken van lezers die contact zoeken met andere Urantia Boek lezers met het oog op deelname aan studiegroepen. We hebben een overzicht van de bij SUN bekende studiegroepen, maar soms zijn studiegroepen vol of te ver weg.

Om toch aan lezers de mogelijkheid te bieden om op persoonlijke titel en op eigen verantwoordelijkheid Urantia gerelateerde oproepen te plaatsen, wordt deze rubriek ingesteld. Publicatie van de oproepen geschiedt na overleg met en met toestemming van de plaatsers.

Ons Nieuwsbrieven-/lezersbestand is bij de SUN vanzelfsprekend in veilige handen en deze gegevens worden in geen geval met buitenstaanders gedeeld.

Wilt u zelf een verzoek plaatsen in een volgende Nieuwsbrief, stuur dan een email naar: [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl).

**Red Lücken** uit Breskens in Zeeuws Vlaanderen is al langere tijd op zoek naar

aansluiting bij een studiegroep en heeft behoefte om Urantia Boek lezers te ontmoeten. Door te grote afstanden is dit tot nu toe niet gelukt. Misschien zijn er lezers van het Urantia Boek in zijn omgeving die contact met Red willen opnemen.

Email adres: [redlucken@outlook.com](mailto:redlucken@outlook.com). *Op verzoek kunnen wij u Red zijn telefoonnummer verstrekken.*

**Wim Lunenburg** heeft het verzoek ingediend om op informele wijze activiteiten te organiseren voor lezers van het Urantia Boek. Dit gebeurt op Wim's eigen initiatief en deze activiteiten vinden niet plaats onder de verantwoordelijkheid van de SUN.

Email adres: [wimlunenburg@live.nl](mailto:wimlunenburg@live.nl). *Op verzoek kunnen wij u Wim zijn telefoonnummer verstrekken.*

**Joost van Berkomp** is al geruime tijd op zoek naar aansluiting bij een studiegroep in de omgeving van Oss. Ook wil hij leiding geven aan een studiegroep van jongeren van 18 tot 30 jaar. Helaas is dit nog niet gelukt t.g.v. te grote onderlinge afstanden. Misschien zijn er lezers van het Urantia Boek in de omgeving van Oss die contact met Joost willen opnemen. "Jongeren hebben de toekomst" is ook het



internationale beleid van UAISUN.  
Email adres: [joostvanberkom@gmail.com](mailto:joostvanberkom@gmail.com).  
*Op verzoek kunnen wij u Joost zijn telefoonnummer verstrekken.*

**Jan Jacob Henneman** beschikt over een aantal nieuwe Urantia Boeken. De prijs bedraagt € 29,95 inclusief gratis verzending binnen Nederland. Mocht u hierin interesse hebben kunt u contact met Jan Jacob opnemen.  
Email adres: [janjacobh@gmail.com](mailto:janjacobh@gmail.com). *Op verzoek kunnen wij u Jan Jacob zijn telefoonnummer verstrekken.*

**Amanda Visser** uit Tolkamer (Lobith) is al gedurende langere tijd op zoek naar een studiegroep in haar omgeving. Helaas zijn afstanden hierbij een bezwaar. Amanda

wil zelf ook het initiatief nemen om een studiegroep te starten. Mocht u in haar omgeving wonen en hiervoor interesse hebben, neem gerust contact met Amanda op.  
Email adres: [amanda-visser@live.com](mailto:amanda-visser@live.com).

**Areke van Tuijl** zoekt aansluiting bij een studiegroepje in Breda of directe omgeving. Contact met slechts één persoon zal voor haar al heel fijn zijn. Mocht u in haar omgeving wonen en hiervoor interesse hebben, neem gerust contact met Areke op. Tevens wil Areke graag de Urantia ontmoetingsdag op 21 augustus bezoeken en vraagt hierbij of ze – tegen vergoeding – mee mag rijden met iemand uit Breda of omgeving.  
E-mail adres: [van.tuijl@gmail.com](mailto:van.tuijl@gmail.com).

## Mogen we rekenen op uw hulp?



Bij het indienen van ons voorstel om de 10<sup>e</sup> Urantia Association International Conference 2018 te organiseren, hebben we moeten voldoen aan de diverse voorwaarden die door de [UAI](#) zijn gesteld om deze conferentie te laten plaatsvinden en tot een succes te maken. Accommodatie, faciliteiten, bereikbaarheid vanaf Schiphol, volop gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting, technische ondersteuning enz. zijn hierbij van groot belang.

U zult begrijpen dat hierbij ook de financiële aspecten aan de orde zijn gekomen. De SUN is een stichting met weinig financiële middelen. Onze inkomsten bestaan voornamelijk uit giften van enkele lezers en het positieve saldo van de jaarlijkse Urantia ontmoetingsdag op 21 augustus. Hiermee kunnen we aan onze verplichtingen voldoen om onze website 'in de lucht' te houden en andere kosten te voldoen. Inkomsten en uitgaven houden we hierbij in balans. We ontvangen geen inkomsten uit contributies van onze lezers, hetgeen ook niet onze intentie is.

De kosten van de conferentie worden deels gefinancierd en gegarandeerd door

sponsoring vanuit de [Urantia Foundation](#) en [Truth Book](#). Overige inkomsten bestaan o.a. uit de bijdragen van de gasten die deze conferentie gaan bezoeken.

Internationaal gezien is Nederland een duur land, met name in de omgeving van Amsterdam. We hebben het bedrag voor deelname van bezoekers van de conferentie onder de door de UAI gestelde limiet kunnen houden. We zullen u hierover in volgende Nieuwsbrieven blijven berichten.

Bij ons voorstel aan de UAI om deze conferentie te mogen organiseren, heeft SUN een eigen financiële bijdrage toegezegd. We vertrouwen erop dat deze toezegging gerealiseerd mag worden en doen hierbij een vrijblijvend beroep op u door middel van een financiële donatie.

We hebben hiervoor bij de Triodosbank een aparte rekening geopend:

IBAN: **NL 57 TRIO 0391 1776 05**  
(BIC: TRIONL2U)

T.n.v.: **Urantia Nederland**



stichting **URANTIA** nederlandstalig

In alle bescheidenheid zal het bestuur van SUN de komende maanden en jaren een beroep doen op uw vrijgevigheid, natuurlijk op basis van vrijwilligheid. Ieder bedrag - hoe klein het ook moge zijn - is van harte welkom.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, neemt u dan gerust contact met ons op.

Namens het bestuur,

Jaap Terra



## De vrije wil is ook zo'n dingetje



Dat is tegenwoordig in onder jongeren maar ook onder oudere “urban professionals”. Iets een dingetje noemen en het betekent eigenlijk dat je iets heel belangrijks te berde brengt maar dan als een “understatement”.

De vrije wil is ook zo'n dingetje.

Daar wil ik graag op in gaan, maar ik stel voor dan terug te gaan naar de basis, de erkenning van Urantia als planeet waar bewustzijn is ontstaan met de “waardigheid van wil”.

Verhandeling 62, § 7, pagina 710

*Het was een gedenkwaardige dag op Urantia toen onze kleine groep zich verzamelde rond de planetaire pool voor ruimtecommunicatie en via het zojuist ingestelde bewustzijns-circuit van de planeet de eerste boodschap uit Salvington ontving. Deze eerste boodschap, die gedictieerd werd door het hoofd van het korps der aartsengelen, luidde:*

*‘Aan de Levendragers op Urantia – Gegroet! Wij brengen u de verzekering over dat er grote vreugde heerst op Salvington, Edentia, en Jerusem ter ere van de*

*registratie op het hoofdkwartier van Nebadon van het signaal dat er op Urantia bewustzijn bestaat met de waardigheid van wil. De doelbewuste beslissing van de tweeling om in noordelijke richting te vluchten en hun nakomelingschap te scheiden van hun inferieure voorgelacht is opgemerkt. Dit is de eerste beslissing van bewustzijn – het menselijke soort bewustzijn – op Urantia, waardoor automatisch het communicatiecircuit in werking wordt gesteld, waarover deze eerste boodschap van erkenning wordt uitgezonden.’*

Bewustzijn met de waardigheid van wil. Het is zo mooi geformuleerd. Eigenlijk heb ik de evolutie van de mens van aapachtige naar mens nooit mooier geformuleerd gezien dan zo. Bewustzijn met de waardigheid van wil.

En uit mijn kleine beperkte leventje en mijn levenservaring en wat ik om me heen zie bij mijn medemensen, ben ik gaan begrijpen, dat de vrije wil van de mens heilig is, altijd in tact gelaten wordt en gekoesterd wordt door God, hoe dan ook.



Een voorbeeld:

De mens wil iets in het leven niet zien. Hij (lees voor hij ook zij) steekt zijn kop in het zand en luistert evenmin naar waarschuwingen uit de omgeving. De omgeving ziet de dingen vaak helderder dan de mens zelf die er midden inzit. Hij gaat door op de ingeslagen weg en het gaat niet goed, er is tegenwerking, zaken vallen tegen, hij is moe en terneergeslagen, hij gaat maar door en bidt God om hulp, die niet lijkt te luisteren. En op een gegeven ogenblik loopt hij met zijn kop tegen de muur van het leven, een maagzweer, of een ongeluk, hij breekt een been of raakt overspannen, maakt niet uit wat, en dan gebeurt het volgende. Als de mens zijn ergste wonden heeft gelikt, de ergste schrik wat hem is overkomen te boven is, ontstaat in zijn bewustzijn – waarschijnlijk, neem ik aan- een nieuw inzicht, een bepaald begrip en hij begint te zien dat hij oogkleppen op had, een waanidee koesterde, iets niet wilde zien, niet luisterde naar goede raad uit zijn omgeving, eigenwijs was, noem maar op. En dan herinnert hij zich zijn wanhopige gebeden en zijn gevraag om de verkeerde dingen. Dan begint hij te begrijpen dat God zijn-harde-rennen-recht-op-de-muur-af, het kiezen van een doodlopende weg, aan de mens liet. Dat God wist dat de mens deze ervaring van de clash nodig had om tot dit inzicht te komen. Dat de mens daarna pas in staat was om uit vrije wil, na de gevolgen ervaren te hebben van zijn verkeerd gerichte wil, in staat was om open te staan, te vragen, zijn wil bij te stellen.

Zou God ingegrepen hebben in het proces dan was natuurlijk de vrije wil van de mens geschonden, dan wordt een mens een zombie, dan gebeurt wat de tegenstrevers van God in de geschiedenis van Urantia deden, ingaan tegen de Wil van God, ingaan tegen de wetten van God. En één van die heilige wetten is, dat de mens een vrije wil heeft, en dat de mens zijn gang moet kunnen gaan, ongeacht de gevolgen. En dat er uiteindelijk maar één weg voor de mens mogelijk is, in zijn gang van voormalige aap naar geestelijk mens, namelijk zijn vrije wil volgen. En uiteindelijk aan het eind van zijn apenweg – sorry dat ik het zo boud formuleer - zijn vrije wil uit vrije wil loslaat en de Wil van God gaat doen. En dat vind ik zo'n aangrijpende waarheid, uit vrije wil de Wil van God doen, zo'n paradox, dat ik deze bewaar voor een andere keer, if ever.

En wat ik ook bewaar voor een andere keer en wat zeker ook met dit onderwerp te maken heeft is onderstaande Ponder, die werpt echt een heel ander licht op wat wij van God kunnen verwachten. En op de vraag in hoeverre alles wat wij meemaken onderhevig is aan onze vrije wil of ook aan die van de Wil van God, maar die bewaren we ook maar voor een andere keer.

Verhandeling 108, § 5, pagina 1191

*"(Gedachtenrichters) hebben er geen belang bij de levensloop van de sterveling gemakkelijk te maken; zij zetten zich veeleer in om uw leven redelijk moeilijk en veeleisend te maken, zodat het stimuleert tot het nemen van veelvuldige beslissingen."*

Frank van Rooij



## Thought to Ponder



*[\(2080.3\) 195:7.18](#) ledere wetenschappelijke interpretatie van het materiële universum is waardeloos, tenzij zij gepaste erkenning aan de wetenschapsmens schenkt.*

*Geen beoordeling van kunst is echt, tenzij deze ook de kunstenaar erkenning geeft.*

*Geen evaluatie van de ethiek is de moeite waard, tenzij zij de ethicus erbij betreft. Geen erkenning van een filosofie is opbouwend wanneer deze voorbijgaat aan de filosoof, en religie kan niet bestaan zonder de werkelijke ervaring van de religieuze mens, die in en door deze ervaring God tracht te vinden en hem te leren kennen.*

*Evenzo is het universum van universa zonder betekenis los van de IK BEN, de oneindige God die het gemaakt heeft en het onophoudelijk bestuurt.*



## Luisteren



Ik hoor je in de stilte  
Jij die roept ...

Hoe kan ik antwoorden  
vanuit een wereld om me heen  
die mij niet kent

Of is het andersom?  
Of doet het er niet toe?

Omdat Jij, ...  
Jij immers  
mij altijd begrijpt

Ik hoef alleen maar te luisteren  
dán hoor ik Je in de Stilte  
van dit Moment

Dorrit Lanfers