

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Hierbij ontvangt u de vijfde Nieuwsbrief van 2016. Deze is weer met veel zorg voor u samengesteld.

Voor velen is de vakantie weer voorbij en hopelijk hebt u op welke wijze dan ook genoten van de zomer.

Graag informeren we u vanuit het bestuur van de SUN en over de Urantia ontmoetingsdag op 21 augustus jl. in Groot Kievitsdal te Baarn. Uit de reacties van vele aanwezigen mogen we terug zien op een geslaagde en inspirerende dag.

U kunt lezen over de UAI Interational Conference in 2018 in Nederland en de Europese Conferentie in Boedapest welke van 15 tot en met 18 september aanstaande wordt gehouden.

Anna Zeven is in de pen geklommen om u te vertellen hoe ze aan het Urantia Boek is gekomen en wat het met haar heeft gedaan. Een bijzonder verhaal. Met dank aan Anna.

Tijdens de derde lezing op de Urantiadag zijn een viertal citaten uit het Urantia Boek besproken. Eén van deze citaten was genomen uit verhandeling 146.3.2 (1641.4). Hierbij heeft Jezus te Rama een gedenkwaardig gesprek met een Griekse wijsgeer. U vindt deze indrukwekkende tekst in de Thought to Ponder. Genoeg stof om over na te denken of in studiegroepen te behandelen.

Van Frank van Rooij ontvingen we een tekst over zijn ervaring op de Urantiadag van 21 augustus. Voor het bestuur van de SUN is dit een 'hart onder de riem' om op de ingeslagen nieuwe koers verder te gaan. Bedankt Frank.



stichting **URANTIA** nederlandstalig

Het afsluitend gedicht van Wim Holterman, met als titel 'Volgeling zijn', zal van toepassing zijn op de vele lezers van het Urantia Boek.

Namens het bestuur van de SUN wens ik u veel leesplezier toe.

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig (SUN)

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368

Informatie vanuit het SUN bestuur



De Urantia Association International Conference 2018

Nu de vakantie weer achter de rug is, gaan we ons weer richten op de voorbereiding van de UAI conferentie in 2018. Afgelopen periode is door de Programma Commissie veel aandacht besteed aan de inhoud en invulling van de programma's voor de conferentie. We streven naar vernieuwing in vorm en inhoud van de lezingen, die deze conferentie tot een succes moeten gaan maken.

Tijdens de Urantiadag op 21 augustus jl. hebben bezoekers via een enquêteformulier aangegeven om op diverse wijzen mee te helpen dit evenement te laten slagen, zowel in de voorbereiding als op de conferentiedagen zelf.

Ook zijn er inmiddels donaties toegezegd en overgeboekt op de speciale rekening die we hebben geopend voor deze conferentie. We hopen dat we in de periode tot april 2018 voldoende financiële middelen mogen ontvangen om onze toegezegde bijdrage aan deze conferentie waar te maken.

Mocht u overwegen ons op vrijwillige basis financieel te ondersteunen, dan kunt u dit doen op onderstaand rekeningnummer van de Triodos Bank:

Urantia Nederland
IBAN: NL 57 TRIO 0391 1776 05
(BIC code TRIONL2U)
o.v.v. UAI Conferentie 2018



stichting **URANTIA** nederlandstalig



UAI: Tidings van september 2016

Voor Urantia Boek lezers die interesse hebben om ook eens over de grenzen te kijken is er in september een erg interessante editie van de Tidings verschenen. Tidings is de nieuwsbrief van de Urantia International Association (UAI) die met regelmaat verschijnt. U zult opmerken dat er internationaal veel gebeurt rondom het Urantia Boek. De

editie is Engelstalig. We hopen, dat in de toekomst iemand zich zal aanbieden om deze Tidings ook in het Nederlands te vertalen.

Hierbij de link van de Tidings:

<http://urantia-association.org/newsletter/tidings-september-2016/>



Who is Jesus?

De Europese Urantia Conferentie in Boedapest

Van 15 tot en met 18 september 2016 wordt de [Europese Urantia Conferentie](#) in Boedapest gehouden. Het thema van de conferentie is: "Who is Jesus". Deze conferentie wordt georganiseerd door de "Blue Club" en wordt gesponsord door de [UAI](#) en de Urantia Foundation. Het is zeer verheugend dat, met name door de aanwezigheid van veel jongeren, de opkomst de verwachting verre overtreft.

Er zal vanuit het bestuur en de organisatie van de UAI Conference 2018 een afvaardiging in Boedapest aanwezig zijn.

De ontmoeting in Boedapest biedt ons de mogelijkheid personen te spreken die ons in aanloop naar de UAI conferentie in 2018 met de nodige kennis en ervaring van dienst kunnen zijn.

De Urantia ontmoetingsdag op zondag 21 augustus



Op zondag 21 augustus is in Groot Kievitsdal nabij Baarn de Urantia ontmoetingsdag gehouden. Op deze dag hebben we de geboorte van Michaël van Neadon, “geïncarneerd” als Jezus van Nazareth op Urantia, voor de tiende keer met lezers van het Urantia Boek gevierd.

We mochten ons verheugen op een zelfde aantal aanwezigen als vorig jaar, maar waaronder 17 gasten die deze dag voor de eerste maal hebben bezocht. Wij hebben een deel van onze trouwe bezoekers moeten missen die om leeftijd of gezondheid niet meer kunnen komen. Het was geweldig om te zien dat bezoekers van voorgaande jaren en degenen die deze dag voor de eerste maal bezochten een gevoel van verbondenheid mochten ervaren.

Tijdens de inleiding is aandacht besteed aan de bestuurlijke gang van zaken van de SUN. Tevens is Bernhard Mertens herdacht die na een verblijf van 40 dagen in het ziekenhuis begin augustus is overleden. Bernhard Mertens en Johan Vandewalle hebben de afgelopen jaren op onze Urantia bijeenkomsten diverse lezingen verzorgd. Ook dit jaar hadden Johan en Bernhard aanvankelijk toegezegd

de eerste lezing te verzorgen. Johan deed dit nu desondanks alleen. Wij hebben dit zeer gewaardeerd.

Er is een Urantia-kaars ontstoken bij wijze van eerbetoon aan Michael van Neadon en als teken van verbondenheid van de Nederlandse én Belgisch-Vlaamse lezers van het Urantia Boek met de internationale gemeenschap om ons heen. Wij waarderen de aanwezigheid van een aantal gasten uit Vlaanderen, die een grotere reis moeten maken voor deze dag.

In aanloop naar de UAI International Conference 2018 met als thema: “Jesus as a Teacher” was dit jaar als hoofdthema gekozen: Michael van Neadon: Zoon van God en Zoon van de Mensen”. Johan Vandewalle verzorgde de eerste lezing met als thema: ‘De status van Michaël voor zijn laatste zelfschenking’, terwijl Karen Huigsloot de tweede lezing presenteerde met als inhoud: ‘De finale zelfschenking. Jezus zelf, zijn tweeledig doel, zijn zelfschenkingsopdrachten en restricties’.

De derde “lezing” was van nieuwe opzet. Ria Sprenger en Ina Terra hielden onder begeleiding van Frank van Rooij een



dialogoog met als thema : 'Wat betekent Jezus in ons dagelijkse leven?'.

Nieuwe opzet

Hierna werden de in deze dialoog besproken teksten uit het leven van Jezus uitgereikt zodat men hierover kon doorpraten in kleine groepen. Men kwam eigenlijk tijd tekort, bleek al snel! Zo kwamen teksten uit het Urantia Boek nog meer tot 'leven'. Uit de reacties die we o.a. via onze enquête mochten ontvangen is vooral op deze nieuwe manier van presentatie positief gereageerd.

Na alle groepsbijeenkomsten was er plenair gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleiders. Hieruit ontstonden interessante discussies. Een compliment voor de sfeer van deze dag is dat door alle aanwezigen respectvol is omgegaan met elkaars persoonlijke mening. Ons aller visie is immers dat het uiteindelijk gaat om de individuele relatie met God.

Binnenkort kunt u de lezingen van Johan Vandewalle en Karen Huigsloot en de

citaten waarop zij hun inspirerend verhaal baseerden, terug vinden op onze website: www.urantia.nl.

Na afloop was er volop gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting en kennismaking. Gezien de positieve reacties die we na afloop mochten ontvangen mogen we zeker terugzien op een geslaagde en inspirerende dag. Een "lezer van het eerste uur" merkte zelfs op dat dit de mooiste ledendag was tot nu toe. Daar doen wij het graag mee.

Noteert u daarom gerust alvast in uw agenda: de Urantiadag 2017 is op maandag 21 augustus.

De keuze van het bestuur - gewoon op een maandag - is toch om de dag zelf te benutten, in de hoop dat ieder hier vrij voor kan nemen of deze vrij kan maken.

En we houden deze locatie Groot Kievitsdal te Baarn zoals het er nu naar uitziet graag in ere.

Jaap Terra



Hoe ben ik aan het Urantiaboek gekomen en wat heeft dat met mij gedaan?



“Ongelooflijk ... Vannacht ben ik de poort van een nieuwe wereld binnengegaan. Er heeft een nieuw licht over mij geschinen dat mij verheven heeft tot vertrouwen, een grotere liefde en een wijds (in)zicht.” Dit schreef ik op 21-02-2006 in Berlijn in het toen nog maagdelijke dagboekje dat ik voor mijn geboorte had gekregen. The never ending Urantia story was begonnen!

Marcus

Eind 2005 ontmoette ik een heel bijzonder mens (43 jr). Hij vertelde de meest prachtige, indrukwekkende en inzicht gevende verhalen. Zo sprak hij over het ontstaan van de aarde en de zin van het leven, op een manier die ik nooit eerder had meegemaakt. En ook over de immense en liefdevolle hulp die ons dag in dag uit wordt aangeboden door onvoorwaardelijk liefhebbende onbevooroordeelde en geduldige wezens. En ga zo maar door. Ik, nog net 23, was hevig onder de indruk en werd benieuwd hoe hij dit allemaal wist.

We werden verliefd en gingen een lang weekend weekend naar de bijzondere stad Berlijn om cultuur te snuiven. Ik geloof dat we het maar liefst één keer hebben gered de hotelkamer te verlaten. Een cultureel uitstapje naar het museum. “Wegens omstandigheden alleen vandaag gesloten.” Onverrichter zaken keerden we terug naar ons hotel.

Wat we hele dagen en nachten deden op die hotelkamer? Ik maakte kennis met meditatie en zo spraken en mediteerden we vaak tot het weer licht werd. Om vervolgens weer te spreken en te mediteren. Na een tijdje hield ik het niet meer van nieuwsgierigheid: waar had hij al deze uitzonderlijke kennis toch vandaan?! En uiteindelijk onthulde hij mij zijn mysterieuze bron: Het Urantiaboek.

Visioen

Ik las als eerste het stuk over het leven op een naburig gelegen bewoonde planeet, daarna de Ark van Noach en toen de bruiloft te Kana. Ik was gelijk verkocht! Na het lezen van een passage uit het boek



kreeg ik - ik noem het maar even - een soort visioen. Een groot besef was daar en plots stond er een immens grote gouden Jezusfiguur voor me met zijn armen wijd gespreid. Zijn gezicht was liefdevol neutraal. Opmerkelijk waren de buitenproportioneel grote handen en voeten en de diepblauwe achtergrond.

Ik voelde een hevige kracht op m'n borstkas drukken. Alsof ik ergens van doordrongen moest worden. En tegelijkertijd voelde ik zo'n zinderende eindeloze ruimte, vrijheid. Een gevoel van intens welkom zijn, thuiskomen op zielniveau. Maar wat gebeurde er nou eigenlijk, daar in Berlijn? Zoals ik het ervaren heb, trad ik in het 'Koninkrijk Gods'. De volgende dag bezochten we de Wilhelm Gedächtniskirche. Daar hing een gigantische gouden verbeelding van Jezus, met immense handen en voeten, tegen een diepblauwe achtergrond. De tranen liepen over m'n wangen.

Nu, zo'n 10 jaar later, lees ik nog altijd dat ontzettend ontzaglijke prachtige boek vol wijs- en waarheden. Mijn complete leven is er inmiddels op gebaseerd. En mijn enige wezenlijke doel is de wereld in licht en leven brengen. Ik voed, samen met mijn ex-echtgenoot, de kinderen in 'Urantiastijl' op. Zo vierden we binnenkort de intreding van de Gedachtenrichter van onze oudste dochter.

Met open armen ontvangen

Na al die jaren van stille 'aanbidding', ging ik naar de jaarlijkse Nationale Urantiadag. Wederom werd ik met open armen ontvangen. Even schoten de beelden van de Gedächtniskirche door mijn hoofd. En nu zit ik ineens over twee weken in Boedapest voor de Europese Urantia conferentie!

En zo hebben we nog veel meer leuke en inspirerende plannen. "Ik ben de Poort...."

Anna zeven



Thought to Ponder



Het oponthoud te Rama*

[\(1641.3\) 146:3.1](#) *In Rama had Jezus het gedenkwaardige gesprek met de bejaarde Griekse wijsgeer die leerde dat wetenschap en wijsbegeerte voldoende waren om aan de behoeften van de menselijke ervaring te voldoen. Jezus luisterde met geduld en sympathie naar deze Griekse leraar, en erkende de waarheid van vele dingen die hij zei, maar toen de Griek was uitgesproken, wees Jezus hem erop dat hij er bij zijn discussie over het menselijke bestaan niet in geslaagd was een verklaring te geven van het 'vanwaar, waarom, en waarheen,' en hij voegde daaraan toe: 'Waar gij ophoudt, beginnen wij. Religie is een openbaring aan de ziel van de mens, die te maken heeft met geestelijke realiteiten die het denken alleen nooit zou kunnen ontdekken of geheel zou kunnen doorgronden. De inspanningen van het intellect onthullen wellicht de feiten van het leven, maar het evangelie van het koninkrijk*

ontvouwt de waarheden van het bestaan. Gij hebt de materiële schaduwen van waarheid besproken, wilt ge nu luisteren terwijl ik U vertel over de eeuwige, geestelijke werkelijkheden die deze voorbijgaande tijd-schaduwen der materiële feiten van het sterfelijke bestaan afwerpen?' Meer dan een uur lang onderrichtte Jezus deze Griek de reddende waarheden van het evangelie van het koninkrijk. De oude filosoof was ontvankelijk voor de benaderingswijze van de Meester, en daar hij oprecht en eerlijk van hart was, geloofde hij al spoedig dit evangelie van verlossing.

[\(1641.4\) 146:3.2](#) *De apostelen waren enigszins ontsteld over de open manier waarop Jezus met vele stellingen van de Griek instemde, maar Jezus zei na afloop, toen ze weer onder elkaar waren tot hen: 'Kinderen, weest niet verbaasd dat ik tolerant was ten opzichte van de filosofie van de Griek. Ware, echte*



innerlijke zekerheid is niet in het minst bevreesd voor een analyse van buitenaf, en evenmin neemt waarheid aanstoot aan eerlijke kritiek. Je moet nooit vergeten dat onverdraagzaamheid een masker is dat moet verhullen dat men heimelijk twijfelt aan de juistheid van wat men gelooft. Niemand zal zich ooit van zijn stuk laten brengen door de instelling van zijn buurman, indien hij volmaakt vertrouwen heeft in de waarheid van hetgeen hij oprecht gelooft. Moed is het vertrouwen dat voortkomt uit een

volstreekte eerlijkheid aangaande de dingen waarin men zegt te geloven. Oprechte mensen zijn niet bevreesd voor een kritisch onderzoek van hun ware overtuigingen en nobele idealen.'

* Opmerking: Bovenstaand uitgebreid citaat was een was één van de vier onderdelen van de lezing van Ina en Ria op de Urantiadag.

De Urantiadag lijkt wel een gebed



Na de Urantiadag van 21 augustus had ik het gevoel dat ik die dag gevoed was en opgeladen, dat ik sommige dingen beter begreep uit het boek en van het leven. Dat het Urantiaboek weer meer een plaatsje had gekregen in mijn leven. Ik dacht, ik voel me alsof ik gebeden heb. Dat wilde ik graag met u onderzoeken. Maar dan eerst maar even terug naar wat het Boek over het gebed zegt.

[Verhandeling 91, §5, pagina 998:](#)

“Het gebed behoeft evenwel niet altijd individueel te zijn. Het bidden van een groep of gemeente is zeer doeltreffend doordat het in hoge mate socialiserend is in zijn wijdere effecten. Wanneer een groep gemeenschappelijk om morele verdieping en geestelijke verheffing bidt, dan hebben dergelijke gebeden hun weerslag op de individuen die de groep vormen: door hun participatie worden zij er allen beter van”.

Ik ben me ervan bewust, dat dit over bidden in een groep gaat. Nu ja, dat hebben we niet gedaan, we hebben

samen geluisterd naar lezingen, erover gepraat, samen gegeten, ervaringen gedeeld, dat is toch wat anders? Waarom had ik dan net het gevoel alsof ik naar een geestelijke kapel was geweest?

Ik denk dat het eenvoudige antwoord ligt in de inspirerende woorden van Christus: *“Waar twee mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden”*.

En dat was wat wij hebben gedaan met z’n allen: in de geest van Christus samengekomen. We hebben ons gericht op de woorden en het leven van Christus. We hebben gepraat, gedeeld, geluisterd, gelachen, ons best gedaan, en we waren niet heilig en deden niet heilig. Maar m.i. was het wel een heilige bijeenkomst, die ons dichterbij God bracht. Inspirerend, stimulerend, samenkomend, verdiepend. En we hadden allen voor ogen dichterbij de goede God te komen, beter te luisteren naar de Richter in ons, ons te laven aan het goede voorbeeld van Christus. En dat doen we met z’n allen ook in ons eentje. En een aantal doet dit met een medemens, die het Boek ook leest. En een aantal zit in een studiegroep. Maar de kracht van het samenkomen, van de groep



is niet te onderschatten. En hoe groter de groep, des te groter de werking, tenminste als de lezingen en de gesprekken daar naar zijn, en dat waren ze.

En dan haal ik graag nog het Boek aan:

[Verhandeling 103, §4, pagina 1133:](#)

“Het kenmerkende verschil tussen een gezellig samenzijn en een religieuze bijeenkomst is dat de religieuze bijeenkomst, in tegenstelling tot de wereldlijke, is doortrokken van een sfeer van gemeenschap. Op deze wijze scheidt de vereniging van mensen een gevoel van broederschap met het goddelijke ...”

En dat is toch waar we het voor doen, een gevoel van broederschap met het goddelijke versterken. Dat overkwam ons op de ledendag, dat is de werking als je samen komt met zo'n doel, dat is het gevolg als je samenkomt, zoals in studiegroepen en praat met elkaar over dit grote streven. Wij koesteren allen dit streven, dat zo prachtig in het Boek wordt geformuleerd, om te luisteren naar de richter, om samen te werken met de Richter, en zo dichterbij God te komen.

Naar mijn gevoel, naar mijn ervaring is dat op de Urantiadag gelukt.

Frank van Rooij



Volgeling zijn



Meelopen met de massa
Geeft een veilig gevoel.
Noch je eigen mening
noch je eigen verantwoordelijkheid
zijn dan in het geding.
Meelopen met de massa
kost niet zoveel pijn.
Je loopt gemakkelijk in de pas.
Een ander gaat voor en vangt de klappen op.

Volgeling zijn:
dat is een persoonlijke keuze
Je kunt je niet verschuilen achter een ander.
Je maakt zelf je keuze.
Je ideaal is richtingwijzer.
De obstakels op je weg
moet je zelf overwinnen.
De tegenstand van anderen
moet je zelf een plaats geven
en te boven komen.

Volgeling zijn
vraagt een zekere radicaliteit,
en ook de durf
om de gevolgen niet uit de weg te gaan.
Het is niet roekeloos meelopen,
maar wel goed overwogen gestalte geven
aan het ideaal van Jezus.

Wim Holterman.