
Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



Hierbij ontvang je de Nieuwsbrief van 15 mei. Hopelijk zul je deze weer met plezier lezen.

Graag wil ik terugblikken op de 10^e Urantia Association Internationale conferentie die van 12 tot en met 15 april in Nederland is gehouden, waarbij de Stichting Urantia Nederlandstalig gastheer mocht zijn. Gezien de vele positieve reacties mogen we terugzien op een bijzonder geslaagde conferentie.

Geslaagde conferentie

Op dinsdag 21 augustus organiseren we weer onze jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag waarbij we de incarnatie van Michael van Nebadon als Jezus van Nazareth op Urantia vieren. De voorbereidingen zijn reeds gestart.

Binnenkort kunnen we je nader over deze dag informeren.

Momenteel zijn er weinig of helemaal geen Nederlandstalige Urantia Boeken te koop in de boekhandel of via webshops. Er is een tijdelijke oplossing gevonden, waarover je meer leest in deze Nieuwsbrief.

Tijdens de Urantia Association International Conferentie hebben zeven sprekers plenaire presentaties gehouden. De aanwezigen konden daarna in break-out sessies met elkaar het onderwerp van deze presentaties verder bespreken.

De sprekers zijn personen die het Urantia Boek gedurende vele jaren hebben gelezen en bestudeerd en hun presentaties waren van hoog niveau. De uitgesproken teksten zijn de bezoekers op



papier aangeboden in de door hen gewenste taal, te weten Engels, Nederland, Frans en Spaans.

De presentatie van Gaétan Charland – de eerste spreker tijdens de conferentie – is in deze Nieuwsbrief vermeld onder de vaste rubriek: Ter overweging.

Publicatie Mandaat

Als aanvulling op zijn presentatie is het “Publicatie Mandaat” gevoegd. Dit kan voor ieder maar zeker voor nieuwe lezers van het Urantiaboek een welkome aanvulling zijn.

Ik dank alle mensen die deze conferentie met al hun inspanningen, enthousiasme en vaardigheden tot een groot succes hebben gemaakt.

En speciaal dankt het bestuur Karen Huigsloot, een van de oprichters van de

Stichting Urantia Nederlandstalig, die tijdelijk (tot en met de conferentie) als toegevoegd bestuurslid én hoofdverantwoordelijke binnen de Programma Commissie van de conferentie, beide taken op een prachtige wijze heeft volbracht. We zijn haar daar zeer erkentelijk voor.

Tenslotte wordt een voor mij bijzondere persoonlijke ervaring door Pato Banton gecombineerd met het uitdragen van een boodschap uit het Urantia Boek.

Hopelijk ontmoeten we elkaar op de Urantiadag van 21 augustus.

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig (SUN)

✉: info@urantia.nl

☎: 06-25468368

De 10e Internationale Conferentie van de Urantia Association International



Na 3 jaren van intensieve voorbereiding was het dan zover:

De 10^e Internationale Conferentie van de Urantia Association International in Nederland van 12 tot en met 15 april.

Aan mij de taak een verslag te doen van deze geweldige conferentie. Eigenlijk een onmogelijke taak om weer te geven wat ons, de geweldige mensen om me heen, en alle bezoekers zo diep heeft geraakt, ontroerd, geïnspireerd en gemotiveerd.

Jesus as a teacher
Are you ready to live his teachings in the 21st century?

Door de inhoud van de lezingen, de break-out sessies en de workshops heeft Jezus zeer zeker zijn sporen achtergelaten, is er zaad gezaaid en zijn er plantjes geplant voor de verdere groei op Urantia van "The 5th Revelation". (De nieuwe openbaringen zoals omschreven in het Urantia Boek.)

Aan de hand van de vele positieve reacties mogen we stellen dat deze conferentie

zeer geslaagd is. Velen gaven aan dat men persoonlijk diep geraakt was en dat men tijdens de conferentie en zelfs daarna een paar dagen het gevoel heeft gehad dat dit het Urantia is zo Jezus dat heeft bedoeld ... een 'Wereld in Licht en Leven'.

De inhoud van de lezingen, de organisatie van de conferentie en de accommodatie zijn door velen erg gewaardeerd.

Wereld in Licht en Leven

Het voelen van broederschap zoals God dat bedoelt, het ontmoeten van nieuwe vrienden, de fijne gesprekken, de vele internationale 'grenzeloze' contacten en ook het entertainment op de avonden maakten dat velen met mooie en waardevolle herinneringen naar huis zijn gegaan.

Michel van Nebadon heeft mensen nodig om zijn prachtige plannen voor Urantia voor de toekomst te kunnen realiseren. De velen die hebben meegewerkt om deze conferentie te doen slagen hebben het -



ondanks het vele werk dat er gedaan moest worden- als een eer beschouwd te mogen bijdragen aan het succes van deze bijeenkomst op Urantia.

De conferentie ...

In eerste instantie hadden we een begroting gemaakt voor 100 personen. Het uiteindelijke aantal bezoekers bedroeg 177 personen, afkomstig uit 23 landen. Door dit grotere aantal konden we onze gasten ook meer bieden, zoals bijvoorbeeld iedere avond top entertainment enz.

Ook NH-Conference Centre Leeuwenhorst heeft zich van zijn allerbeste kant laten zien. Een groot compliment aan hen!

Streamen

De meeste activiteiten, zoals de openingsavond, de plenaire presentaties, sommige workshops, het entertainment tijdens de avondprogrammering, en de sluitingsceremonie zijn live uitgezonden. De Urantia Boek lezers die bij de Urantia

Association International zijn aangesloten en waarvan de e-mail adressen bekend zijn hebben hiervoor een 'link' ontvangen.

Ook is deze link verstuurd naar onze Nieuwsbrieven lezers in Nederland en Belgisch Vlaanderen. In Nederland hebben 54 personen gebruik gemaakt van deze speciale service.

Via dit [YouTube kanaal](#) of [UStream kanaal](#) is het mogelijk de activiteiten van de conferentie opnieuw te bekijken. Ook kun je binnenkort op onze conferentie website www.uai2018.org de presentaties downloaden en bekijken.

We hebben het als een grote eer beschouwd om als Nederland deze 10^e Urantia Association International Conference te mogen organiseren binnen Europa. Nogmaals dank aan allen die deze conferentie mede tot een succes hebben gemaakt.

Jaap Terra
Voorzitter SUN

Urantia studie en ontmoetingsdag 2018



URANTIA DAG 2018

URANTIA DAG 2018

Op dinsdag 21 augustus wordt weer de landelijke Urantia studie- en ontmoetingsdag georganiseerd voor lezers van het Urantia Boek in Nederland en Belgisch Vlaanderen. Op deze dag vieren we de incarnatie én geboortedag van Michael van Nebadon als Jezus van Nazareth op Urantia. Hopelijk zal een doordeweekse-dag als dinsdag 21 augustus geen beletsel zijn deze dag te bezoeken.

De geboortedag van Michael

Graag nodigen we je hierbij uit om deze dag aanwezig te zijn. Voor velen zal dit een dag van ontmoeting zijn met bekende vrienden. De afgelopen jaren waren er ook veel nieuwe lezers, voor wie deze dag een mooie gelegenheid was nieuwe vriendschappelijk contacten te leggen met andere lezers.

Zoals jullie weten is mede door de inspanningen van het bestuur van de SUN en de Programma Commissie de 10e Urantia Association International conferentie in Nederland met name betreffende de organisatie en inhoud van de lezingen en workshops een succes geworden.

Urantia ontmoetingsdag

Het bestuur van de SUN heeft daarom de Programma Commissie gevraagd om samen weer een prachtige Urantia ontmoetingsdag te organiseren. Hierop is door allen enthousiast gereageerd. We zijn hiermee al aan de slag gegaan en de kennis en ervaring die we hebben opgedaan in voorbereiding én tijdens de conferentie willen we in de praktijk brengen.



Zodra er meer over het thema en de inhoud van deze dag bekend is zullen we je op de hoogte brengen.

Evenals voorgaande jaren is de locatie van de bijeenkomst weer Landgoed [Groot Kievitsdal](#) in Baarn. Groot Kievitsdal is schitterend gelegen tegen de bossen van Landgoed Pijnenburg aan de weg tussen Baarn en Hilversum en is wijd en zijd

bekend als een van de mooiste locaties van het Gooi. Het biedt alle faciliteiten die we nodig hebben deze conferentie weer tot een succes te maken.

Noteer 21 augustus alvast in jouw agenda.

Hopelijk tot ziens!

Het bestuur van de SUN

Nederlandstalige Urantia boeken



Door een mogelijk faillissement van de distributeur van de Nederlandstalige Urantia boeken (Frontier) zijn er momenteel zeer beperkt of geen nieuwe Urantia boeken bij de reguliere webshops en de boekhandel te koop.

Geen Urantia boeken te koop

Gelukkig zijn de Urantia Boeken veilig gesteld en wordt er in de loop van het jaar gezocht naar een nieuwe distributeur, zodat daarna de boeken weer volop beschikbaar zullen zijn.

In de wetenschap dat deze verkoopbeperking zou ontstaan heb ik privé actie ondernomen en ben in het bezit gekomen van een gering aantal nieuwe Urantia Boeken. Zolang mijn voorraad strekt kan ik deze boeken aanbieden voor de normale prijs van € 29,95, inclusief verzendkosten.

Mocht je hiervoor belangstelling hebben, neem gerust contact met mij op via: jaapterra6@gmail.com.

Jaap Terra



Ter overweging....



Wees het Licht van de Wereld

Door: Gaétan G. Charland

Jullie bent het licht der wereld. Een stad die op een heuvel is gelegen, kan niet verborgen blijven. Evenmin steken mensen een kaars aan om die onder een korenmaat te plaatsen, maar op een kandelaar; en hij geeft licht voor allen die in het huis zijn. Laat jullie licht zo schijnen voor de mensen dat zij jullie goede werken mogen zien en ertoe gebracht worden om jullie Vader die in de hemel is te verheerlijken.

[\[140:4.4 \(1572.4\)\]](#)

Zijn wij dit spirituele licht dat *schijnt voor de mensen, zodat zij ons goede werken kunnen zien?*

Het boek wordt gegeven aan diegene die er klaar voor zijn, lang voor de dag van z'n wereldwijde missie.

[\[Publication Mandate\]](#)

Indien wij de verantwoordelijkheid accepteren dat wij diegene zijn, die klaar zijn voor deze openbaring, zouden wij ons er dan niet op moeten voorbereiden om de spirituele ambassadeurs te zijn voor deze openbaring?

Licht – het lichten van geest – is een woordsymbool, een stijfiguur, waarmee de persoonlijkheidsmanifestatie wordt aangegeven die kenmerkend is voor geest-wezens van diverse orden. Deze lichtende emanatie staat in geen enkel opzicht in verband met verstandelijk inzicht of met de manifestaties van fysisch licht.

[\[0:6.9 \(10.1\)\]](#)

Het Urantia Boek vermeldt dit spirituele licht op vele pagina's; maar, van wat ik kan begrijpen, geloof ik dat dit licht niet met het menselijke oog gezien kan worden.



Mocht het wel zo zijn, hoe is het dan waarneembaar? Hoe kunnen wij, als studenten van Het Urantia Boek dit licht manifesteren.

Het is een wonderbaarlijke, transformerende ervaring om het levende kanaal te worden van geestelijk licht voor de sterveling die in geestelijke duisternis verkeert.

[\[130:2.4 \(1430.2\)\]](#)

Jullie die deze waarheden kennen, moeten in steeds grotere mate de vruchten van de geest voortbrengen en steeds meer toewijding aan de dag leggen aan het onzelfzuchtig dienen van je mededienaren.

[\[176:3.5 \(1917.1\)\]](#)

Als ik deze citaten goed begrijp, betekent het dat de vruchten van de geest de essentie zijn van dit licht en dat wij, als studenten van deze openbaring, dienstverlenend zouden moeten zijn ten opzichte van onze medemensen. Om effectieve verspreiders van dit onderricht te zijn, hoeven wij geen expert te worden van Het Urantia Boek of alles te begrijpen wat er op de pagina's staat. Wij moeten dit onderricht belichamen en wanneer wij dit doen, dan worden wij het licht dat zoekers van waarheid aantrekt.

En de vruchten van de goddelijke geest die worden voortgebracht in de levens van de uit de geest geboren en Godkennende stervelingen zijn: liefdevolle dienstbaarheid, onbaatzuchtige toewijding, moedige trouw, oprechte billijkheid, verlichte

eerlijkheid, onvergankelijke hoop, daadwerkelijk vertrouwen, barmhartig dienstbetoon, onophoudelijke goedheid, vergevensgezinde verdraagzaamheid, en blijvende vrede.

[\[193:2.2 \(2054.3\)\]](#)

Wij de lezers van Het Urantia Boek concentreren ons al te vaak op het boek zelf en te weinig op zijn onderricht; niet dat het boek minder belangrijk is, maar als studenten en verspreiders van het boek, moeten wij goede vertegenwoordigers zijn van z'n onderricht. Wij moeten dit onderricht omarmen en leven in ons dagelijkse leven. Doen wij dit niet, dan worden wij als hypocrieten gezien.

Ge kunt wel een religie prediken over Jezus, maar de religie van Jezus moet ge noodzakelijkerwijs leven.

[\[196:2.1 \(2091.10\)\]](#)

Vele dingen kunnen gedaan worden. Simpele oefeningen om ons zelf voor te bereiden op deze transformatie en eenieder van ons kan ze doen. Om hierin effectief, transformatief, oprecht en dienstbaar te worden, zijn er grondbeginsels die voorafgaan aan deze oefeningen.

De sleutels tot het koninkrijk des hemels zijn: oprechtheid, meer oprechtheid en nog meer oprechtheid. Alle mensen bezitten deze sleutels. De mensen gebruiken ze – gaan vooruit in geestelijke status – door beslissingen, beslissingen en nog meer



beslissingen.

[\[39:4.14 \(435.7\)\]](#)

Hier zijn een aantal grondbeginselen om het voortbrengen van de vruchten van de geest te verbeteren.

Studeren:

(U) moet de tijd van Jezus op aarde weer bestuderen. (U) moet zorgvuldig nota nemen hoe het koninkrijk der hemelen op de wereld werd ingewijd.

[\[Publication Mandate\]](#)

Gebed:

Voor hem was het gebed een oprechte uiting van zijn geestelijke instelling, een uitspreken van de trouw van zijn ziel, een verklaren van zijn persoonlijke toewijding, een uiting van dankbaarheid, een vermijden van emotionele spanning, een voorkomen van conflicten, een verheffing van het verstandelijk inzicht, een adelen van verlangen, een rechtvaardiging van morele beslissingen ...

[\[196:0.10 \(2088.5\)\]](#)

Meditatie:

De resultaten van deze gewichtige periode van overpeinzing vormden het afdoende bewijs dat het goddelijke bewustzijn het menselijke verstand triomfantelijk en geestelijk beheerst. Het bewustzijn van de mens is vanaf dit tijdstip het bewustzijn van God geworden, en ofschoon het zelf van het bewustzijn van de mens steeds aanwezig is, zegt dit

vergeestelijkte menselijke bewustzijn toch altijd: 'Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.'

[\[136:4.4 \(1514.5\)\]](#)

Verering:

"Ware religieuze aanbidding is geen nutteloze monoloog van zelfbedrog. Godsverering is een persoonlijke omgang met datgene wat goddelijk werkelijk is, met datgene wat de bron van de werkelijkheid zelve is. De mens streeft er door godsverering naar beter te worden en daardoor bereikt hij uiteindelijk het beste."

[\[196:3.22 \(2095.6\)\]](#)

Dienstverlening:

Jezus nam zijn apostelen vaak met zich mee voor korte perioden van meditatie en gebed, maar hij hield hen grotendeels in dienend contact met de menigten. De ziel van de mens heeft evenzeer geestelijke oefening nodig als geestelijk voedsel.

[\[91:7.2 \(1000.3\)\]](#)

Elk van deze praktijken is essentieel voor het verkrijgen en het vergroten van de vruchten van de geest, ik zou kunnen doorgaan met uit te leggen hoe elk van deze oefeningen ons kan helpen het schijnende licht te worden, maar dit kan allemaal beter gedaan worden binnen de begrenzings van een goede studiegroep met gelijkgestemde studenten. Deze kunnen ook samenvattend worden onderzocht in de workshops tijdens conferenties, Maar om werkelijk effectief



te zijn, moeten deze oefeningen ervaringen van het dagelijks leven worden. Zonder ervaring is niets bereikt.

(1777.3) 160:3.2 Wanneer deze ervaringen dikwijls worden herhaald, kristalliseren zij zich tot gewoonten, kracht gevende, eerbiedige gewoonten, en zulke gewoonten formuleren zich uiteindelijk tot een geestelijk karakter, en zulk een karakter wordt ten slotte door de medemensen onderkend als een gerijpte persoonlijkheid.

[\[160:3.2 \(1777.3\)\]](#)

Ik ben er altijd verbaasd over wanneer studenten van Het Urantia Boek bekennen dat zij gebed, meditatie of verering niet beoefenen en zelfs redenen, excuses vinden om zich er niet mee bezig te houden. Hoe verwachten wij om zoals onze Vader te worden of zelfs wensen zijn Wil te doen, als wij niet dagelijks tijd nemen om met hem te zijn alleen in onze geest? We zouden een dagelijkse afspraak met onze Vader moeten maken, als wij wensen zijn Wil te doen en een beetje zoals hij te worden dag bij dag, om perfect te zijn zoals Hij is. Jezus heeft ons het vele

voorbeelden gegeven hoe te bidden, mediteren en te vereren, tijdens zijn tijd op aarde, deze oefeningen waren altijd natuurlijk niet om te misleiden, maar om te verlichten.

Het geheim van zijn ongeëvenaarde religieuze leven was deze bewustheid van de tegenwoordigheid Gods; en hij bereikte deze door intelligent gebed en oprechte godsverering – een ononderbroken gemeenschap met God – en niet door ingevingen, stemmen, visioenen, of buitengewone religieuze praktijken.

[\[196:0.10 \(2088.5\)\]](#)

Publication Mandate

Tot slot, zou ik u willen aanmoedigen om te mediteren en te reageren op dit citaat uit het Publication Mandate.

Het boek is gegeven aan diegene die er klaar voor zijn, lang voor de dag van z'n wereldwijde missie. Duizenden studiegroepen moeten worden opgericht en het boek moet in vele talen worden vertaald.



Het Publicatie Mandaat

OPGESTELD DOOR: zekere leden van de General Council van de Urantia Brotherhood

VOOR: de Archieven van het Uitvoerend Comité van de Urantia Brotherhood

AANGEBODEN OP: 4 April 1955

Het lijkt ons passend / gepast om, ten tweede male, bepaalde wijze (verstandige) commentaren en adviezen onder de aandacht te brengen van het Uitvoerend Comité, die gedurende een periode van jaren zijn verzameld en te maken hebben met toekomstige problemen/opgaven van het Urantia Boek. deze adviezen zouden zeer wel aangeboden kunnen worden onder het algemene hoofd.

DE TIMING VAN HET URANTIA BOEK

Algemeen aangeduid als het Publicatie Mandaat¹

"Wij beschouwen het Urantia Boek als een kenmerk van de progressieve evolutie van de menselijke samenleving. Het staat niet in nauw verband met de spectaculaire episoden van epochale revolutie, ook al lijkt het bedoeld te zijn om te volgen na één zo'n revolutie in de menselijke samenleving. Het Boek hoort bij het tijdvak dat onmiddellijk zal volgen op de beëindiging van de huidige ideologische strijd. Dit zal de dag zijn dat mensen bereid zullen zijn om te zoeken naar

waarheid en rechtvaardigheid. Wanneer de chaos van de huidige verwardheid voorbij is, zal het beter mogelijk zijn om de kosmos van een nieuw, beter tijdvak van/in de verhoudingen tussen mensen te formuleren. En het is ten behoeve van deze betere ordening van zaken op aarde dat het Boek is gereed gemaakt.

"Maar de publicatie van het Boek is niet uitgesteld tot die (mogelijk) enigszins verlegen dag. Er is voorzien in een vroege publicatie van het Boek, zodat het voorhanden is voor het opleiden van leiders en leraren. Het dient ook aanwezig te zijn om de aandacht te kunnen trekken van bemiddelde personen die er aldus toe gebracht kunnen worden om fondsen te verschaffen ten behoeve van overzettingen in andere talen.

"Gij die uw leven hebt gewijd aan het dienen van het Boek en de Broederschap, kunt het gewicht van uw acties niet goed beseffen. Ge zult ongetwijfeld leven en sterven zonder te beseffen dat ge deelneemt in de geboorte van een nieuw tijdperk van religie op deze wereld.

"De toekomst ligt niet open voor uw begrip als sterveling, maar ge zult er goed aan doen om ijverig de volgorde, het plan en methoden van voortgang te bestuderen zoals deze werden uitgevoerd in het aardse leven van Michael, toen het Woord vlees geworden was. Gij wordt deelnemers in een volgende episode, nu het woord Boek is geworden. Het verschil

¹ In The History of the Urantia Movement, door Dr. William S. Sadler, wordt deze boodschap Het Publicatie Mandaat genoemd.



tussen deze dispensaties van religie is groot, maar er zijn veel lessen te leren door het bestuderen van het vorige tijdperk.

"Ge moet de dagen van Jezus op aarde opnieuw bestuderen. Ge moet zorgvuldig aandacht schenken aan de wijze waarop het koninkrijk des hemels op aarde werd geïnaugureerd. Evolueerde het langzaam en ontvouwde het zich op een natuurlijke manier? Of kwam het met een plots vertoon van kracht en een spectaculair vertoon van macht? Was het evolutionair of revolutionair?"

"Ge moet leren uw ziel in lijdzaamheid te bezitten. Ge zijt verbonden met een openbaring van waarheid die deel uitmaakt van de natuurlijke evolutie van religie op deze wereld. Al te snelle groei zou suïcidaal zijn. Het boek wordt gegeven aan degenen die er klaar voor zijn, lang vóór de dag van de wereldwijde missie van het boek. Er moeten duizenden studiegroepen tot stand worden gebracht en het boek moet in vele talen worden vertaald. Zo zal het boek gereed staan wanneer de strijd voor de vrijheid van de mens eindelijk wordt gewonnen en de wereld opnieuw veilig is geworden voor de religie van Jezus en de vrijheid van de mensheid." (10.5)

[Deze verhandeling werd door William S. Sadler, Jr. aan het Forum aangeboden op de bovengenoemde datum. Voor publiek gebruik werden de voornaamwoorden gewijzigd, bijvoorbeeld "wij" in plaats van "u". Voor deze gelegenheid hebben wij deze terug gebracht naar het oorspronkelijke gebruik. Kopieën van deze verhandeling werden ingevoegd in het notitieboek van de secretaris.]



Bedankt Karen!



Velen van jullie zullen Karen Huigsloot kennen als medeoprichtster en voorzitter van de Stichting Urantia Nederlandstalig in 2007. Deze functie heeft Karen een aantal jaren vervuld.

Haar functioneren in het bestuur van de SUN en haar deskundigheid op organisatorisch gebied hebben mij ertoe gebracht om aan Karen te vragen de grote uitdaging van het organiseren van de 10^e Urantia Association International conferentie mede op zich te nemen.

Karen heeft hierin toegestemd en was bereid deze taak op zich te nemen tot en met de conferentie.

Naast het functioneren als toegevoegd bestuurslid heeft Karen de hoofdverantwoordelijkheid op zich genomen voor de Programma Commissie. In samenwerking met het bestuur van de Sun en de andere leden van de

Programma Commissie (Ina van der Plas-Terra en Elise van Ruth-Baarbé) is Karen mede de grote drijfveer in ons team geweest voor het programma en het succes van de conferentie.

Het succes van de conferentie

Karen heeft toegezegd om haar opgedane kennis en diensten beschikbaar te stellen voor het mede organiseren van de Urantia ontmoetingsdag op 21 augustus en voor eventuele andere gelegenheden waarbij ze zich ten dienste kan stellen van de SUN.

Karen, namens het bestuur van de SUN wil ik je graag heel hartelijk danken voor jouw geweldige inzet!

Een bloemetje is op zijn plaats.

Jaap Terra
Voorzitter SUN



Ter afsluiting ...



What shall we do to be saved ?

Paton Banton en Antoinette Hall waren de 'Masters of Ceremony' tijdens de afgelopen conferentie. Als rasartiesten hebben ze tevens op zaterdagavond 14 april een prachtig concert verzorgd.

Omdat ze in het bezit waren van veel bagage voor de conferentie in Nederland en daarna moesten doorreizen naar de Afrika Conferentie in Accra in Ghana, had ik aangeboden hen met de auto van Schiphol te halen.

In de buurt van Noordwijkerhout waren ze zeer onder de indruk van de prachtige hyacintenvelden en alle andere bloemen die volop in bloei stonden.

Op hun verzoek heb ik mijn auto langs de kant van de weg gezet om ze te laten genieten van 'Nederland in bloei'.

Onder de indruk

Pato Banton heeft toen een en ander gefilmd én – geïnspireerd door deze ervaring – de nacht voor de conferentie niet geslapen, maar [een video gemaakt](#) die ik jullie niet wil onthouden.

Geniet ervan ...

Jaap Terra