



---

## Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen



De vorige Nieuwsbrief alweer twee maanden geleden verstuurd. Voor mijn gevoel is er veel minder tijd verstreken. Waar blijft de tijd?

In deze vorige Nieuwsbrief vroeg ik u “wie is er goed met gedichten?”. Lang hoefde ik niet op antwoord te wachten: Dorrit Lanfers (voor de iets langer Nieuwsbrief lezende lezer geen onbekende) antwoordde mij met een aantal wederom mooie gedichten. Op de laatste pagina leest u, niet geheel per ongeluk, **Tijd**.

Ook in “**Ter overweging**” is het misschien raadzaam de vorige Nieuwsbrief erbij te houden. Heeft u deze niet bij de hand? Geen probleem. Met de techniek van vandaag de dag bent u maar één klik ervan verwijderd.

Over de vorige Nieuwsbrief gesproken: ik berichtte u dat de vacature van voorzitter

vacant is. Dat is nog steeds zo. Maar via een aantal bijzondere omwegen kwam ik hierdoor weer in contact met een oude bekende, die ons in eerste instantie wil helpen met **de Landelijke Urantia-dag** op woensdag 21 augustus 2019.

En een andere oude bekende weet, op de voor hem zo kenmerkende dichterlijke wijze, te vertellen waarom hij **zo verknocht is aan *Het Urantia Boek***.

Ook stond er in de vorige nieuwsbrief een artikel over de “[Multi-language Urantia Book](#)” website. Daarin zijn ook nieuwe ontwikkelingen te melden. En over deze ontwikkelingen ben ik regelmatig in contact met de Urantia Foundation. Tijdens één van onze meetings deed Tamara Strumfeld (Executive Director @ Urantia Foundation) mij het verzoek of ik eens rond wilde kijken naar iemand die de



nieuwsbrieven van de Urantia Foundation (of enkele artikelen eruit) zou willen vertalen. Bent u genegen en in de gelegenheid dit te doen, stuur mij dan een email ([info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl)), dan breng ik u onder de aandacht bij de Urantia Foundation. Ik kijk naar u uit.

**Op de tweede Europese Urantia Conferentie** in Tallin (over twee maanden) zal ik Tamara en anderen zeker weer persoonlijk kunnen spreken. Heeft u nog niet geboekt? Nu kan het nog. Voor de mensen die niet gaan: ik verwacht niet de volgende Nieuwsbrief (die gepland staat

op 15 juli a.s.) de dag na deze conferentie klaar te hebben. Het verschijnen ervan zal waarschijnlijk een paar dagen later zijn.

En daarmee zijn we aangeland in het hier en nu van de huidige Nieuwsbrief. Of waren we dat al? Tijd: waar blijft het?

Marcel Peereboom  
Vicevoorzitter Stichting Urantia  
Nederlandstalig  
✉: [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl)  
☎: 06 – 23 25 54 52

## Uitnodiging voor de 2<sup>e</sup> Europese Urantia Conferentie in Tallin



In vorige nieuwsbrieven is hier reeds gewag van gemaakt: de 2<sup>e</sup> Europese Urantia Conferentie die gehouden wordt in Tallinn, Estland, van 11 t/m 14 juli a.s. Ik hoop allereerst dat ik u daar mag spreken. En tevens hoop ik dat u het mij niet euvel wil duiden dat de volgende nieuwsbrief iets later dan 15 juli zal verschijnen.

Het thema van de conferentie is:

**“Growing Seeds  
Qualitative Internal and Quantitative  
External Growth”**

Zaadjes laten opkomen/ groeien -  
Kwalitatieve Interne en Kwantitatieve  
Externe groei.

Hierbij zullen we ons concentreren op hoe we intern in Geest en extern in aantal kunnen groeien. Lezers vanuit de gehele wereld zijn hierbij van harte welkom.

Op vrijdag en zondag concentreert het programma zich op spirituele groeipotentialen; op zaterdag zal de nadruk liggen op het vergroten van het aantal lezers. Ervaringen uit verschillende landen in Europa en andere continenten zullen worden gepresenteerd, en er wordt onderzocht wat ze hebben gedaan om nieuwe lezers te vinden en nieuwe studiegroepen te vormen.

Na deze presentaties zullen de workshops zich richten op het ontwikkelen van nieuwe plannen om lezers aan te trekken. Workshops zullen worden georganiseerd in kleinere taalgroepen.

### Conferentie

De Estlandse vereniging Urantia ([Eesti Urantia Assotsiatsioon](#) - EUA) organiseert deze conferentie, die zal plaatsvinden in het Tallink Spa & Conference Hotel in Tallinn, Estland.



De hoofdtal die tijdens de conferentie wordt gesproken, is Engels, maar de organisatie van de conferentie heeft de intentie om de presentaties in verschillende talen te vertalen (dit is afhankelijk van de hoeveelheid vrijwilligers die ze kunnen vinden voor het vertaalwerk).

## Website

De conferentiewebsite is te vinden op: [www.urantia.ee/conference2019](http://www.urantia.ee/conference2019) en geeft u meer informatie over het programma, de registratie, de prijs van het evenement en de reservering van uw hotelkamer. In de komende maanden zal meer informatie beschikbaar zijn op de website.

## Registratie

Begin nu met het plannen van uw reis om deze conferentie bij te wonen en verken de best bewaarde middeleeuwse stad in Noord-Europa - Tallinn, met gotische torenspitsen, kronkelende geplaveide straten en betoverende architectuur.

Klik op de link

[www.urantia.ee/conference2019](http://www.urantia.ee/conference2019) om je aan te melden voor het evenement en om uw kamer te boeken.

Ik heb mijn koffer al bijna gepakt!



## Multi-language Urantia Book



In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u er al over: de website: "[Multi-language Urantia Book](#)" (voor de oplettende lezer: de titel is iets aangepast). Deze website is er om het bestuderen van Het Urantia Boek te vergemakkelijken door de tekst van het boek in twee talen tegelijkertijd naast elkaar aan te bieden.

Ik kan u er meer over vertellen. Momenteel worden de talen ondersteund: Engels, Nederlands, Spaans (in een Latijns-Amerikaanse variant en een Europese versie), Frans, Duits en Pools. Binnenkort komen hier Portugees en Russisch bij. Waarschijnlijk volgt Hongaars daarna snel.

Ook is er hier en daar iets aan de opmaak/uitlijning van teksten iets verbeterd.

Met de Urantia Foundation is er overleg gaande over hoe deze site kan worden ondergebracht in de huidige site van de foundation: [www.urantia.org](http://www.urantia.org).

Neem gerust eens een kijkje: zie <https://multilanguageubook.azurewebsite.net/>



## Waarom ik aan *Het Urantia Boek* verknocht ben ...



Waarom ik verknocht ben aan *Het Urantia Boek* heb ik maar eens opgeschreven. Het zijn lichtpuntjes die mij naar het boek der boeken hebben geleid.

Ware ik niet voor mijzelf,  
Wie zou voor mij zijn?  
Ware ik voor mijzelf slechts, wat zou ik  
zijn?  
Ware het niet nu, dan—wanneer?

*Talmoedse spreuk  
Misjna, Abot*

Ik schiep u als een wezen, hemels nog  
aards  
En noch sterfelijk noch onsterfelijk alleen,  
opdat ge,  
Vrij naar eigen wil en eer,  
Uw eigen schepper kunt zijn.  
  
U alleen gaf Ik groei en ontwikkeling,  
Van eigen vrije wil afhankelijk.

Kiemen van een universeel leven zijn in U  
aangelegd.

*Pico della Mirandola  
Oratio de Hominis Dignitate*

Onveranderlijk immers is niets,  
Dan de aangeboren en onvervreembare  
rechten van de mens.

*Thomas Jefferson*

[\(365.3\) 32:5.7](#) Er bestaat in het bewustzijn  
van God een plan dat ieder schepsel in al  
zijn ontzaglijke domeinen omvat, en dit  
plan is een eeuwig voornemen van  
onbegrensde kansen, onbepaalde  
voortgang en leven zonder einde. En de  
oneindige schatten van zulk een  
weergaloze loopbaan behoren u alle toe,  
indien ge ernaar wilt streven!



[\(159.6\) 14:5.10](#) De lust tot avontuur, nieuwsgierigheid en de vrees voor eentonigheid- deze trekken die eigen zijn aan de evoluerende menselijke natuur- zijn daar niet zomaar ingelegd om het u tijdens uw korte verblijf op aarde moeilijk te maken en u te ergeren, doch veeleer om u in te fluisteren dat de dood slechts het begin is van een eindeloze loopbaan van avontuur, een eeuwig leven vol verwachting, een eeuwige ontdekkingsreis.

[\(2086.7\) 195:10.21](#) Voor het moderne Christendom valt te hopen dat het zal ophouden de sociale stelsels en het industriële beleid van de Westerse civilisatie te ondersteunen, terwijl het zich nederig buigt voor het kruis dat het zo moedig verheerlijkt, om daar opnieuw van Jezus van Nazaret de grootste waarheden te leren die de sterfelijke mens ooit te horen kan krijgen- het levende evangelie van het vaderschap van God en de broederschap der mensen.

Waarom ik met deze beroemde citaten kom? Kijk, of liever gezegd: lees!

Op de eerste plaats om een gevoel aan u over te brengen wat bij mij speelt als ik deze citaten lees en herlees. Puur contact met de wezenlijke dingen die ertoe doen: een diep gevoel van geluk, kosmisch geluk. Datzelfde gevoel wil ik graag tonen en laten meebeleven. Ook bij het kennis maken, voor mij althans, van *Het Urantia Boek*. Ik wist het meteen, in 1998 toen het

boek in het Nederlands uitkwam: dat moet ik hebben. Daar heb ik mijn hele leven al op gewacht. Welk een verheven moment! Ik kon mijn geluk niet op. Nu weet u zo'n beetje in wat voor een stemming ik was gekomen nadat ik het boek in mijn bezit kreeg. Ik begrijp wel dat ik niet van iedereen kan verwachten dat ze dezelfde gevoelens kunnen opbrengen. Daarom hoop ik dat iets van mijn gevoelens bij u overkomt als u verder leest. Wat ik beleefde was pure religie uit de eerste bron. En daar ben ik nog altijd zeer dankbaar voor dat ik dit heb mogen beleven. U begrijpt wellicht nu ook dat ik zulke gevoelens graag wil delen met de medebewoners van Urantia (onze aarde).

Als ik zelf wel eens twijfel aan alles, dan stel ik mij de schepping in zijn totaliteit voor: van groot naar groter en nog groter. Het duizelt je al spoedig. En dan van klein naar kleiner en nog kleiner. In de wetenschap zijn ze nu zo ver gevorderd, dat als je bij het allerkleinste komt, je dicht tegen de maker van dit alles aanloopt. Zomaar vanzelf. Daar geloof ik niet in. Het is allemaal veel te gecompliceerd om zomaar vanzelf te ontstaan. Maar goed, als je dit niet kunt onderschrijven, ja dan houdt het natuurlijk op. Ikzelf heb dan weer, met *Het Urantia Boek* onder handbereik, houvast gekregen.



## HEBBEN EN ZIJN

Op school stonden ze op het bord geschreven.  
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;  
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,  
De ene werkelijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.  
Is van de wereld en haar goden zijn.  
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,  
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.  
Is naar de aarde hongeren en dorsten.  
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,  
Is kind worden en naar de sterren kijken,  
En daarheen langzaam worden opgelicht.

*Ed Hoornik*

Zo ik heb nu wel mijn zegje gedaan om *Het Urantia Boek* aan te bevelen. Meer kan ik niet doen dan het onder uw aandacht te brengen. Niemand kan bekeerd worden;

bekeren moet je zelf doen. Anders houdt het op. Misschien later nog. Kansen krijg je je hele leven. Meer nog dan wij in de gaten hebben. Maar je moet het wel willen. Voor de volle 100%. Een beetje willen is niet genoeg. Dat heb ik zelf ondervonden. Het komt alleen maar tot zijn recht als het uit het diepste van je ziel omhoogkomt.

*(1891.1) 173:1.11* ... Men moet sluwe verdorven en arglistige mensen niet toestaan zich aaneen te sluiten, teneinde diegene uit te buiten en te onderdrukken, die vanwege hun idealisme niet geneigd zijn hun toevlucht te nemen tot gewelddadige acties om zichzelf te beschermen, of om hun prijzenswaardige plannen in het leven tot ontwikkeling te brengen.

Red

Breskens, 28-4-2019





## Landelijke Urantia-dag 2019



Over drie maanden vindt alweer de landelijke Urantia bijeenkomst plaats. Wij hopen velen van u daar te mogen ontmoeten en zo samen de geboorte van onze universum soeverein, Michael van Nebadon, te vieren. Deze dag valt op **woensdag 21 augustus 2019**.

### Ideeën

We weten dat het ontmoeten van gelijkgestemde mede-Urantianen zeer gewaardeerd wordt. Om deze dag echter zo nuttig en aangenaam mogelijk te kunnen besteden vragen we om uw hulp. We zouden graag van u horen wat u op deze dag graag zou willen doen, horen of beleven. Naar welke onderwerpen gaat uw belangstelling uit? En wat zijn naar uw mening de belangrijkste doelen van deze dag?

U kunt uw ideeën per email sturen naar [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl). We hopen op veel reacties. Bij voorbaat hartelijk dank.

### Locatie

Evenals voorgaande jaren wordt deze bijeenkomst weer georganiseerd op Landgoed [Groot Kievitsdal](#). Deze locatie is ons de afgelopen jaren goed bevallen en het beschikt over alle faciliteiten om van deze dag een succes te maken.

### Deelname en kosten

Net als voorgaande jaren hanteren we een eigen bijdrage van € 55,00. Koffie, thee, water en de lunch zijn hierbij inbegrepen. Deelname vindt uitsluitend plaats na overboeking op rekeningnummer:

IBAN: **NL82 TRIO 0781 4781 89**  
(Triodos bank)

BIC: **TRIONL2U**

T.n.v.: **Stichting Urantia Nederlandstalig**

O.v.v.: **21 augustus 2019**

Je kunt je alvast opgeven via:

[info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl).

Voor degenen voor wie de bijdrage een probleem is, neem a.u.b. contact met ons



stichting **URANTIA** nederlandstalig

op via [info@urantia.nl](mailto:info@urantia.nl) of telefonisch: 06-23 25 54 52. We zijn van mening dat geld geen beletsel mag zijn om deze dag te bezoeken. In overleg kan een tegemoetkoming worden afgesproken.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, kunt u dat terugvinden op onze [website](#).

Graag tot ziens, op 21 augustus a.s.!



## Ter overweging...



In de [vorige uitgave](#) toonde ik u een aantal citaten over humor. Nu wil ik het nog een stapje verder brengen. Met Cynisme. Cynisme kan in humor soms goed werken. En er is een tekst in *Het Urantia Boek* die dit prachtig illustreert. Nee, ik spreek hier niet over "[Het Cynisme](#)"; deze tekst bespreekt het oud-Griekse filosofisch cynisme. Ik bedoel hier de tekst die het materialisme op zo'n geweldig cynische manier buitel spel zet, dat ik, telkens als ik dit weer (her-)lees, nauwelijks een lach kan onderdrukken.

Lees maar het bezin van verhandeling 102:

[102:0.1 \(1118.1\)](#) VOOR de ongelovige materialist is de mens eenvoudig een toevallige gebeurtenis in de evolutie. Zijn hoop op overleving is opgehangen aan een

verdichtsel van de verbeelding van de sterveling; zijn angsten, liefdes, verlangens en geloofsovertuigingen zijn slechts de reactie van de incidentele juxtapositie van bepaalde levenloze atomen van materie. Geen vertoon van energie of uiting van vertrouwen kan hem verder brengen dan het graf. Het toegewijde werk en de inspirerende genialiteit van de besten onder de mensen zijn gedoemd te worden vernietigd door de dood, de lange, eenzame nacht van de eeuwige vergetelheid en de ondergang van de ziel. Naamloze wanhoop is 's mensen enige beloning voor zijn leven en zwoegen onder de tijdelijke zon van het sterfelijk bestaan. Iedere dag van zijn leven komt hij



langzaam maar zeker in de steeds vastere greep van een onvermurwbaar noodlot, gedecreteerd door een vijandig, meedogenloos universum van materie, een ondergang die de opperste belediging zal

zijn van al wat schoon, edel, verheven en goed is in zijn menselijk verlangen.

Lees verder via

[https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-48-het-morontia-leven#U48\\_4\\_0](https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-48-het-morontia-leven#U48_4_0)



## Ter afsluiting ...



### Tijd

Het tikken van de klok  
laat mijn hartslag versnellen  
geen tijd te verliezen

Mijn onrust neemt toe

In deze wereld  
waarin alles draait om tijd  
weet ik als geen ander  
dat diep in mij  
Stilte Is

Hoe kan het zo moeilijk zijn  
haar uit te nodigen,  
immer aanwezig,  
buiten tijd en ruimte  
vol in haar Leegte

*Dorrit Lanfers*