
Aan alle lezers van de Nieuwsbrief



Het is alweer een hele tijd geleden dat ik u heb gesproken. De laatste nieuwsbrief is alweer van 16 december vorig jaar. Dat lijkt lang, maar wat is drie maanden met een blik op de oneindigheid?

Het zijn bijzondere tijden. Ik hoop u dan ook in deze bijzondere tijden te mogen verblijden met wat goed nieuws. En dat goede nieuws dat is er.

Dit is de laatste Nieuwsbrief van mijn hand. Niet schikken! Ik bedoel: de laatste Nieuwsbrief van mijn hand alleen. Er is onlangs iemand als voorzitter tot de stichting toegetreten. Dus zullen de komende nieuwsbrieven door meerdere handen gaan.

Dat is het goede nieuws: de stichting heeft na één jaar weer een voltallig bestuur. De nieuwe voorzitter, Areke van Tuijl is haar naam, stelt zich hierna aan u voor.

En met de komst van een nieuwe voorzitter, komen er nieuwe ideeën tot bloei. Hierover meer in de volgende Nieuwsbrieven.

En hoewel de wereld zich momenteel in een crisis bevindt, is er wel reden voor een feestje: het Jubelfeest der jubelfeesten. U leest er meer over in deze Nieuwsbrief.

Verder vindt u naast een aantal gebruikelijke artikelen ook nog mededelingen over (internationale) Urantia bijeenkomsten o.a. over het komende event in Vancouver.

Ik wens u veel leesplezier, inspiratie en vooral: gezondheid.

Marcel Peereboom
Vicevoorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig

✉: marcel@urantia.nl

☎: 06 - 23 25 54 52



Even voorstellen ...



Beste Urantiaboek lezers,

Graag stel ik me aan u voor als de nieuwe voorzitter van onze stichting. Mijn naam is Areke van Tuijl, ik woon in Breda.

Mijn wieg stond 54 jaar geleden in Gameren, een dorpje onder de rook van Zaltbommel. Ik was het derde kind in een gezin van negen kinderen. Wij werden opgevoed vanuit het Christelijk geloof Gereformeerde gemeenten in Nederland, onderdeel van de Bijbelbelt.

Op mijn 16^e heb ik mijn eigen pad gekozen en hierdoor kwam ik terecht in het Katholieke Brabant.

Toen mijn leven enigszins op poten stond, ontstond er ruimte om te onderzoeken wat geloof voor mij betekent. Jarenlang heb ik de afdeling religie, esoterie, psychologie en filosofie van de bibliotheek doorgespit. Ik ben gaan kijken en ervaren bij diverse stromingen zoals bij het Boeddhisme etc. Ik

bleef zoeken maar voelde me nergens voldoende verbonden met de waarheid.

Toch was deze fase zinvol want nu lijkt het me een grote voorbereiding.

In 2010 kwam *Het Urantia Boek* uit de boekenkast van een vriendin. Al na het lezen van één bladzijde van de inhoudsopgave wist ik dat ik gevonden had waarnaar ik al zolang verlangde. Het warme gevoel wat in mij stroomde bevestigde dat.

De eerste jaren las en herlas ik in mijn ééntje totdat ik de behoefte voelde contact te zoeken met de Stichting. Jaap Terra verwelkomde me hartelijk en zo besloot ik al gauw dat ik ook naar de jaarlijkse Urantiadag wilde gaan.

Inmiddels heb ik meerdere mooie jaarlijkse Urantia dagen bijgewoond en ook nog een bijzondere conferentie. Wat hebben deze dagen mij een verrijking en verdieping gebracht! Ook heb ik daar aansluiting

gevonden bij andere lezers waardoor ik sindsdien regelmatig waardevolle studiemiddagen mag meemaken.

Na de conferentie ging ik online volgen wat er (ook vanuit het internationale) hoofdkantoor wordt gecommuniceerd en georganiseerd. Daardoor groeide mijn gevoel deel te zijn van een bijzondere gemeenschap: een gemeenschap die zich gezamenlijk inspant om de openbaringen die we via *Het Urantia Boek* leren kennen en bestuderen in ons leven vrucht te laten zijn.

Bijzondere gemeenschap

Ook rijpte bij mij het verlangen bij te dragen aan Gods koninkrijk op aarde. Dus toen de stichting zonder voorzitter bleek te zitten, hield mij dat erg bezig. Uiteindelijk overwon ik mijn twijfel omdat ik besepte dat de hele opklimming naar het paradijs begint met jouw nek uit te steken en risico's te nemen.

Mijn dankbaarheid voor het op mijn pad krijgen van *Het Urantia Boek* is heel erg groot. En het respect dat ik voel voor allen die mij voor zijn gegaan in het oprichten en vitaal houden van onze stichting, is eigenlijk niet onder woorden te brengen.

Vanaf het moment dat ik mij heb aangeboden als voorzitter en daarna door het huidige

bestuur als zodanig ben benoemd, ben ik blij en verheugd.

Voor mij, en ik hoop ook voor de stichting, worden dat mogelijk tijden van groei, verdieping en verbondenheid met jullie allen!

Ik kijk uit naar de samenwerking met de huidige bestuursleden Hanno en Marcel en heb er zin in om mijn steentje bij te dragen. Ook verheug ik me al op 21 augustus en het (weer) zien met jullie!

Ondertussen wens ik iedereen veel schoonheid, waarheid en goedheid.

Hartelijke groeten,

Areke van Tuijl



Voorzitter Stichting Urantia Nederlandstalig

✉: info@urantia.nl

☎: 06 – 12 62 08 86

Dit is een link naar een lied dat voor mij erg belangrijk is;

<https://www.youtube.com/watch?v=TkYM3Snpg8U>



Jubelfeest der jubelfeesten



Noot vooraf: Het artikel hieronder had ik al geschreven voordat we in de corona beperkingen terecht kwamen. Waarschijnlijk zal het programma dat op stapel staat zoals beschreven in het artikel daardoor ook in aangepaste vorm uitgevoerd worden.

Enkele weken geleden las ik op een zondagochtend in het Urantiaboek verhandeling 33.3 De universum-zoon en-geest.

In deze verhandeling wordt o.a. beschreven:

[33:3.5 \(368.5\)](#) ... Bij de troonsbestijging van de Schepper-Zoon als Meester-Zoon, bij het jubelfeest der jubelfeesten, erkent de Universum-Geest ten overstaan van de verzamelde scharen voor het eerst openlijk en universeel haar ondergeschiktheid aan de Zoon en belooft zij plechtig trouw en gehoorzaamheid. In Nebadon vond deze gebeurtenis plaats ten tijde van de

terugkeer van Michael naar Salvington, na de Urantia-zelfschenking. Vóór deze gedenkwaardige gebeurtenis erkende de Universum-Geest nimmer enige ondergeschiktheid aan de Universum-Zoon, en pas na deze vrijwillige afstand van macht en gezag door de Geest kon aangaande de Zoon naar waarheid worden verkondigd dat 'alle macht in hemel en op aarde hem in handen zijn gegeven.'

[33:3.6 \(369.1\)](#) Na deze plechtige gelofte van ondergeschiktheid van de Scheppende Moeder-Geest erkende Michael van Nebadon edelmoedig zijn eeuwige afhankelijkheid van zijn Geest-metgezellin, waarbij hij de Geest tot mederegeerder over de domeinen van zijn universum maakte en al hun schepselen vroeg dezelfde plechtige eed van trouw af te leggen aan de Geest die zij ook aan de



Zoon hadden afgelegd. Hierop werd de uiteindelijke 'Proclamatie van Gelijkheid' afgekondigd. ...

Die middag keek ik op YouTube, via [Urantia Book Network](#) naar een podcasts van the Spirit of truth. Te gast was Diane Labrecque. De uitzending was al over de helft toen ik ineens rechtop schoot: Ik hoorde Jubelee of Jubilees. Daar had ik die ochtend dus net over gelezen en daardoor dacht ik 'er valt me iets toe!'

Ze sprak over een essay dat Joshua Wilson had geschreven over de 'Proclamatie van Gelijkheid' en dat ze samen bezig waren met het voorbereiden van een viering op 18 mei nl. het jubelfeest der jubelfeesten.

Proclamatie van Gelijkheid

Ik besloot op onderzoek te gaan en via Google kwam ik terecht bij een radio-uitzending van Cosmiccitizen (Fellowship) waarin Joshua Wilson te gast is. Daar vond ik ook zijn emailadres want ik wilde inmiddels graag het essay lezen en er meer over weten.

Joshua reageerde enthousiast op mijn mail want hij wil graag dat zoveel mogelijk Urantiaboek lezers aansluiten bij zijn initiatief om 18 mei a.s. een viering te houden om Michael van Nebadon en de Moeder-geest te eren.

Vanuit Urantia Book Network (op YouTube) zal 18 mei een live-streaming plaatsvinden met Arizona, de woonplaats van Joshua, en met Diana Labrecque die met een groep Urantia boek lezers op dat moment in Israël zal zijn.

Joshua vroeg of ik wilde helpen door jullie over dit alles te informeren en ook zijn verhaal op Facebook te plaatsen om zo een

netwerk van liefde en eerbied te creëren met elkaar.

Na het lezen van zijn verhaal en essay, waarbij in de voetnoten zijn toelichting op de datum 18 mei staat, besloot ik dat dus te doen.

Hoe fijn is het om te beseffen dat heel Nebadon een Jubelfeest der jubelfeesten heeft! En dat wij mee kunnen doen met deze herdenking en in die vreugde kunnen delen!

Het lijkt me te kort dag om iets te organiseren voor ons allen, maar dan weten jullie wanneer je wilt hoe de live-stream te volgen en misschien meer in gedachten verbonden te zijn met het jubelfeest der jubelfeesten in Nebadon.

in die vreugde kunnen delen

Een kaars branden, samen in je studiegroep in het Urantiaboek lezen, mediteren en zo is er vast meer te bedenken om deel te nemen aan deze viering, wat jullie maar willen natuurlijk.

Waarom precies 18 mei vroeg ik Joshua. Hij verwees o.a. naar verhandeling 193.5 waar staat geschreven:

[193:5.1 \(2057.3\)](#) Het was bijna half acht, toen Jezus met zijn elf zwijgende en enigszins verbijsterde apostelen deze donderdagmorgen, 18 mei, op de westelijke helling van de Olijfberg aankwam. ...

[193:5.5 \(2057.7\)](#) Die morgen om ongeveer kwart voor acht verdween de morontia-Jezus uit het zicht van zijn elf apostelen en begon hij aan de opstijging naar de rechterhand van zijn Vader, om daar de formele bevestiging te ontvangen dat zijn



soevereiniteit over het universum Nebadon volledig was geworden.

Natuurlijk weten we niet hoe snel Jezus reisde. Wie weet arriveerde hij een dag later.

Maar ik ben er van overtuigd dat Jezus en de andere hemelse wezens blij zullen zijn dat ook wij nu (wederom?) horen dat er in heel Nebadon een Jubelfeest der jubelfeesten is.

Zij zullen de planeten die in quarantaine zijn graag betrokken zien in deze viering en speciaal Urantia, de planeet van Jezus-Michael en zijn laatste finale zelfschenking!

En als we al te vroeg zijn dan zal er vast met humor op gereageerd worden, denken jullie niet?

Areke 

Maar de lente wist het niet



Lieve mensen,

De tekst hieronder gaat op Facebook rond en ik werd er door geraakt. Niet iedereen heeft Facebook, daarom wil ik deze tekst hier met jullie delen.

We gaan door een bijzondere ervaring heen hier op Urantia. We zijn allemaal uit onze vaste patronen geraakt, moeten ons terugtrekken in onze huizen terwijl anderen juist een stap naar voren zetten en met elkaar zorgen voor ons.

Wellicht zijn eronder onze lezers grote zorgen omdat ze meer risico lopen, zijn er besmettingen waar ze zorgen om hebben of verliezen te betreuren.

Ook ik zit in de risico groep en focus me er op dat zo klein mogelijk te maken. Tegelijkertijd ervaar ik innerlijke rust en kalmte door mij verbonden te weten met onze hemelse vrienden en helpers. Hebben jullie dat ook?

Een paar weken geleden lazen we in mijn studiegroep juist hierover in [verhandeling 114](#), Het serafijnse bestuur van de planeet. Een aanrader om juist nu te lezen want het is bijzonder mooi beschreven hoe Urantia wordt bijgestaan en in deze situatie zullen onze helpers vast ook alle zeilen bijzetten! Dit geldt waarschijnlijk ook voor 'De engelen van de gezondheid' [[114:6.12 \(1256.2\)](#)]. Dit zijn de serafijnse dienaren die zich wijden aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten.

Er worden prachtige nieuwe creatieve oplossingen bedacht om het virus wat nu hier rondwaart onder controle te krijgen en de engelen zullen inspireren en helpen waar mogelijk. Ook is het ontroerend en hoopgevend hoeveel hulp en naastenliefde er ook is.

Ik wens iedereen een goede gezondheid en rust en geborgenheid in Gods liefde toe,

Areke

Maar de lente wist het niet ...

Het was begin 2020...

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen...En toen werd het Maart...

Het was Maart 2020...

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen...De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen

Het was Maart 2020...

De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten
Bijna alles was gesloten ...Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist het

Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was Maart 2020

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg

Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon

Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was

Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...

Er was isolatie, ziekte en paniek....Toen werd de angst pas echt!!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...

En de weken duurden ineens veel langer...

En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...

De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...

De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht...Iedereen wist wat er gebeurde

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien

De Magnolia stond in de knop

De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

En toen...

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt

Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen

Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit

Sommigen leerden een nieuwe taal

Sommigen ontdekten kunst

Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug

Anderen stopten met onwetend onderhandelen

Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin

Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen

Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden

Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken

Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit

Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn

Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen

Mensen herstelden van hun stressvolle leven

Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar

Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen

De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan

Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg

Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen

Om 20:00 uur s 'avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen...

En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen...Dat wisten we allemaal

En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels

En toen kwam de dag van bevrijding...
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen...
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan

En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood

Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven...

Susan Blanco (De Taalrecycler)
"Geïnspireerd door mensen"



Multi Language Book

English | Español | Português | Polski | Български | Français | Română | Magyar | Deutsch | Русский | Italiano | 한국어 | Nederlands | فارسی | Suomi | Ελληνικά | Svenska | עברית | Eesti | Lietuvių | Bahasa Indonesia | 日本語 | Čeština | Dansk



Beschermers van de ongeschonden tekst van Het Urantia Boek sinds 1950

Zoeken op de Website:

Zoeken in Het Boek:

Home | Het Urantia Boek | De Stichting Urantia | Donaties | **Multi Language Book** | Meedoen | Contact

| Titels | Inhoudsopgave | < Deel 1 | Paper: 1 | Verhandeling 2 > | Paragraph Numbers: On / Off |

First language: Nederlands | Second language: English

Verhandeling 1 De Universele Vader

[1:01 \(21.1\)](#) DE universele Vader is de God van de gehele schepping, Eerste Bron en Centrum van alle dingen en wezens. Zie God in de eerste plaats als schepper, dan als beheersers en ten slotte als oneindige handhaver. De waarheid aangaande de Universele Vader was becomen tot de mensheid

Ik heb u een aantal nieuwsbrieven geleden verteld over een nieuwe functionaliteit op de website van de Urantia Foundation: de [Multi Language Book](#). *Het Urantia Boek* is hierbij in twee talen tegelijkertijd naast elkaar te lezen.

Recentelijk zijn hierin een aantal verbeteringen doorgevoerd.

- Zo wordt er nu standaard de taal in de linker kolom getoond waarin je de website van de foundation bezoekt. En rechts wordt de Engelse (oorspronkelijke) tekst getoond.

Paper 1 The Universal Father

[1:01 \(21.1\)](#) THE Universal Father is the God of all creation, the First Source and Center of all things and beings. First think of God as a creator, then as a controller, and lastly as an infinite upholder. The truth about the Universal Father had begun to dawn upon mankind when the

- Ook staat de taal selectie (First language | Second Language) op een intuïtievare plek.
- Omdat de verhandelingen veelal lange teksten zijn, kan het naar boven scrollen van de pagina soms best lastig zijn. Daarom kan je bij sectie titels op een ^top-link klinken die je in één keer naar boven brengt.
- Het aantal beschikbare taken is inmiddels dertien!

U vindt deze Multi Language Book via: <https://www.urantia.org/nl/MultiLanguageBook>



Komende Internationale Urantia-bijeenkomsten

Op de website van de [Urantia Association International \(UAI\)](#) vindt je de pagina met alle komende (internationale) [bijeenkomsten](#).

Urantia Global Experience

In Vancouver, Canada zou van 28 juli t/m 1 augustus een bijeenkomst georganiseerd worden met als de titel "**Urantia Global Experience**". Hoewel deze bijeenkomst op de event-lijst nog staat vermeld, wordt op de website van [Urantia Global Experience](#) wel gesproken over het mogelijk annuleren van dit event. Dit staat, vertaald, op hun website:

Hoewel het hoogst onwaarschijnlijk is dat de Urantia Global Experience in juli wordt gehouden, wachten we op een bericht van de Universiteit van de Fraser Valley over onze huurovereenkomst. We hopen tegen Pasen een ondubbelzinnig antwoord van hen te hebben en zullen kort daarna, indien nodig, besluiten over de regelingen voor terugbetaling aan alle registranten.

Er zijn voorstellen gedaan om dit evenement uit te stellen tot 2021, maar dit is onwaarschijnlijk vanwege een mogelijk conflict met de Urantia Association International Conference in Peru. Er is echter enige discussie geweest over het creëren van een UGE2020 virtueel project als een mogelijkheid.

We vragen uw voortdurende geduld en begrip terwijl we doorgaan met deze kwestie.

De landelijk Urantia-dag

In de hoop en onder voorbehoud dat de Corona crisis in augustus is beteugeld, gaat de landelijke Urantia-dag op **vrijdag 21 augustus a.s.** in [Groot Kieveitsdal](#) vooralsnog door. Maar houdt voor de laatste informatie onze website in de gaten: <http://www.urantia.nl/pag/21aug.php>. In de volgende Nieuwsbrief komen we hier, uiteraard, op terug.

Internationale conferentie in Peru 2021

De registratie voor de internationale conferentie in Peru, van **22 t/m 25 april 2021**, die wordt gehouden in de heilige vallei van de Inca's "Urubamba", is inmiddels geopend. Deze conferentie is al tijdens "onze" internationale conferentie in 2018 te Noordwijkerhout aangekondigd. En één van de organisatoren heeft mij verzekerd dat dit een bijzondere ervaring gaat worden.

Meer info vindt u op: <https://urantia-association.org/event/2021-urantia-international-conference-peru/> en <https://urantia-association.org/2019/peru-2021-international-conference-update/>



Ter overweging...

Met Pasen in aantocht lijkt het mij gepast de teksten over [Het Laatste Avondmaal](#) onder de aandacht te brengen.

Graag wil ik u een vraag meegeven over deze laatste periode in het leven van Jezus op Urantia. Gerekend vanaf deze verhandeling beslaat deze periode in het leven van Jezus vier dagen, gerekend tot de opstanding. En het is iets meer dan veertig dagen gerekend tot en met de hemelvaart. Dat is op een leven van meer dan dertig jaar een klein deel. Toch beslaat deze periode in het boek meer dan 20% van de verhandelingen over het Leven en Onderricht van Jezus, zowel in aantal pagina's als in aantal verhandelingen. Wat wil dat zeggen?

5. De instelling van het avondmaal der gedachtenis

[179:5.1 \(1941.6\)](#) Toen zij Jezus de derde beker wijn brachten, de 'beker der zegening', stond hij op van de ligbank, nam de beker in zijn handen, zegende deze, en zei: 'Nemen jullie allen deze beker en drink eruit. Dit zal de beker zijn ter gedachtenis aan mij. Dit zal de beker der zegening zijn van een nieuwe dispensatie van genade en waarheid. Zij zal voor jullie het zinnebeeld zijn van de schenking en het dienstbetoon van de goddelijke Geest van Waarheid. Ik zal deze beker niet weer met jullie drinken, voordat ik in een nieuwe gedaante met jullie zal drinken in het eeuwige koninkrijk van de Vader.'

[179:5.2 \(1942.1\)](#) De apostelen gevoelden allen dat er zich iets buitengewoons voltrok terwijl zij in diepe eerbied en volmaakte stilte van deze beker der zegening dronken. Het oude Pascha was een herdenking van de verrijzing van hun vaders uit een staat van raciale slavernij tot die van individuele vrijheid; nu stelde de Meester een nieuw gedachtenis-avondmaal in als symbool van de nieuwe dispensatie waarin de in slavernij

verkerende individuele mens verrijst uit de knechtschap van ritualisme en zelfzucht, tot de geestelijke vreugde van de broederschap en de vriendschap van de vrijgemaakte geloofszonen van de levende God.

[179:5.3 \(1942.2\)](#) Toen zij deze nieuwe gedachtenisbeker geledigd hadden, nam de Meester het brood en, na dankzegging, brak hij het in stukken en beduidde hun deze te laten rondgaan, waarbij hij sprak: 'Neem dit brood der gedachtenis en eet het. Ik heb jullie gezegd dat ik het brood des levens ben. Dit brood des levens is het vereende leven van de Vader en de Zoon in één gave. Het woord van de Vader, zoals dit geopenbaard wordt in de Zoon, is inderdaad het brood des levens.' Toen zij hadden gegeten van het brood der gedachtenis, het symbool van het levende woord der waarheid, geïncarneerd in de gelijkenis van het sterfelijke vlees, gingen allen zitten.

[179:5.4 \(1942.3\)](#) Bij de instelling van dit gedachtenis-avondmaal nam de Meester,



zoals steeds zijn gewoonte was, zijn toevlucht tot parabellen en symbolen. Hij maakte gebruik van symbolen, omdat hij bepaalde grote geestelijke waarheden op zulk een wijze wilde onderrichten, dat het zijn opvolgers moeilijk zou vallen nauwkeurige interpretaties en vast omschreven betekenissen aan zijn woorden te hechten. Op deze manier trachtte hij te voorkomen dat volgende generaties zijn onderricht zouden doen verstarren en zijn geestelijke bedoelingen zouden ketenen met de dode kettingen van traditie en dogma. Bij het instellen van de enige ceremonie of het enige sacrament dat verbonden is aan zijn gehele levensmissie, getrooste Jezus zich veel moeite om zijn bedoelingen te *suggereren* in plaats van zich vast te leggen op *nauwkeurige definities*. Hij wilde ieders individuele opvatting van de gemeenschap met God niet kapot maken door het instellen van een precieze vorm, evenmin als hij de geestelijke verbeeldingskracht van de gelovige wenste in te perken door deze formeel af te bakenen. Hij trachtte veeleer 's mensen wedergeboren ziel de vrijheid te geven om te vliegen, op de blijde vleugelen van een nieuwe, levende, geestelijke vrijheid.

[179:5.5 \(1942.4\)](#) Ondanks de inspanning van de Meester om dit nieuwe sacrament van de gedachtenis op deze wijze in te stellen, hebben degenen die hem in de tussenliggende eeuwen hebben gevolgd, ervoor gezorgd dat zijn uitdrukkelijk verlangen doeltreffend is verijdeld, in de zin dat zijn eenvoudige geestelijke

symboliek van die laatste avond in het vlees is gereduceerd tot nauwkeurige interpretaties en onderworpen aan de haast mathematische precisie van een vaste formule. Van alle leringen van Jezus is er geen meer door traditie gestandaardiseerd.

[179:5.6 \(1942.5\)](#) Wanneer aan dit avondmaal van gedachtenis wordt deelgenomen door degenen die Zoongelovend en Godkennend zijn, heeft het niet van node dat er ook maar één van 's mensen pueriele, verkeerde interpretaties van de betekenis van de goddelijke tegenwoordigheid wordt verbonden aan de symboliek ervan, want bij al deze gelegenheden is de Meester *werkelijk tegenwoordig*. Het gedachtenis-avondmaal is de symbolische ontmoeting van de gelovige met Michael. Wanneer ge aldus geest-bewust wordt, is de Zoon daadwerkelijk tegenwoordig, en verbreedert zijn geest zich met het inwonende fragment van zijn Vader.

[179:5.7 \(1942.6\)](#) Nadat zij enkele ogenblikken in stille overpeinzing hadden doorgebracht, sprak Jezus verder: 'Wanneer jullie dit doen, breng je dan het leven weer te binnen dat ik te midden van jullie op aarde heb geleefd en verheug je dat ik met jullie op aarde zal blijven leven en door jullie zal blijven dienen. Twist niet met elkaar als individuen over wie de grootste zal zijn. Weest allen als broeders. En wanneer het koninkrijk groeit, en grote groepen gelovigen gaat omvatten, ook dan dienen jullie je te onthouden van het wedijveren om grootheid of het zoeken van bevordering voor een bepaalde groep.



[179:5.8 \(1943.1\)](#) En deze machtige gebeurtenis vond plaats in de bovenzaal van een vriend. Er was geen enkele heilige vorm of ceremoniële wijding verbonden aan dit avondmaal, noch aan het gebouw. Het gedachtenismaal werd ingesteld zonder kerkelijke sanctie.

[179:5.9 \(1943.2\)](#) Toen Jezus aldus het avondmaal van gedachtenis had ingesteld, zei hij tot de apostelen: ‘En telkens wanneer jullie dit doet, doet het ter herinnering aan mij. En wanneer jullie je mij herinnert, ziet dan eerst terug op mijn leven in het vlees, herinner je dat ik eens bij jullie ben geweest, en ziet dan in geloof

dat jullie allen eens met mij het avondmaal zult gebruiken in het eeuwige koninkrijk van de Vader. Dit is het nieuwe Pascha dat ik jullie achterlaat, en wel de herinnering aan mijn leven van zelfschenking, het woord van eeuwige waarheid; en aan mijn liefde voor jullie, de uitstorting van mijn Geest van Waarheid op alle vlees.’

[179:5.10 \(1943.3\)](#) Zij beëindigden deze viering van het oude, maar bloedloze Pascha in verbinding met de instelling van het nieuwe gedachtenis-avondmaal, met het zingen, allen tezamen, van Psalm honderdachttien.



Ter afsluiting ...



Dapper

Hoe dapper moet je zijn
om af te reizen

naar rauwe wonden
en pure pijn

Deze troostend,
gewoon te laten

Omdat je weet,
diep van binnen

dat het God is
die daar wacht

Dorrit Lanfers